

Verenigde Protestantse Kerk Leuven - Activiteiten

Lees- en gesprekskring (1^e cyclus): de Bijbel

Tijdens de eerste cyclus van de lees- en gesprekskring lag het boek “De Bijbel” van Karen Armstrong op onze kringtafel.

Op maandagavond 24 april is alweer de laatste zitting van die eerste cyclus. Iedereen van harte welkom, zowel binnen- als buitenkerkelijken.

Locatie: Ontmoetingszaal Mariakapel, Matadilaan (6) Heverlee. Van 20u tot 22u.

Belijdeniskring

De zittingen van de belijdenisgroep (18-plus) worden voortgezet na de Paasvakantie, op dinsdagavond 25 april en (mede ter voorbereiding van de belijdenisdienst) op donderdagavond 11 mei.

Locatie in de ontmoetingsruimte van de Mariakapel. Van 19:30 – 21:30 uur.

AKV

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, vindt de tweejaarlijkse Algemene Kerkvergadering (AKV) plaats, georganiseerd door de VPKB-districten Antwerpen-Brabant-Limburg en Franstalig Brabant. De AKV is een Belgische Kerkendag waar protestanten vanuit Vlaanderen en Wallonië samenkomen om één dag samen het geloof te vieren, te leren en te delen.

Locatie: campus UCL in Brussel (bij het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in St. Lambrechts-Woluwe). Van 09:30u-17:00u.

Het programma vindt u op het prikbord in de ontmoetingszaal van onze kerk.

Op de infotafel in de kerk vindt u tevens het inschrijvingsformulier.

Gemeente-uitstap

Op zondag 28 mei dan wel op zondag 11 juni (die datumkeuze zal nog worden besproken tijdens de gemeentevergadering van 30/4) zal onze jaarlijkse gemeente-uitstap worden georganiseerd.

Dit keer heeft de kerkenraad een bestemming gekozen die zowel voor onze volwassenen als (jonge) jongeren/kinderen iets te bieden heeft: een uitstap naar dierentuin **Planckendael in Mechelen**.

Ook in 2006 heeft onze gemeente deze dierentuin al eens bezocht.

Oud én jong vonden dat toen een groot succes en voor herhaling vatbaar!

Open Kerkendagen

Op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2016 worden opnieuw de landelijke Open Kerkendagen gehouden. Ook onze kerk doet, net als vorig jaar, weer mee. Het programma en activiteitenrooster van die twee dagen zal later nog bekend worden gemaakt.

Huwelijk

Op zaterdag 1 juli wordt het huwelijk ingezegend tussen Esther Fuite en Thomas Brever. De feestelijke oecumenische huwelijksviering vindt plaats in de St.Martinus/St.Ludovicus kerk in de Annonciadenstraat te Everberg. Aanvang 15u.

Voorgangers zijn pastoor Patrick Maervoet en ds. Ernst Veen.

Openbare geloofsbelijdenis

Op Pinksterzondag 4 juni vieren we niet alleen het geloof dat Gods Geest in ons midden woont, maar daarnaast zullen op die zondag vier personen uit onze kerk van dat geloof ook ‘openbare getuigenis’ afleggen: Gijs Bleijenberg, Alice Crossman, Annerie van Gorsel, en Margo Pretorius.

Verenigde Protestantse Kerk Leuven - Activiteiten

Jaarvergadering en verkiezingen bestuursraad

Op zondag 30 april zal onze jaarvergadering worden gehouden waarop het jaarverslag zal worden gepresenteerd en waarop ook verkiezingen voor de Bestuursraad zullen worden gehouden en wel met betrekking tot de zgn. “kleine helft” van de bestuursraad, te weten: Anton Gazenbeek en Maarten Willbrenninck. Zij werden verkozen op zondag 3 april 2011 en hun (zesjarig) mandaat eindigt in april 2017. Tot onze vreugde hebben zij zich beiden herverkiezbaar gesteld.

Agenda jaarvergadering 2017

1. Welkom en opening.
2. Goedkeuring van de agenda.
3. Mededelingen.
4. Inhoudelijk jaarverslag 2016.
5. Financiën.
6. Bestuursraadsverkiezingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Te Deum

Op de nationale feestdag, vrijdag 21 juli, vindt er in de St. Pieterskerk te Leuven weer een oecumenische Te Deumviering plaats. De viering wordt traditiegetrouw geleid door katholieken (deken Dirk De Gendt), protestanten (ds. E. Veen) en dit jaar mogelijk ook nog door vertegenwoordigers van andere religies. Aanvang: 10:50. Iedereen van harte welkom.

Lees- en gesprekskring (2^e cyclus): Terug naar de wortels

De tweede cyclus van de lees- en gesprekskring start traditioneel pas na de zomervakantie (in oktober) maar voor wie zich alvast een beetje wil voorbereiden vermelden we reeds hier het voorstel voor het te lezen en bespreken nieuwe boek.

Wie iets wil begrijpen van zijn eigen cultuur en religie gaat bij voorkeur ‘terug naar de wortels’. In ons geval dus: terug naar het ‘oer-christendom’, nog van voor de tijd dat de evangeliën op schrift werden gesteld. Over dat vroegste christendom zijn echter heel weinig boeken geschreven, mede omdat er over die periode weinig bronnen (leken te) bestaan. Daardoor kon, zonder veel tegenspraak, het beeld ontstaan van een zich van aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk.

De historicus Jacob Slavenburg laat in zijn nieuwe boek (aan de hand van uitgebreid bronnenonderzoek) *Het verguisde Christendom* zien dat dit een vals beeld is. Op de achterflap van dit (zeer toegankelijk en helder geschreven) boek staat te lezen:

“Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken van vandaag en de vroegste christelijke gemeenten. De oudste 'christenen' zouden zich op geen enkele wijze in de kerkdiensten van vandaag herkennen. Een vastomlijnde theologie was niet aanwezig. Een duidelijke geloofsleer ontbrak. Van een canon en een vaste hiërarchie was nog geen sprake. De auteur legt een fascinerend beeld bloot van de oer-gemeente voor de val van Jeruzalem. Opvallend daarin is vooral de gestalte van Jacobus, een broer van Jezus, die niet alleen de onbetwiste leider van de Jeruzalemse gemeente was, maar ook de spiritueel leidsman van de gezamenlijke gemeenten. (...)”

En aan het slot van het boek lezen we:

Verenigde Protestantse Kerk Leuven - Activiteiten

“We hebben gezien dat de geschiedenis van het vroegste christendom niet goed te reconstrueren is zonder inzicht in het joodse christendom. We bemerkten dat hier in de meeste onderzoeken naar het vroegste christendom helemaal niet of slechts zeer beperkt aandacht aan wordt besteed. Wel is er diepgravende literatuur over het verschijnsel zelf, dat daardoor enigszins geïsoleerd dreigt te worden tot een ‘ding-an-sich’. Ook bemerkten we dat veel onderzoekers geneigd zijn de vroegste bronnen te lezen door de bril van de latere traditie en zeker door die van de evangelisten.”

Literatuur: Jacob Slavenburg, *Het verguisde Christendom – oorsprong en teloorgang van de vroegste ‘kerk’*. WalburgPers, 2016.

EV

Extra info

Kompaskampen (VPKB-ProJOP)

De kompaskampen worden al sinds 1959 jaarlijks georganiseerd.

Wat kan men van het kamp zoal verwachten?

Strategische bosspellen, een waterestafette in het zonnetje of regen-spelletjes in de tent, een heuse fakkeltocht, een doldwaze sportdag, een ferme dagtocht waarin we de omliggende natuur verkennen, maar vooral: eindeloos veel plezier met leeftijdsgenootjes!

Als er iets is waarvoor alle kinderen blijven terugkomen is het wel de onvervangbare kompassfeer.

Samen tetteren in de tent tijdens de siësta, een spannende match op het zelfgebouwd volleybalveld/voetbalveld, dampende chocomelk `s avonds bij het kampvuur, BBQ's, een frisse beek... het ontbreekt nooit en maakt de sfeer op kamp uniek en zo gezellig.

De leiding bestaat uit een enthousiaste groep verantwoordelijke jonge mensen.

Onze vzw is van oorsprong protestants.

Kompaskamp is echter een plek waar iederéén welkom is – waarden als vriendschap en respect staan er centraal.

DATA ZOMERKAMPEN 2017:

* Duplekskamp (8 – 11 jaar) 8 t/m 15 juli

* Triplekskamp (12 – 15 jaar) 15 t/m 22 juli

* Ouwe Bollenkamp (voor gezinnen) 1 t/m 8 juli

Het kampterrein bevindt zich vlakbij Gembes, een dorpje in de provincie Luxemburg. We rijden er samen heen met de bus, vertrekkende vanuit Brussel-Noord.

De kamp prijs bedraagt 159€. Het derde kind van eenzelfde gezin kan mee aan halve prijs. Elke deelnemer is verzekerd tegen ongevallen.

Inschrijven via: <http://www.kompaskamp.be/contact-2/>

e-mail: de.kompaskampen@gmail.com

<http://projop.be/jongeren/kompaskamp>

<http://www.kompaskamp.be/>

Verenigde Protestantse Kerk Leuven - Activiteiten

Vluchtelingen

Er zijn heel wat mensen die de vluchtelingen in ons land graag zouden willen steunen, maar niet weten hoe dat kan.

De VPKB biedt in haar project “Overhoop en huizen” informatie en suggesties aan om steun te bieden aan vluchtelingen.

Bijvoorbeeld: eenmaal erkende vluchtelingen helpen zoeken naar een geschikte huurwoning. Inlichtingen daarover vindt men in het krantje “Woning gezocht – Buren gevonden” op de infotafel in de kerk en aan het grote prikbord in de ontmoetingszaal.

In dat krantje staat o.a. te lezen: “Zodra vluchtelingen erkend worden moeten zij de asielopvang binnen de twee maanden verlaten.

Velen slagen er echter niet in om binnen deze korte termijn een kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning te vinden.

Een aantal vluchtelingen, waaronder ook gezinnen met kinderen, werden zo al dakloos.

Je vindt in dit krantje ervaringsverhalen en praktische tips waarvan we hopen dat ze je stimuleren om mee te doen en te denken om vluchtelingen onder dak te brengen.”

Voor meer inlichtingen, zie: <http://www.woninggezocht.be/ik-doe-mee/3-trajecten>

Maar er zijn ook plaatselijke initiatieven. In het maartnummer van het Stadsmagazine van en over Leuven (LVN) lezen we in verband met het hulp bieden aan vluchtelingen: “Wat kan jij doen?

De medewerkers van de stad en het OCMW kunnen niet alle problemen oplossen.

Gelukkig steken ook veel gewone Leuvenaars de handen uit de mouwen.

Je kan vrijwilliger worden bij Het Woonanker, deelnemen aan praatgroepen waarin vluchtelingen hun Nederlands kunnen oefenen, kinderen helpen met huiswerk, fietslessen geven, een woning verhuren, peter of meter worden van een niet-begeleide minderjarige.

De stad start binnenkort met een Onthaalwerking Nieuwkomers: die verwijst mensen met vragen door naar de juiste organisatie.

Er komt ook een buddywerking, waarbij vrijwilligers als buddy aan een nieuwkomer gekoppeld worden.

Alle informatie en contactgegevens staan ook op www.vluchtelingenleuven.be.