

Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Activiteiten

Startzondag

Op zondag 16 september 2018 hielden wij onze startzondag. Dankzij de zonnige nazomer konden we weer eens een barbecue houden. Dit keer in onze, hoe kan het anders “paradijselijke kerktuin”. De knetterende vlees- en vegetarische gerechten vonden zo gretig aftrek dat de fotograaf te laat kwam om deze op de gevoelige plaat vast te leggen. De smeulende houtskoolresten zijn hiervan echter de stille getuigen!

Volgend jaar nazomer hopen we op een herhalingsoefening!

Interreligieuze viering voor de wereldvrede n.a.v. 100 jaar einde WO1

Op zaterdagavond 10 november 2018 werd in de St. Pieterskerk te Leuven een interreligieuze gebedsdienst voor de wereldvrede gehouden. Dit naar aanleiding van het feit dat het in het jaar 2018 honderd jaar geleden is dat de eerste wereldoorlog eindigde.

Aan deze viering werkte onze kerk ook mee, samen met de verschillende religieuze vertegenwoordigingen in Leuven: katholieken, baha'i-gemeenschap, joodse gemeenschap, hindoes, evangelisten, anglicanen, orthodoxen... Vooraf werd een fakkeloptocht gehouden vanaf het Ladeuzeplein naar de St. Pieterskerk.

Vier kerstzangavonden in de Mariakapel

Omdat het in 2017 een “klinkend” succes was, organiseerde onze kerk dit jaar opnieuw vier druk bezochte kerstzangavonden in de Adventstijd.



Samen zingen (met bovendien een bonte mengelmoes van zowel zangers en - grote en kleine - muzikanten !) is altijd een bijzondere en verheffende belevenis, zeker in onze tijd waarin het samen zingen, zoals we dat vroeger nog meemaakten op school, hoogstens nog voorbehouden is voor muzikale zangverenigingen (koren) en kerken.

Ook was het opnieuw, dankzij de muzikale speurneus van Joop van der Horst, een verrassing te ontdekken dat er veel meer kerstliederen zijn dan in ons gemiddelde kerstbrein-magazijn liggen opgeslagen.

Na het zingen was het bovendien weldadig om de losgezongen kelen te strelen met dampende en geurige chocolademelk tijdens een al even gezellig ontmoetingsuurtje.

Kerstavond en Kerstmorgendienst

- Op maandag 24 december 2018 wordt er in onze kerk, evenals vorig jaar, weer een kerstavonddienst gehouden. Deze begint om 19:00 uur.
- Op dinsdag 25 december 2018 vieren we, zoals altijd op eerste kerstdag, onze kerstochtenddienst. Aanvang 10:00 uur.

Iedereen natuurlijk steeds van harte welkom!

Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Activiteiten

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 13 januari 2019 houden wij na de kerkdienst onze traditionele nieuwjaarsreceptie met een extra traktatie bij de kerkkoffie.

Oecumenische dienst

Op zondag 20 januari 2019 (Internationale Gebedsweek om de Eenheid onder de Christenen) houden wij weer een Oecumenische viering samen met verschillende geloofsgemeenschappen.

Datum: zondag 20 januari.

Tijdstip: 10:30 uur.

Plaats: Mariakapel, Matadilaan 6, 3001 Heverlee.

Lees- en gesprekskring

Aan het slot van zijn geschrift schreef de Prediker: "... nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.

Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens." (Pred.12:12-13).

Tja, denk je dan als modern mens, de Prediker moest eens weten: dat schreef hij toen de boekdrukkunst nog niet eens was uitgevonden!

Intussen leven wij in een tijd waarin die kunst al ruim 500 jaar wordt uitgeoefend, wat dus nog veel meer boeken dan in de tijd van de Prediker heeft opgeleverd!

Maar, en dat mag ook gezegd worden: niet alleen 'veel', doch ook heel veel interessante boeken!

En ja, lezen kan afmattend zijn, maar samen lezen is een beetje minder afmattend, want dan kun je er ook met elkaar over praten!

En dat is precies wat we doen in de lees- en gesprekskring.

In de nieuwe cyclus in 2019 gaan we een boek lezen van theoloog en bijbelwetenschapper Alain Verheij: "God en ik - wat je als weldenkende 21^e-eeuwer kunt leren van de Bijbel." Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2018.

Een even luchtig als diepzinnig boekje.

Op de achterflap staat te lezen: "Wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God?"

Alain Verheij, theoloog en schrijver, is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag.

In "God en ik" schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof.

Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu.

Zo kun je de vastentijd zien als een "detox" die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding.

Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel.

Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen.

Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Activiteiten

De lees- en gesprekskring staat open voor iedereen, zowel binnen- als buitenkerkelijken.
Data: maandagavonden 11 februari, 25 februari, 11 maart, 25 maart 01 april en als reserve-
datum 29 april.

Locatie: Ontmoetingszaal van de Mariakapel
Matadilaan 6 te 3001 Heverlee.
Telkens van 20u tot 22u.

Diaconaat

Waarvoor dienen de collectes voor het diaconaat?

De opbrengst van de diaconaat-collectes komen steeds in de zogenoemde “diaconiekas” die bestemd is om diegenen op ons pad die dat hard nodig hebben (hetzij vanwege een incidenteel noodgeval, hetzij door structurelere omstandigheden), met financiële steun bij te staan.

Uiteraard zit er in die kas ook een bodem die nog niet in zicht is, maar nog wel zeer goed een extra “bodembedekking” kan gebruiken.

Kortom: van harte aanbevolen en bij voorbaat veel dank.

Ernst Veen