

Verenigde Protestantse Kerk Leuven – “Anders”

Jeugddienst

Op zondag 3 mei organiseerde onze kinder- en jongerenkerk een jeugddienst. Zij kozen daarvoor hun “eigen” ruimte, ook omdat deze voorzien is van een groot kurkenprikbord.

Gaandeweg de dienst prikten zij daarop een groot aantal veelkleurige teksten en tekeningen bij wijze van illustratie en commentaar bij het thema “Anders”.

Na de dienst was er op het wandgrote prikbord geen kerk meer te zien en waren de kerkgangers via mondelinge toelichtingen en toespraak(jes), interactieve acties, doordringende poëzie, veelzeggende liederen, actuele en relevante bijbeluitleg, klinkende muziek op fluit en klarinet en interviews-heet-van-de-naald, breed ingewijd in het thema:

Je bent ‘anders’ als:

- je protestant bent in België.
- je moslim bent in België.
- door je huidskleur.
- door lichamelijk of psychisch gekwetst zijn.
- door een ‘andere’ moedertaal.
- door je sociale ‘positie’.
- door je seksuele geaardheid.
- doordat elk (!) mens uniek (en dus anders) is.

Tijdens de dienst werd er gecollecteerd voor Memisa, een christelijk geïnspireerde organisatie waaraan Peter, de pappa van Teddy en Alice Crossman, meewerkte.

Daarbij werd het mooie bedrag van 228 Euro opgehaald.

Doel van Memisa is het ijveren voor kwalitatieve basisgezondheidszorg voor de meest kansarmen in Centraal-Afrika (maar ook in Azië en Latijns-Amerika), zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging.

Kortom: met respect voor ieders anders-zijn!

Na afloop van de dienst kreeg iedereen de gelegenheid om zijn/haar vingerafdruk op het liturgieblad af te drukken.

Wat bleek? Geen vingerafdruk was dezelfde...

