

KERKBRIEF

België-Belgique
P.B.-P.P.
BC 30560

Driemaandelijks

Jaargang 39, nr 1 - voorjaar 2010



Periodiek van de Verenigde Protestantse Kerk in Leuven

Verantwoordelijke uitgever: Ernst Veen, L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven

P 708844 – Afgiftekantoor: Leuven Mail

Inhoud

- 2 Pasen: opstand uit en tegen de dood
- 3-6 Kerkdiensten
- 8-11 Vreemdelingschap in de Bijbel
- 12-13 Woorden van de kerk
- 14 God of de natuur?
- 15-17 Aankondigingen
- 18 Protestantse radio en televisie-uitzendingen
- 19 Bereikbaarheid
- 20 Adressenlijst

Pasen: opstand uit en tegen de dood

Pasen is niet alleen het feest van de opstanding uit de dood, maar ook het feest van de opstand tégen de dood.

Dat is niet alleen een woordspeling, maar bijbels gesproken is het ook zo. Want in de bijbel is de dood meer dan alleen de biologische dood. De doodsmacht in de bijbel is de samenvatting van alle duisternis. Van alle kwaad. Van alle doodlopende wegen, hier en nu, in *dit* leven: oorlog, onrecht, onmenselijkheid, het recht van de sterkste... Van alles wat het leven kapot maakt of de pas afsnijdt.

En zo gaat het in het Paasverhaal niet alleen om de concentratie op Jezus' lijden, dood en opstanding maar vooral ook om de concentratie op zijn léven. Daarom ook is het kruis in de protestantse kerken ook altijd leeg. U zult er geen Jezus aan zien hangen. Juist vanwege die aandacht voor Jezus' leven.

En dat leven van Jezus is, bijbels gesproken, dus te omschrijven als een voortdurende opstand tegen de dood. Tégen alles wat het leven kapot en onmogelijk maakt.

Steeds weer komt Jezus in opstand tegen de doodlopende wegen binnen de menselijke samenleving: machtsmisbruik, het recht van de sterkste, liefdeloosheid... En steeds neemt Jezus het weer op voor mensen die, om zo te zeggen: maatschappelijk dood zijn: marginalen en vreemdelingen, zieken en uitgestotenen, rechtelozen en brodelozen, hulpelozen en hopelozen...

En daarom is Pasen niet alleen maar een belofte: namelijk dat God onze dood niet wil (hoewel, dat ook), maar Pasen is tegelijkertijd ook een opdracht.

De opdracht om, met de belofte op zak dat het laatste woord niet aan de dood is, maar aan God die onze dood niet wil, om dus met die Paasbelofte op zak, de dood-in-dit-leven te bestrijden, het kwaad, het onrecht, de onmenselijkheid... Kortom: de opdracht om onze doodlopende wegen te verlaten.

Of, om het bijbels te zeggen: de opdracht om weg te trekken uit het doodsland, naar het Beloofde land van het leven zoals God dat bedoeld heeft.

Ernst Veen.

*Maart 2010**kerkdiensten*

- 14** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Dirk Panhuis
Organist: Henk Corporaal
Teksten: 2 Kron. 36: 14-23; 2 Kor. 5: 14-21;
Luc. 15: 11-32
Collecte: Diaconaat
Kindernevendienst: Ida
- 21** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Edy Kühn
Teksten: Jes. 58: 7-10; Fil. 3: 7-14;
Luc. 20: 9-19
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Jelske
- 28** Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Chris Klein
Teksten: Jes. 50: 4-7; Fil. 2: 5-11;
Luc. 19: 29-40
Collecte: Protestantse Solidariteit
Kindernevendienst: Michiel

April 2010

- 4** **Pasen** **Avondmaalsviering**
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Dirk Panhuis
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Hand. 10: 34-43; Kol. 3: 1-4;
Joh. 20: 1-18
Collecte: Centrale kas VPKB
Kindernevendienst: geen kinderkerk

- 11** Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Dirk Panhuis
Organist: Edy Kühn
Teksten: Hand. 2: 42-47; Openb. 1: 12b-20;
Luc. 24: 13-35
Collecte: Ruanda
Kindernevendienst: geen kinderkerk
- 18** Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Chris Klein
Teksten: Hand. 5: 17-29; Openb. 5: 6-14; Luc.
24: 35-48
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Ida
- 25** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Hand. 13: 26-33; Openb. 7: 9-17;
Joh. 10: 22-30
Collecte: Algemene Kerkvergadering AKV
Kindernevendienst: Jan



Mei 2010

- 2** Voorganger: Ernst Veen **Avondmaalsviering**
Ouderling: Marcel Breem
Organist: Edy Kühn
Teksten: Hand, 13: 44-52; Openb. 19: 1-9;
Joh. 13: 31-35
Collecte: Centrale Kas
Kindernevendienst: Jelske
- 9** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Dirk Panhuis
Organist: Chris Klein
Teksten: Hand. 14: 8-18; Openb. 21: 10-12 en
22-27; Joh. 14: 23-29
Collecte: Ruanda
Kindernevendienst: Ida
- 16** Voorganger: Jurjen Wiersma
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Hand. 16: 16-34; Openb. 22: 12-21;
Joh. 14: 15-21
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Michiel
- 23** **Pinksteren** **Avondmaalsviering**
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Edy Kühn
Teksten: Joël 2: 28-32; Hand. 2: 1-11;
Joh. 20: 19-23
Collecte: Diaconaat
Kindernevendienst: Jan

30	Voorganger:	Ernst Veen
	Ouderling:	Marcel Breem
	Organist:	Chris Klein
	Teksten:	Spreuken 8: 22-31; Openb. 4: 1-11; Joh. 16: 5-15
	Collecte:	Gebouwen (kerk en pastorie)
	Kindernevendienst:	Jelske

Juni 2010

6	Voorganger:	Antoon Schoors	Avondmaalsviering
	Ouderling:	Philipp Bratfisch	
	Organist:	Henk Corporaal	
	Teksten:	1 Kon. 17: 17-24; Gal. 1: 11-24; Lucas 7: 11-17	
	Collecte:	Protestantse radio-omroep (PRO)	
	Kindernevendienst:	Michiel	

Steeds minder mensen naar de mis

De Belgen gaan steeds minder naar de mis en de katholieke Belgen zijn minder talrijk dan in 2005. Dit blijkt uit een enquête van de krant Le Soir en Dedicated Research, die vrijdag 22 januari jl. aan bod kwam in het avondjournaal van RTL-TVi.

Zestig procent van de ondervraagde Belgen zegt in 2010 dat ze katholiek zijn, tegen 65 procent in 2005. Veertien procent gaat naar eigen zeggen regelmatig naar de kerk, terwijl dat in 2005 17 procent was. Bij de katholieken stijgt dit cijfer tot 24 procent in 2010, ten opzichte van 26 procent in 2005. De Belgen zien verscheidene opdrachten voor de nieuwe primaat, aartsbisschop Léonard. Volgens 24 procent moet hij alles in het werk stellen om de mensen weer naar de kerk te krijgen. Daarnaast moet de Kerk een modernere houding aannemen (18 pct) en aan de verbetering van het imago van de priesters werken (15 pct). Slechts 4 procent van de Belgen denkt in 2010 dat er niets is na de dood. In 2005 was dat nog 7 procent. De foutenmarge van de peiling wordt op 2,8 procent geschat. (Belga).

Vreemdelingschap in de Bijbel.

Het thema van “de vreemdeling in onze poorten” is in onze veelkleurige, multiculturele samenleving niet meer weg te denken. Ook niet in Leuven waar al heel wat vreemdelingen wonen, werken en hun bijdrage leveren aan de opbouw van onze stad en waar vorig jaar nog gedurende vele maanden een groep asielzoekers werd opgevangen door de universiteit. Tijd om eens op een rijtje te zetten hoe het zit met het vreemdelingschap in de bijbel.

Gastvrijheid

In de Bijbel wordt in diverse toonaarden over vreemdelingen geschreven, getuige alleen al het grote aantal verschillende woorden die voor het begrip vreemdeling gebruikt worden. In het Oude Testament: geer, goy, nochri/nechar, tosjav, zar.... In het Nieuwe Testament: agnooumenos, ethnè, heteros, paredidèmos, paroikos, xenos... Woorden die geen zuivere synoniemen van elkaar zijn, maar, afhankelijk van hun context in de Bijbel, om een eigen duiding en interpretatie vragen. Deze bijdrage spits ik enkel toe op teksten waar, in de Bijbel, vreemdeling- en vluchtelingschap, wordt gekoppeld aan het appèl tot gastvrijheid en zorg.

Oude Testament

In het Oude Testament zijn daarover meerdere teksten te vinden: In Exodus (22:20,21) lezen we: “Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Weduwen en wezen mag je evenmin uitbuiten.” En even verder, in Ex.23:9, staat: “Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte.” In Leviticus (19:33,34) heet het: “Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. In het boek Deuteronomium horen we (10:18,19): “Hij (God) verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.” En: (24:17): “U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen.” En de psalmist schrijft (Psalm 146: 9): “De Heer beschermt vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij.”

God als pleitbezorger

Kortom, in deze verzen voert de bijbelschrijver God als pleitbezorger op voor de vreemdelingen, waarbij het volk Israël de opdracht krijgt gastvrij jegens hen te zijn, hen niet te onderdrukken, noch uit te buiten, maar hen liefde te bewijzen. De herinnering aan hun eigen vreemdelingschap in het land Egypte is daarbij uitgangspunt voor hun omgang met vreemdelingen. Het gaat daarbij om de vreemdeling die een thuis zoekt, die voortvluchtig is of die maatschappelijk in een kwetsbare positie verkeert en die daarom dikwijls in één adem genoemd wordt met de weduwe en de wees.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament treffen we het thema van de (on)gastvrijheid ten aanzien van vreemdeling- en vluchtelingschap in 't bijzonder aan in verband met Jezus zelf. “Het spijt me, er is voor u geen plaats”. Dat bericht viel het kind Jezus, aldus Lucas (2:6) bij zijn komst op aarde te beurt. Het onderstreept de thematiek van de ongastvrijheid. Datzelfde motief van een ongastvrije wereld, vinden we op een andere wijze ook terug in het geboorteverhaal van Jezus in Mattheüs (hfdst.2). De magiërs uit het Oosten verschijnen om hulde te brengen aan het kind Jezus. Zij vragen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Koning Herodes verneemt dit en raakt ontsteld. Hij doet nauwkeurig navraag bij de wijzen en verzoekt om hem te berichten waar hij het Kind van Betlehem kan vinden. Zogezegd om het hulde te bewijzen, maar zijn ware bedoelingen zijn om dit kind uit de weg te ruimen. Dus nogmaals: voor Jezus is geen (gastvrije) plaats.

Jezus als vluchteling en asielzoeker

Herodes neemt daarbij geen halve maatregelen. Omdat hij niet te weten komt waar het Kind Jezus zich precies bevindt, vaardigt hij een bevel uit om alle jongens van twee jaar en jonger in Betlehem en in het gehele omliggende land te laten doden en wel: om maar dat ene kind te kunnen treffen. Ondertussen lukt hem dat niet, want Jozef en Maria, in een droom gewaarschuwd voor het naderende onheil, vluchten met hun kind naar Egypte. (Mt.2:13). En zo wordt Jezus, als kind al, een vluchteling en moet hij als zwerfkind, vreemdeling, banneling en asielzoeker naar Egypte uitwijken.

Magiërs uit het Oosten

Daarnaast komt, in datzelfde Mattheüsverhaal, het vreemdelingschap, zij het enigszins verborgen, ook nog aan de orde in de verschijning van de drie magiërs uit het Oosten. Zij gelden immers als de vertegenwoordigers van verre vreemde volkeren. Dat valt o.a. op te maken uit het boek Jesaja. Daar lezen we immers (en vermoedelijk baseerde Mattheüs zich daarop) over vreemde volkeren en koningen die van verre optrekken naar het licht van God (Jes.60:1-6). En ook bij Mattheüs zien we dat die magiërs, die vreemden van verre (lees: de vreemdelingen, de heidenen, de on- en andersgelovigen...) er eveneens bij horen. Ook zij horen, in dat Mattheüsverhaal, thuis in de lichtkring rond de kribbe van Betlehem. En ook dat kunnen we beschouwen als een appèl ten aanzien van gastvrijheid voor wie als vreemd (en/of komende van ver en buitenaf) wordt beschouwd. Een appèl dat nog nauwelijks aan actualiteit heeft ingeboet. Want als het om belijden en geloven gaat schrappen we niet zelden onmiddellijk de heidenen, de anders- of ongelovigen, zij die volgens het eigen geloof ver van God afstaan. Maar dan staan daar ineens, rond de kribbe van Christus, ook die onbekende figuren van verre, die heidenen, die magiërs, die dromenduiders, die sterrenwichelaars, die vreemden uit de verte, die on- of andersgelovigen. Ook zij doen volgens Mattheüs mee. Ook zij mogen een rol spelen in het verhaal van God, in het verhaal van dat koningskind uit Betlehem.

Gods broodhuis heeft vele kamers

Die wijzen uit het oosten, die gestalten uit onbekende verten, zij staan voor de vele miljoenen vreemdelingen, onbekenden, heidenen en on- en andersgelovigen die zo veraf lijken te staan van dat Betlehem, het broodhuis van God. Maar toch blijken ook zij een kamer te betrekken in dat huis van God waarvan Jezus ooit zei (Joh.14:2) dat er vele kamers in zijn.

Ik was een vreemdeling

Verderop in Mattheüs (hfdst.25) vinden wij die bekende teksten uit de mond van Jezus: "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op" (vs.35) en: "alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan" (vs.40).

Kortom, wanneer de vreemdelingen en onaanzienlijken buiten de deur gehouden worden, wanneer er niet gezorgd wordt voor hen die zorg nodig hebben, dan betekent dat tegelijkertijd ook: voor Jezus de deur dichthouden. In die zin is het verhaal van Jezus' komst in Lucas 2, evenals van Zijn wederkomst in Mt.25, niet alleen het verhaal van het onwelkom zijn van Jezus, maar ook het verhaal van allen die in deze wereld onwelkom zijn. In beide verhalen staat het felle licht van de aandacht op het kwaad van de ongastvrijheid. Wat veel meer blijkt te zijn dan alleen maar de deur dicht houden. Want die ongastvrijheid blijkt (zie Mt.25) zware consequenties te hebben: Naakten blijven naakt. Hongerigen hongerig. Behoeftigen behoeftig. Gemarginaliseerden marginaal. Wie opgesloten is, wordt dubbel gestraft en verkommert in eenzaamheid. Wie ziek is valt buiten de boot. Die ongastvrijheid is de weigering zorg te verlenen, je te ontfermen, aandacht te schenken. Het is hulpelozen zonder hulp laten, hopelozen zonder hoop, havelozen zonder have. In deze evangelieverhalen komt, naast het kwade aspect van die ongastvrijheid, echter ook het grote goed van de gastvrijheid aan de orde. En ook die gastvrijheid blijkt veel meer te zijn dan alleen maar de deur open laten. Ze heeft ingrijpende gevolgen: Naakten krijgen kleren. Hongerigen worden gevoed. Dorstigen krijgen te drinken. Gevangenen en zieken worden bezocht. Vreemdelingen gehuisvest.

Honden

Binnen deze thematiek staat er, tot slot, nog een ander opmerkelijk verhaal in het Nieuwe Testament, te boek gesteld door zowel Marcus (7:24-30) als Mattheüs (15:21-28): het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en een vrouw waarvan Marcus schrijft dat zij van Syro-Fenicische afkomst was en geen Jodin. Als deze vrouw de hulp van Jezus vraagt voor haar zieke dochter, ziet Jezus haar eerst niet staan. Hij keurde haar geen woord waardig. "Stuur haar toch weg", zeggen zijn leerlingen, we hebben al de handen vol met onze eigen mensen. En dan wil Jezus haar wegsturen en zegt: "Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël." (Mt.15:24). En Jezus voegt er aan toe: "Het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren."

Alles in allen

Maar de vrouw geeft het niet op en antwoordt: “Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.” En dan moet Jezus zich gewonnen geven. Hij zegt tot de vrouw: “Dat hebt u goed gezegd.” En: “Wat u verlangt, zal ook gebeuren.” Kortom: het is volgens dit verhaal dus een ‘heidense’ vreemdelinge geweest die Jezus tot inkeer en tot het besluit deed komen: nee, ik ben niet alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden, maar ook tot de andere volkeren. God, mijn Vader, is de God van alle mensen. Een gezichtspunt dat Paulus kernachtig formuleerde in zijn brief aan de Kolossenzen (3:11): “Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, (vreemden), Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.”

Ernst Veen.



Woorden van de kerk 18

Joop van der Horst

Red ons uit de greep van het kwaad

Tot de bekendste teksten uit de hele bijbel behoort het “Onze vader”. Met daarin de woorden: “en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”, volgens de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Maar alles kan anders, en als je rondkijkt, blijkt het ook overal anders. In katholieke kring sprak men meestal niet van “verzoeking” maar van “bekoring”. En altijd zorgde men daar voor de verrassing dat ze gewoon eerder ophielden, zodat je als protestant meteen door de mand viel als je nog even doorging met “Want van U is het koninkrijk”. Vroeger hield ik dat voor een truc, een soort van hinderlaag; en ik heb er meteen de allereerste les van mijn eerste leraarsbaan, op een katholieke school, mee bedorven. Maar dat is een ander verhaal.

Het Nederlands Bijbelgenootschap bleef een halve eeuw geleden dicht bij de veel oudere Statenvertaling, die luidde: “En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze”. Twee lettertjes verschil, waarvan die dubbele “o” geen betekenis heeft, maar het verschil tussen “den boze” en “de boze” wel. “Den boze” kan namelijk evengoed de 3e naamval zijn van “het boze” als “de boze”. In de eerste opvatting bijna gelijk aan “het kwaad”; in de tweede opvatting min of meer als personificatie. Juist omdat de Statenvertaling “booze” niet met een hoofdletter schreef (zoals in de zg. Leidsche Vertaling), stond de interpretatie van “het boze” als abstract begrip nog open. Het NBG heeft die afgesneden. Bij het NBG is de interpretatie als “het boze” uitgesloten.

In de Groot Nieuws Bijbel luiden de zinnen: “en stel ons niet op de proef maar verlos ons van de duivel”. De jongere zogenaamde Naardense Bijbel heeft: “en breng ons niet in beproeving, maar ontruk ons aan het boze!”.

Dan onze Nieuwe Bijbelvertaling: “En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad”.

Anders dan het Bijbelgenootschap (“de boze”) en de Groot Nieuws Bijbel (“de duivel”), heeft de NBV dus voor iets abstracters gekozen: “het kwaad”, een mogelijkheid die in de Statenvertaling opgehouden werd, en die ook de Naardense Bijbel koos.

Niet minder moeilijk is dat “red ons”. Aanvankelijk overwogen de NBV-vertalers een andere optie: “En sta niet toe dat wij op de proef gesteld worden, maar neem ons tegen het kwaad in bescherming”. Interessant zijn de kleine verschillen. In deze eerste, en blijkbaar verworpen versie, komt de beproeving niet van de zijde van God maar van elders; er wordt slechts gebeden dat God het niet zal toestaan: “sta niet toe dat wij op de proef gesteld worden”. Dat is inderdaad wel iets anders dan de definitieve versie: “breng ons niet in beproeving”, waarbij de beproeving van God komt.

Ook wat volgt was eerst anders vertaald: “neem ons tegen het kwaad in bescherming”, wat dan uiteindelijk vervangen werd door “red ons uit de greep van het kwaad”. Hier is het verschil dat in eerste instantie gedacht werd aan “in bescherming nemen”, wat op mogelijk toekomstig onheil kan slaan, terwijl “red ons uit de greep van het kwaad” ervan uitgaat dat het kwaad ons reeds in zijn greep heeft. Geen onbelangrijk verschil.

Ik laat in het midden wat de beste vertaling is. Misschien bestaat er geen beste vertaling. Ik wil maar laten zien hoe genuanceerd de woordkeus is. Ja, daar is over nagedacht, in al die vertalingen. Mijn eigen voorkeur gaat uit naar alle vertalingen samen.



God of de natuur?

Onlangs konden we vernemen dat de Chirojeugd van Vlaanderen een open brief geschreven heeft aan Paus Benedictus XVI. Zij noemen het in die brief onbegrijpelijk dat de Paus protesteert tegen een Britse gelijkheidswet die voor een gelijkwaardige behandeling staat van alle mensen. Vanuit het Vaticaan werd daarbij gesteld dat holebiseksualiteit tegen de natuur ingaat.

In de vele discussies over politieke en/of ethische kwesties als bv. euthanasie, seksuele geaardheid, politiek systeem,... is het een algemene reflex om zich op de natuur te beroepen. “De natuur schrijft ons voor dat... “. Nauwkeuriger bezien gaat het daarbij meestal niet om de natuur als geheel (met alle minderheden en afwijkingen van de regel die ook in de natuur voorkomen), maar om die deelverzameling van de natuur die “meerderheid” heet. De norm (dat wat ‘normaal’ is) wordt afgeleid van wat “in de regel” in de natuur voorkomt. Nu, dat is een kwestie van opvatting en filosofische definitie en daar kan men het mee eens of oneens zijn.

Maar het gaat mis zodra men “God” en “natuur” met elkaar verward of voor elkaar inwisselt. Dat is echter wel wat dikwijls (bewust of onbewust) gebeurt en/of bijna automatisch verondersteld wordt: datgene wat “natuurlijk” is, is gelijk aan de wil van God. Is dat ook een kwestie van filosofische en/of religieuze definitie? Wellicht in bepaalde natuurgodsdiensten en filosofieën, maar niet in de Bijbel. In de Bijbel blijkt telkens weer dat we de natuur niet mogen vergoddelijken of absoluut gezag mogen toekennen. In de Bijbel klinkt er bv. altijd weer kritiek op het door de natuur gedicteerde” recht dat “het recht van de sterkste” genoemd wordt: de wet van de jungle. Die wet schrijft ons voor dat de machtigen het op aarde voor het zeggen hebben. Dat blijkt niet alleen uit de menselijke wereldgeschiedenis, maar ook in de natuur als zodanig: de zwakke dieren, de tragen, de kleinen, de zieken, de ... zijn de prooi van de sterke dieren, de snellen, de groten, de vitalen... Maar in de Bijbel staat die fundamentele ‘natuurwet’ onder kritiek. Telkens weer neemt God, neemt Jezus, het op voor de zwakkeren, de onderdrukten, de minderheden, de zieken, de barmhartigen...

Dat is juist het bevrijdende van het bijbels getuigenis. Niet de natuur regeert over ons, niet 'bloed en bodem', niet de wet van de jungle, maar in de Bijbel is het God die over ons regeert. God, voor wie niet de liefdeloze en onverschillige wet van de natuur geldt, maar de wet van Zijn alles en iedereen omvattende liefde.

Ernst Veen.

Aankondigingen

Winterlentewandeling

Op zondag 21 maart, precies op de drempel tussen winter en lente, hebben we na de kerkdienst onze jaarlijkse winterlentewandeling gepland. Deze zal ons weer voeren langs bergen en dalen, in- en uitheemse boomsoorten, naaktslakken en boomkevers, vliegende herten en wandelende takken, hupse eekhoortjes en Meerdaalse roofvossen, uitbottende eikeltjes en eindelijk weer sneeuwvrije paden en velden met rustpunten voor dampende koffie- en warme chocolade.

Kortom: vergeet uw wandeluitrusting niet en van harte welkom!

Gesprekskring 2010: het evangelie naar Lucas.

In het oecumenisch leesrooster van het kerkelijk jaar 2009-2010 staat het evangelie naar Lucas centraal. Mede om die reden zullen ook wij in de eerste cyclus van de gespreks-kring aandacht besteden aan het Lucas-evangelie.

Naast een inleidende situering (datering, adressering, achtergrond, schrijver, brongebruik...) en karakterschets van dit evangelie, zullen wij ons in 't bijzonder verdiepen in hoofdstuk 15, te weten in de drie samenhangende gelijkenissen van de zogenoemde verloren penning / het verloren schaap / de verloren zoon. Of zou die titel ook anders kunnen luiden? Wat of wie raakt zoek? Of gaat het om iets of iemand die gevonden wordt? We proberen het samen te zoeken en te vinden.

Data: op de woensdag-avonden: 24 februari; 24 maart; 28 april; 19 mei; 16 juni.

Locatie: in de koffiezaal van de crypte van het Jezuietenhuis,
Waversebaan 220, 3001 Heverlee

Tijdstip: van 20u.-22u.

Interculturele dialoog

In dit kwartaal loopt een reeks lezingen in het kader van de interculturele dialoog met moslims in Vlaanderen te Leuven. De titel van deze reeks is "Dar Es Salaam", wat letterlijk "Huis van Vrede" betekent.

Van 19u.30 – 22u. Prijs per avond is 2 eur. per persoon.

Data, thema's en locaties:

23 maart: "Moslimjongeren", St. Kwintenshuis, Naamsestraat 153-155, 3000 Leuven.

20 april: "Emancipaties van moslima's", ACW-gebouw, Bondgenotenlaan 131, 3000 Leuven.

11 mei: "Toekomst voor Islam", St. Kwintenshuis, Naamsestraat 153-155, 3000 Leuven.

Nieuwe website

Onze kerk heeft sinds vorige maand een geheel nieuwe website, opnieuw ontworpen door Carola Rummens. De site staat eveneens op een nieuwe internetlocatie. U kunt deze vinden op vpkleuven.be

Missionaire, synodale ideeëndag.

Op zaterdag 20 maart vindt er in de Graanmarktkerk in Brussel van 9u.-17u. een bijzondere synodale dag plaats met als thema: "een woord buiten de muren"

Het missionaire karakter is een belangrijk facet van het gemeente zijn. Een kerk treedt naar buiten, laat zien waar zij voor staat, is present voor mensen met geloofsvragen en met praktische en existentiële noden en gaat bondgenootschappen aan met organisaties die ook rechtvaardigheid en vrede nastreven. Het is echter niet evident hoe we daar in de gemeente handen en voeten aan kunnen geven...

Voor de dag zijn met name kerkenraadsleden en predikanten uitgenodigd, maar alle geïnteresseerden zijn welkom. Deelname aan de dag is kosteloos. Wel wordt u gevraagd om een eigen lunchpakket mee te nemen. Aanmelding graag voor 16 maart via uniprobek@skynet.be, onder vermelding van naam, adres, kerkelijke gemeente en aantal personen. Op de website www.vpkb.be vindt u meer informatie over de dag, alsmede enkele interessante achtergrondartikelen.



Interreligieuze viering
Interreligious celebration
Célébration interreligieuse

17 MAART om 18.15 u Vesaliusstraat 2 (Kapel
Leo XIII) Leuven

21 MAART om 10 u Wilselsesteenweg 70
(Rusthuis Betlehem) Herent

Van harte welkom





Protestantse radio en televisie-uitzendingen

Radio:

productie Frank Marivoet

VRT – Radio 1 – woensdag om 20u.04

- 10 maart Mens voor de mensen zijn: Omzien naar het goede.
24 maart Levensvragen: Waar is God?
31 maart Pasen: Leven ons gegeven. (ds.A.R.Beukenhorst).
14 april Mens voor de mensen zijn: Huis op de rots.
28 april Het nieuwe gebod (Johannes 13: 31-35 /
ds.A.R.Beukenhorst).

TELEVISIE:

productie Antoinette Panhuis

VRT "één" om 10u30 / "Canvas" rond 23u10

7 maart 2010 : "Geboeid geloven" - 'Het werk van een
gevangenisalmoezenier'.

TV-EREDIENSTEN :

productie Lena Demeester

VRT "één" op zondag om 10u00

4 april: Paasviering in Eurovisie.
verzorgd door RAI 2 (Italië)

Vertaling en begeleiding Frank Marivoet

Verantw.Uitg.:F.Marivoet, C.Meunierstraat 85/02, 3000 Leuven
Secr.:H.Sinnaghel - Oudstrijdersplein 15/101 - 8430 MIDDELKERKE
Tel.: 059/30.84.33

Bereikbaarheid kapel

Volg op de ring van Leuven richting Namen. Aan de Naamsepoort (bij de Delhaizewinkel) verlaat u de ring en neemt de Naamsesteenweg (N251) tot voorbij de spoorweg.

Vanaf deze steenweg rijdt u naar de Waversebaan via

- de Hertogstraat (loopt uit op de Waversebaan, sla linksaf)
- de Koning Leopold III-laan (Waversebaan is de 3^o links)

Aan de rechterzijde ziet u het Jezuïetenhuis (zie foto). Ga op de meest linkse parkeerplaats staan. Het pijltje op de foto geeft de toegangssdeur aan. Ga rechtsaf de gang in, door de dubbele deur, tot u aan een open ruimte links komt. Daar is de grote ingangdeur van onze kapel, “de crypte”.



De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar

Bijdragen voor komende nummers kunt u respectievelijk inleveren vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december.

Secretariaat

Dirk Vercruysse

Lipsestraat 121

3150 Tildonk

dvercruysse@gmail.com