

KERKBRIEF

Driemaandelijks
Jaargang 41, nr .4 –Winter 2012

België-
Belgique
P.B.-P.P.
BC 20560



Periodiek van de Verenigde Protestantse Kerk in Leuven
V.U.: Ernst Veen, L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven
P 708844 – Afgiftekantoor: Leuven Mail

Inhoud

- 02 Originele Straf
- 03-06 Kerkdiensten
- 07 Taizégebeden
- 08-10 Meditatie: Een tegengeschiedenis
- 11 Kinder- en Jongerenkerk
- 12-13 Gemeentenieuws
- 14-16 Oecumene
- 16-17 Woorden van de kerk
- 18 Protestantse Omroep
- 19 Bereikbaarheid
- 20 Adressenlijst

17-jarige doodrijder moet tien jaar lang naar de kerk

Een Amerikaanse tiener die stomdronken een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte heeft van de rechter een bijzonder originele straf gekregen. De jongeman moet niet naar de cel, maar moet de komende tien jaar naar een kerkdienst.

Tyler Alred uit het Amerikaanse Oklahoma veroorzaakte in december 2011 in beschoonen toestand een verkeersongeval, waarbij een van zijn vrienden om het leven kwam. In augustus moest de jongeman voor het eerst voor de rechter verschijnen. Alred pleitte schuldig aan doodslag, met de melding dat hij dit nooit gewild had en zijn leven wilde beteren.

De familie van het slachtoffer wilde echter niet dat de 17-jarige Tyler de gevangenis in moet, omdat dan 'twee levens verwoest worden door één ongeval'. De rechter kwam dan maar met een originele en religieuze straf op de proppen: Alred moet de komende tien jaar op regelmatige basis naar een kerkdienst. Bijkomend moet hij afstuderen, een jaar lang drugs- en alcoholtests ondergaan en een drugs- en alcoholarmband dragen.

De religieuze straf zorgde in de Verenigde Staten meteen voor ophef: volgens enkele professoren komt de straf niet overeen met de scheiding van kerk en staat. Voor Alred is de straf alvast geen probleem: 'Mijn cliënt gaat sowieso elke week naar de kerk', verklaart zijn advocaat.

Uit: De Standaard, 21 nov. 2012.

Januari 2013

- 06** Voorganger Frank Marivoet **Avondmaal**
Ouderling Philipp Bratfisch
Organist Chris Klein
Teksten Jes. 60: 1-6 / Ef. 3: 1-12
Mat. 2: 1-12.
Collecte Diaconaat
Kindernevendienst Ida
- 13** Voorganger Ernst Veen
Ouderling Joëlle Segier
Organist Henk Corporaal
Lezingen Jes. 40: 1-11 / Tit. 3: 4-7
Luc. 3: 15-16, 21-22.
Collecte Itabire (jumilage)
Kindernevendienst Jelske
- 20** **Gezamenlijke/Oecumenische Viering**
met de Sint-Antonius van Padua Parochie
in de Internationale Bidweek voor de Eenheid
AANVANG om 11.00u
LOCATIE: Leon Schreursvest, Heverlee
(eenrichtingsstraat, van Tiensepoort
richting Parkpoort)
- 27** Voorganger Ernst Veen
Ouderling Philipp Bratfisch
Organist Joop van der Horst
Lezingen Jes. 61: 1-9 / 1 Kor. 12: 12-27
Luc. 4: 14-21.
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst Michiel

Februari 2013

03	Voorganger Ouderling Organist Lezingen	Ernst Veen Adri Leemput Chris Klein Jer. 1: 4-10 / 1 Kor. 12: 27-31a Luc. 4: 21-32.	Avondmaal
	Collecte Kindernevendienst	Protestantse Solidariteit Jelske	
10	Voorganger Ouderling Organist Lezingen	Ernst Veen Joëlle Segier Henk Corporaal Jes. 6: 1-8 / 1 Kor. 15: 1-11 Luc. 5: 1-11.	
	Collecte Kindernevendienst	Gebouwen (kerk en pastorie) Ida	
17	Voorganger Ouderling Organist Lezingen	Frank Marivoet Philipp Bratfisch Edy Kühn Deut. 5: 6-21 / Rom. 10: 8-13 Luc. 4: 1-13.	
	Collecte Kindernevendienst	Ruanda Jan	
24	Voorganger Ouderling Organist Lezingen	Ernst Veen Adri Leemput Joop van der Horst Ex. 34: 27-35 / 1 Kor. 13: 1-13 Luc. 9: 28-36.	
	Collecte Kindernevendienst	Gebouwen (kerk en pastorie) Michiel	

Maart 2013

03	Voorganger	Ernst Veen	Avondmaal
	Ouderling	Joëlle Segier	
	Organist	Chris Klein	
	Lezingen	Ex. 6: 1-7 / Rom. 5: 1-11 Luc. 13: 1-9.	
	Collecte	Diaconaat	
	Kindernevendienst	Ida	
10	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Philipp Bratfisch	
	Organist	Henk Corporaal	
	Lezingen	2Kron 36:14-23 / 2Kor 5:14-21 Luc. 15: 11-32.	
	Collecte	Protestantse Solidariteit	
	Kindernevendienst	Jelske	
17	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Dirk Panhuis	
	Organist	Edy Kühn	
	Lezingen	Jes. 58: 7-10 / Filip. 3: 7-14 Luc. 20: 9-19.	
	Collecte	Diaconaat	
	Kindernevendienst	Jan	
24	Voorganger	Antoon Schoors	
	Ouderling	Adri Leemput	
	Organist	Joop van der Horst	
	Lezingen	Mal. 3:1-4 / Filip. 1:3-11 Luc. 3:1-6.	
	Collecte	Itabire	
	Kindernevendienst	Ida	

Maart 2013 (vervolg)

31	PASEN		
	Voorganger	Ernst Veen	Avondmaal
	Ouderling	Dirk Panhuis	
	Organist	Chris Klein	
	Lezingen	Jes. 51: 9-11 / Kol. 3: 1-4 Joh. 20: 1-18.	
	Collecte	Theol. Faculteit Brussel (FPG)	
	Kindernevendienst	Ida, Jan, Jelske en Michiel	

April 2013

07	Voorganger	Antoon Schoors	Avondmaal
	Ouderling	Philipp Bratfisch	
	Organist	Henk Corporaal	
	Lezingen	Gen. 28: 10-22 / Openb. 1: 12b-20 Luc. 24: 13-35.	
	Collecte	Algemene Kerkvergadering (AKV)	
	Kindernevendienst	Ida	
14	Voorganger	Frank Marivoet	
	Ouderling	Joëlle Segier	
	Organist	Edy Kühn	
	Lezingen	Jer. 32: 36-41 / Openb. 5: 6-14 Luc. 24: 35-48.	
	Collecte	Rwanda	
	Kindernevendienst	Michiel	
21	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Adri Leemput	
	Organist	Joop van der Horst	
	Lezingen	Num. 27: 12-23 / Openb. 7: 9-17 Joh. 10: 22-30.	
	Collecte	Gebouwen (kerk en pastorie)	
	Kindernevendienst	Jelske	

Taizé

De gemeenschap van Taizé is een Oecumenische klooster-gemeenschap in de Franse Bourgogne. Jongeren van over gans de wereld komen er samen. Dit om er een week zich bezig te houden met Gebed, Bijbel en Zang.

De liederen van Taizé worden op verschillende plaatsen gebruikt door gelovigen van alle leeftijden om er een plaatselijk Taizégebed mee op te zetten. De vieringen duren steeds ongeveer 1 uur, en erna is er telkens de mogelijkheid om met de andere deelnemers in gesprek te gaan, vergezeld van een drankje.

Taizégebeden in en rond Leuven

- Aarschot** Zaterdag, 20.00u, Sint-Rochuskapel, Gijzelaarsstraat
26 Januari, 23 Februari, 23 Maart
elkeschouwaerts@hotmail.com
- Leuven** Maandag, 19.30u, Kapel Leo XIII (tegenover Groep T)
14 Januari, 11 Februari, 4 Maart
dagmar.frenssen@upar.kuleuven.be
- Mechelen** Zaterdag, 20.00u, Grote Kapel DPC, F. De Merodestraat
2 Februari, 29 Maart
mieke.van.assche@hotmail.com
- Overijse** Maandag, 20.00u, Sint-Martinuskerk, Justius Lipsiusplein
21 Januari, 18 Februari, 18 Maart
roger.ghysens@telenet.be
- St-Genesius-R** Maandag, 19.30u, H. Genesiuskerk, Kerkstraat
28 Januari, 25 Februari, 25 Maart
siene@skynet.be
- Tervuren** Dinsdag, 20.00u, Sint-Janskerk, Kerkstraat
15 Januari, 19 Februari, 19 Maart
kristien.vanhuyse@gmail.com
- Vilvoorde** Zaterdag, 19.30u, OLV Basiliëk (Karmel), Leuvensestraat
2 Maart
bgoyvaerts@hotmail.com

“En het geschiedde”: een tegengeschiedenis.

Aan de hand van het Kerstverhaal van Lucas, kijken we op een andere manier naar de wereldgeschiedenis. Op een andere manier dan in onze geschiedenisboeken het geval is. Niet naar de geschiedenis die geschreven is door hen die de touwtjes in handen hadden (en hebben), maar door hen die dat niet hadden (en niet hebben).

En het geschiedde

Dat het bij Lucas om een inhaken bij de geschiedenis gaat, wordt reeds duidelijk bij de aanvang van zijn kerstevangelie, dat hij begint met de uitdrukking: “*en het geschiedde*”. De argeloze lezer leest daar gemakkelijk overheen en de lezer van de Nieuwe Bijbelvertaling al helemaal, want daarin is die uitdrukking geheel weg vertaald. Daar lezen we: “*In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.*” Maar van vroeger herinneren velen zich ongetwijfeld nog goed de NBG-vertaling: “*En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.*”

Vreemd

Toegegeven: die formulering (“*en het geschiedde*”) doet wel een beetje vreemd aan. Waarom schrijft Lucas niet gewoon: *in die dagen ging er een bevel uit*. Waarom schrijft hij: “*En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging...*”? Sterker nog: de uitdrukking “*en het geschiedde*” is niet alleen vreemd en ongewoon in het Nederlands, maar ook in het Grieks waarin Lucas schreef. En toch heeft Lucas die uitdrukking opgenomen. Hij deed dat dus kennelijk heel bewust. Vandaar is het op z’n minst opmerkelijk dat de uitdrukking uit de Nieuwe Bijbelvertaling is verdwenen.

Oude Testament

Lucas had die uitdrukking overgenomen uit het Hebreeuws van het Oude Testament. Het was dus wat men noemt een “hebraïsme”, een Griekse vertaling van een uitdrukking uit het Bijbels Hebreeuws. Mét die uitdrukking is, ten eerste, de band aangegeven tussen het Evangelie en het Oude Testament. Een band die niet genoeg benadrukt kan worden. Alleen al vanwege het feit dat “de Bijbel” van Jezus (waaruit Hij regelmatig citeerde) het Oude Testament was. Hetzelfde gold voor de schrijvers van het Nieuwe Testament wier kennis van het Oude Testament door heel het Nieuwe Testament traceerbaar is. Wie het Evangelie isoleert van het Oude Testament, ontdoet het evangelie van z’n diepste wortels. Die ziet,

bijvoorbeeld, niet de band tussen de Jesajaanse verkondiging van de geboorte van de Vredevorst en het geboorteverhaal van Jezus.

Achterkant van de geschiedenis

Maar er is nog wat. Met die uitdrukking “*en het geschiedde*” geeft Lucas ook aan dat hij nu op een nieuwe en andere manier geschiedenis gaat schrijven. Het is alsof hij zeggen wil: *let op: nu ga ik échte geschiedenis beschrijven*. Met dit verhaal begint een andersoortige geschiedschrijving. Geen geschiedschrijving zoals gewoonlijk: door degenen die de lakens uitdelen, maar door hen die zich, om zo te zeggen, bevinden aan de ‘achterkant’ van de geschiedenis: degenen die niet met macht bekleed zijn, de naamlozen, de onaanzienlijken, de mensen “achter de schermen”.

Contrasten

Dat het om deze andere geschiedschrijving gaat, wordt ook duidelijk door de contrasten die Lucas aangeeft. Niet voor niets plaatst hij het verhaal van de geboorte van dat (per definitie kwetsbare) kind in z’n schamele voederbak, tegen de achtergrond van het Imperium Romanum, midden in het decor van de pure machtsuitoefening door het Romeinse dictatoriale gezag. Kind versus dictator, voederbak versus herberg (en ook, impliciet: voederbak versus keizerlijke troon/paleis). En niet de hooggeplaatsen, maar de als onaanzienlijk bekend staande herders in het veld krijgen als eerste de aankondiging van de geboorte van de Messias.

Tegengeschiedenis

We moeten ons daarbij bedenken dat, wellicht meer dan enig ander verhaal in de Bijbel, de kerstvertelling van Lucas geplaatst is in het kader van concrete wereldgeschiedenis. In een verhaal met effectieve jaartallen en namen van concrete regeerders, Augustus en Quirinus. En temidden van die heel concrete geschiedenis plaatst Lucas zijn geboorteverhaal van Jezus. Alsof hij zeggen wil: hoezeer de wereldgeschiedenis zich ook uit alle macht laat gelden, ook hier, in die onbeduidende voederbak in die kleine stad van David, Betlehem, wordt geschiedenis geschreven. Maar het is wel andersoortige geschiedenis, noem het “tegen-geschiedenis”. Hoe dan ook, aldus maakt Lucas duidelijk dat de geschiedenis die hij te vertellen heeft, anders is dan de gevestigde geschiedenis.

Gecomponeerd

Het is een wonderlijk geboorteverhaal. Jaren nadat Jezus was gestorven heeft Lucas het geschreven en gecomponeerd. Geïnspireerd door de verhalen dat Jezus zich met hart en ziel had ingezet voor marginalen en

daklozen, armen en onaanzienlijken, liet hij, in zijn verhaal ook het nieuws van de geboorte van Christus (= Messias) aan de onaanzienlijken melden. Er verscheen in zijn verhaal geen boodschapper aan keizer Augustus, koning Herodes of gouverneur Quirinius, maar wel aan de schapenhoeders op het veld. En dat dus binnen het scenario van de Romeinse bezetting uit die tijd. Een bezetting die de mensen alle hoop op toekomst ontnam.

Pessimisme

Want ze hadden geen vrij land om in te wonen. De Romeinen met hun machtswaan hielden de wereld in hun ijzeren greep. Zowel de politieke, maatschappelijke als religieuze vrijheid was beperkt. Hoogstens waren er hier en daar wat opstandjes tegen de Romeinse overmacht, die echter weer snel de kop werden ingedrukt. Het toekomstpessimisme onder de bewoners was in die tijd daarom groot en wijd verbreid.

Toekomstperspectief

In zijn geboorteverhaal van Jezus beschrijft Lucas echter nergens dat Jozef en Maria inzaten of piekerden over dat ontbreken van toekomstperspectief. Wellicht omdat Lucas uit de verf wilde laten komen dat er reden tot optimisme en vreugde was (alweer een contrast: bestaand pessimisme versus toekomstperspectief). Gezien de blijde boodschap dat in dit Kind God van zich liet horen. Dat met dit Kind een heel nieuwe geschiedenis begonnen was. Geen wanhopig stemmende geschiedenis van het recht van de sterkste, waarin een mensenleven niets waard is, maar een geschiedenis van échte, ware menselijkheid, zoals God dat van aanvang bedoelde.

Kijk anders

Voor ons betekent dat, wie God aan het werk wil zien, niet moet kijken naar de grootse en superieure hoofdlijnen van de geschiedenis, vanouds opgeëist en geschreven worden door de machtigen. Kijk anders, zo laat Lucas ons met Kerstmis weten. Kijk niet, als je God zoekt, naar de hoofd- en krachtlijnen van de grote wereldgeschiedenis. Kijk, om te beginnen, in die schamele en armoedige voederbak te Betlehem. En leer zo te kijken naar de achterkant van de geschiedenis, achter de schermen van het machtige wereldtoneel. Naar gewone kleine kwetsbare, bange en onmachtige mensen. Daar, aan de achterkant van de geschiedenis, niet daar waar de gespierde overwinningen worden geboekt, maar daar waar de klappen vallen en waar de geringe thuis is. Want het kon wel eens zijn dat juist op zulke plaatsen Gods toekomst oplicht en zich aankondigt.

Ernst Veen.

Min Twaalf

Bij de jongste jeugd zijn we alweer drie maanden aan de slag. Net als in de grotemensenkerk hebben we in de herfst het evangelie van Marcus onder de loep genomen. We hoorden Jezus vertellen over God, waarbij het vooral ging over de mensen die hij onderweg tegenkomt. Jezus heeft oog voor mensen. Wij keken met Jezus mee, naar de mensen op zijn weg. Ze verschillen soms erg van elkaar, maar voor Jezus zijn ze allemaal belangrijk. Zo laat hij zien dat God oog heeft voor mensen.

Plus Twaalf

Traditiegetrouw schieten de groteren wat later in gang. In november zijn we al eens bij elkaar gekomen. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten. Vanaf de januari gaan we weer echt aan de slag. Dan zijn de eerste examens alweer achter de rug. In november zijn we al wel uit de startblokken gekomen. Zo weten we al dat het thema voor dit jaar 'ANDERS' zal zijn. Het is een korte titel, maar, we kunnen er zo veel mee doen. We gaan er eerst weer zelf rond werken en later bepalen we dan wel of we er mee naar buiten komen en onder welke vorm dit zal zijn.

Plus Achtien

Naast deze twee vaste waarden, zouden we een derde groep willen samen brengen, namelijk die van de 18-plussers. De bedoeling is niet om met hen iets te doen tijdens de kerkdiensten, zoals de andere twee. Wel is het de bedoeling om mekaar te leren kennen buiten de vieringen om. Een beetje naar het voorbeeld van wat de groep 55+ al een tijdje doet.

Hoe dit zal worden ingevuld, hangt volledig af van degenen die interesse hebben hierin. Bij deze is dit zo een oproep aan degenen ouder dan 18 om te laten weten of ze daarin interesse hebben. Indien er reeds enkelen zijn, kunnen we in de loop van februari eens samenzitten (al dan niet in de Mariakapel) om mekaar te leren kennen en de verwachtingen met elkaar te delen.

Je kan iets laten weten via adri.leemput.kerk@gmail.com.

Mariakapel

Met betrekking tot de Mariakapel kunnen we u zeggen dat bijna alle verbouwingswerken voltooid zijn, maar dat het toch nog wel even kan duren voordat de kapel daadwerkelijk aan ons zal kunnen worden opgeleverd. Er zijn immers nog enkele officiële stappen te zetten, waaronder het beoordelen en ondertekenen van het huurcontract en het verhuizen en opstellen van het orgel. Over een datum van ingebruikname zullen we niet opnieuw speculeren, maar we houden u wel op de hoogte.

Oecumenische viering

Op zondag 20 januari (binnen de internationale bidweek om de eenheid) zullen wij weer samen met de Antoniusparochie een gezamenlijke oecumenische viering organiseren. Die viering zal plaatsvinden in de Antoniuskerk aan de Scheursvest. Aanvang 11u. Iedereen van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 27 januari houden wij na de kerkdienst onze traditionele nieuwjaarsreceptie met een extra traktatie bij de kerkkoffie.

Nieuw liedboek

Op 25 mei 2013 zal een nieuw liedboek voor de kerken worden geïntroduceerd. De VPKB is mede-initiatiefnemer bij het uitbrengen van deze bundel. De bedoeling is dat dit liedboek het oude Liedboek voor de kerken (uit 1975) gaat vervangen. Het wordt een breed samengesteld liedboek, met de psalmen en veel gezangen uit de huidige en oudere bundels, aangevuld met liederen uit de bundel Opwekking, liederen uit Taizé en Iona en ook nieuwe liederen uit de wereldkerk. In de loop van volgend jaar hopen ook wij dit nieuwe liedboek te kunnen aanschaffen.

Gesprekskring

In de lees-en gesprekskring lezen en bespreken we de ene keer een boek uit de Bijbel, de andere keer een boek over de Bijbel, maar het is intussen alweer een tijd geleden dat we uitsluitend gespreksavonden organiseerden.

Zo'n gespreksavond is volgens een specifiek verloop georganiseerd.

Iedere deelnemer (die dat wenst, het gaat niet om moeten maar om mogen) komt in een aantal spreekronden (per persoon telkens maximaal zeven minuten) aan het woord met betrekking tot zijn/haar gedachten, gevoelens, ervaringen, inzichten, over zijn/haar geloof of aangaande de betekenis die bepaalde bijbelverhalen en/of -teksten voor hem/haar hebben.

Daarbij worden enkele spaarzame maar wel essentiële grondregels gevolgd:

Een spreker mag gedurende zijn/haar spreektijd niet onderbroken worden, noch geïnterpelleerd of bekritiseerd. De bedoeling is om, voorbij het debat en de discussie, naar elkaar te luisteren.

Nadere toelichtingen en verduidelijkingen mogen na (!) de individuele spreekronde gevraagd worden. Het gaat daarbij om "sharing": om het samen delen van elkaars, geloof en twijfel, inzichten en ervaringen. Dit in een cyclus van, om te beginnen, twee avonden. Indien het bevalt kunnen meerdere gespreksavonden volgen.

Zowel de data en locatie kunnen wij u op dit moment nog niet meedelen. Wat de data betreft geven we er de voorkeur aan hierover eerst de geïnteresseerden te polsen. Wat de locatie betreft is momenteel nog niet duidelijk of dit in de crypte van het Jezuietenhuis zal zijn of in de Mariakapel. We houden u op de hoogte.

ÉÉN WIJNSTOK, VELE RANKEN

De internationale bidweek voor de eenheid onder de christen is niet uit de lucht komen vallen. Zij is ontstaan uit het besef dat die eenheid ver te zoeken is. De boom van de christenheid is wijd- en fijn vertakt. Nestorianen, Arianen, Kopten, Maronieten, Orthodoxen, Rooms-katholieken, Lutheranen, Anglicanen, Calvinisten... en dat alles weer fijner vertakt, Byzantijnen, Melkieten, Katharen, Waldenzen, Oud-Katholieken, Menno-nieten, Quakers, Baptisten, Adventisten, Methodisten, Mormonen, Remonstranten, Evangelischen... rekkelijken en preciesen, overtuigden en twijfelers, piëtisten en vrijbuiters. En dat is nog maar een uiterst summier op-somming. Kortom een veelkleurig en bont geheel van geloofs-gemeenschappen en denominaties die zich niettemin allen scharen rond en oriënteren aan de verhalen uit dat ene oude boek, de Bijbel. Daarnaast is er het onderscheid tussen de drie grote monotheïstische wereldreligies, Jodendom, Christendom, Islam, welke niettemin alledrie teruggaan tot op één en dezelfde aartsvader Abraham en dus ten gronde ook tot op één en dezelfde God-van-Abraham. En tot slot zijn er wereldwijd de vele godsdiensten en spirituele wegen en paden in Hindoeïsme, Boeddhisme, Animisme, Jānisme, Sikhisme, Bahá'í, Animistische religies (enz.)...

Eenheid

Die internationale Bidweek om de Eenheid is dus geen overbodige luxe. Maar als je naar al die vele takken en vertakkingen kijkt, wat is eenheid dán? Waarin kan zij worden gevonden? In eenvormigheid? In gelijkkluidendheid? In alle neuzen dezelfde kant op? In allen dezelfde ziens- en belevingswijze? In allen dezelfde denktrant? In: "wij zijn de enigen die de ware godsdienst en belijdenis in pacht hebben?" Zou eenheid op die wijze geen armoedige en kleurloze zaak worden? Een zaak van: wij hebben het enig ware geloof, we moeten de anderen daar alleen nog van overtuigen. Als dat gelukt is, is de eenheid eindelijk bereikt...?

Eén huis, vele kamers

In het evangelie wordt een ander, rijker en veelkleuriger beeld van eenheid geschilderd. Zo schreef de apostel Paulus over het ene lichaam met vele delen. En Jezus sprak over het ene huis van God met de vele kamers en over de ene wijnstok met vele ranken. Het beeld van Paulus over het ene lichaam met vele delen leert ons dat Christenen, hoe verschillend zij ook zijn, allen deel uitmaken van het éne lichaam van Christus en omgekeerd, hoezeer zij ook deel uitmaken van dat ene lichaam, zij toch ook nooit mogen vergeten allemaal verschillend te zijn. De beelden van Jezus over het ene huis van God met vele kamers en over de wijnstok met vele ranken, leren ons het-zelfde. Navolgen van Christus en gaan volgens de weg(en) die Hij ons wijst is, volgens deze beelden, geen kwestie van eenvormigheid. Het gaat daarbij niet om een grote eenvormige massa van gelijkvormigen en -gezinden, wier neuzen dezelfde kant op wijzen. Weliswaar is er sprake van het éne huis van God, de éne wijnstok en het éne lichaam, maar in één (!) adem worden ook steeds genoemd: de véle kamers, de véle delen en de véle ranken.

Onderscheid

Ook de moderne theologie begint daaruit haar voorzichtige doch meer en meer op de voorgrond tredende conclusies te trekken. Niet alleen werd reeds vanouds erkend dat er een onderscheid is tussen Christus en het Chris-tendom, maar meer en meer wordt uit die gedachte nu ook de consequentie getrokken dat Christus niet persé enkel en alleen in de weg van het christen-dom gevonden kan worden. Dat de God die ons in Abraham en Christus voorhoudt zich te willen verzoenen en verbinden met álle mensen, dit ook in andere culturen en godsdiensten dan de onze op een andere wijze en via andere wegen kan hebben getoond.

Ieder mens een kind van God

De vragen die men zich daarbij stelt zijn: zou God zich in zijn verzoenend handelen in de wereldgeschiedenis nu enkel en alleen maar beperkt hebben tot die éne weg van het christendom? Zou de verzoenende Geest van Christus niet ook, weliswaar op een geheel andere wijze, in Afrikaanse, Indiaanse, Aziatische, Zuid-

Amerikaanse religies kunnen doorklinken? Het zijn voorzichtige vragen, maar het moderne oecumenische, interreligieuze en interlevens-beschouwelijke theologische denken leert meer en meer dat Christus en het christendom niet naadloos samenvallen. De consequenties daarvan: dat Gods bevrijdende handelen en de verzoenende geest van Christus ook (zij het anders: in andere woorden, waarheden, gewoonten en gebruiken) in andere godsdiensten en culturen zouden kunnen doorklinken. En ook dat ‘eenheid’ niet gevonden kan worden in eenvormigheid of gelijk-luidendheid, maar in de erkenning dat de God van Abraham en Christus zich, in zijn goddelijke vrijheid en wereldomvattende liefde, ook geopen-baard, gemanifesteerd, kan hebben in andere godsdiensten en culturen. Een erkenning die niet betekent dat mensen hun eigen geloof moeten verloochenen of hun godsdienst niet in het centrum mogen plaatsen (de gedachte dat de God van Abraham en Christus ook in andere godsdiensten ‘aanwezig’ kan zijn, doet niets af aan de bijbelse openbaring) maar die wel de (ook bij-belse) erkenning inhoudt dat ieder mens een kind van God is. Als dát geen eenheid is...

Ernst Veen.

Kerstfeest

Lang geleden, in mijn studietijd, heb ik jarenlang colleges gevolgd genaamd “Oosters-Orthodoxe liturgie”. Hoe die professor heette ben ik vergeten, maar dat het over Oosters-Orthodoxe liturgie ging, daar ben ik zeker van. Ik had geen speciale belangstelling voor het onderwerp, ik ging erheen om die man. Hij was al jaren gepensioneerd, officieel bestond zijn college al lang niet meer, het stond ook nergens aangekondigd of vermeld, maar hij kon het blijkbaar niet laten en ging stug door, jaar na jaar. Het universiteitsbestuur probeerde af en toe om hem deze colleges te beletten door het lokaal op dat uur gewoon op slot te doen. Maar dan vond hij altijd wel weer ergens een ander beschikbaar lokaal, en via via hoorde je dan dat je volgende week daar en daar moest zijn. Er

kwam een man of vijftien op af. Ik geloof eigenlijk dat niemand speciaal voor die Oosterse liturgie kwam; iedereen was het te doen om die bijzondere spreker. Hij begon altijd wel met iets uit de Oosterse Kerk, maar weldra, in het vuur van zijn college, dwaalde hij af. Binnen de kortste keren ging het over Martin Luther King, over het handmatig vervaardigen van liturgische kaarsen of over de symboliek van politieuniformen. Kortom, een geweldige spreker. Onvergetelijk. Jammer dat ik even niet op zijn naam kan komen.

Een van de uitspraken die me bijgebleven is, is zijn karakterisering van de Oosters-Orthodoxe kerk in contrast met de Westerse kerk. Voor de Oosterse kerk is het Paasfeest het grootste feest, terwijl voor de Westerse kerk het Kerstfeest het grootste kerkelijke feest is. Hij had daar ook argumenten voor, maar die weet ik jammer genoeg niet meer. Wij in het westen, wij zijn Kerstfeest-mensen; met Pasen weten ze niet zo goed raad. Althans, dat beweerde hij. Ik weet niet wat ik daarvan vinden moet. Misschien had hij wel gelijk.

In ieder geval zit er veel waars in voor mij zelf. Als kind was het Kerstfeest onvergetelijk, terwijl Pasen, ach, dat zei me niet zo veel. Het versieren van de kerstboom, en de geur ervan, dat zijn ervaringen voor het leven. De kaarsjes, de donkerte; dat maakte allemaal veel indruk. Pasen, met zijn paasmandje met stro en chocoladekip en suiker-eitjes kon daar niet aan tippen. Wat kan een chocolade-ei uitrichten tegenover een kerstboom? Niets immers.

Het is wel zo dat de argumentatie in dat college van Oosters-Orthodoxe liturgie niet over kerstballen of paaseieren ging. Maar waarover dan wel, al sla je me dood, ik weet het niet. Wel meen ik me te herinneren dat hij het eigenlijk niet juist vond dat de Westerse kerk zoveel op had met Kerstmis, en dat hij het paasfeest superieur achtte. Of ben ik dat pas later zelf gaan vinden?

Joop van der Horst

www.vpkb.be/media

Protestantse Omroep

PRO/ Radio

HUIS VAN HET PROTESTANTISME

Brogniezstraat 44, 1070 Brussel

VRT – Radio 1 – woensdag om 20u.03

wo. 16 januari: Bijbel actueel – Johannes 2:1-11. Kana-verhaal.
Bert Beukenhorst.

wo. 20 februari: Mens voor de mensen zijn. Het gegeven Woord.
Frank Marivoet.

wo. 20 maart: Mens voor de mensen zijn. Vissers van mensen.
Frank Marivoet.

wo. 17 april: Bijbel actueel – Lucas 24: 13-35. Emmaüsgangers.
Bert Beukenhorst

wo. 5 mei: Bijbel actueel – Hand.2:1-11. Pinksteren: wind een vuur.
Bert Beukenhorst.

Verantw.Uitg.: F.Marivoet, Celestijnenlaan 7/21, 3001 Heverlee.

Secr.:H.Sinnaghel - Oudstrijdersplein 15/101 - 8430 Middelkerke. Tel.:
059/30.84.33

De Open Poort

Protestants - oecumenisch tijdschrift ter bevordering van het gesprek
rond geloof en samenleving.

Verschijnt 6 maal per jaar.

Januari/Februari JG 93, nr1

Thema: levenseinde

Maart/April JG 93, nr2

Thema: kerk van onderen uit.

Meer info via Marie-Rose Baert (eindredactrice)

Adres Waversebaan 220, Heverlee

Met de Wagen

via de ring

Volg op de ring van Leuven de richting Namen. Aan de Naamsepoort (bij de Delhaize-winkel) verlaat u de ring en neemt u de Naamsesteenweg (N251) tot voorbij de spoorweg.

Aan de lichten NA de spoorweg neemt u rechts de Hertogstraat. Deze komt uit op de Waversebaan, sla die links op.

Voorbij het grote kruispunt (eerste met tegelijk links en rechts een straat) is het Jezuïetenhuis.

via de autostrade

U neemt afrit 15 op de E314, deze komt uit op de Koning Boudewijnlaan (N264). Die kan u tot de ring volgen (zie boven). U kan ook net voorbij IMEC de Celestijnenlaan inrijden (hier komt u voorbij de wetenschapscampus van de KULeuven). Aan de lichten op het T-kruispunt slaat u links de Willem de Croylaan in, op het Kantineplein (voor het Arenbergkasteel) volgt u de weg via de Hertog Engelbertlaan.

Dan neemt u de eerste straat rechts (Waversebaan) en het Jezuïetenhuis is dan aan uw rechterkant

Met de Bus

Halte Leopold3/Engelbert (op de Waversebaan): Lijn 337

Halte Waversebaan (op Leopold III laan): Lijn 2, 520

Van daar is het even wandelen tot het Jezuïetenhuis

Aan het Jezuïetenhuis

Hier neemt u de meest linkse parking (pijlte PANAL vzw).

Op de parking is er een toegangsdeur tot het gebouw. Hier komt u uit op een gang en u volgt deze voorbij een speelzaal (rechts). Even verder is er op de linkerkant een ruimte met daar de toegangsdeur tot de kapel.

BELANGRIJK

Nakende verhuis naar de Mariakapel, Matadilaan, Heverlee

Kijk op www.pvkleuven.be voor meer info daaromtrent.

Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)
Gemeente Leuven

Kerkdiensten	elke zondag om 10u
Kindernevendienst en –opvang	elke zondag tijdens de kerkdienst (niet in juli en augustus)
VPKB-Leuven	http://www.vpkleuven.be
Locatie Kerk	Crypte Jezuïetenhuis Waversebaan 220 – 3001 Heverlee
Predikant	Ernst Veen L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven 016/22 98 83 ernst.veen@telenet.be
Samenstelling kerkenraad	Philipp Bratfisch Adri Leemput Dirk Panhuis Joëlle Verhoeven-Segier Louise Visser Ernst Veen
Samenstelling bestuursraad	Anton Gazenbeek Chris Lefebvre Hanáni Pienaar Maarten Wilbreninck Freddy Verhoeven Ernst Veen
Redactie Kerkbrief	Adri Leemput adrileemput@gmail.com
Vrijwillige bijdragen	Belfius IBAN BE93 0680 7857 4067 BIC GKCCBEBB

De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar.

Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor:

01/12 (winternummer) 01/03 (lentennummer)

01/06 (zomernummer) 01/09 (herfstnummer)