

# KERKBRIEF

Driemaandelijks  
Jaargang 42, nr 1 – Lente 2013

België-  
Belgique  
P.B.-P.P.  
BC 20560



Periodiek van de Verenigde Protestantse Kerk in Leuven  
V.U.: Ernst Veen, L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven  
P 708844 – Afgiftekantoor: Leuven Mail

## Inhoud

- 02 Van de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde
- 03-06 Kerkdiensten
- 07-08 Nu gaan de bloemen nog dood
- 09-11 Gemeentenieuws
- 12-13 Stel dat Jezus van het kruis was afgekomen
- 14-15 Sterven doen we immers allemaal
- 16-17 Opmerkelijk: Klacht PKN tegen de staat
- 18 Media
- 19 Bereikbaarheid
- 20 Adressenlijst

## Van de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde

Nu gaan de bloemen nog dood  
nu gaat de zon nog onder  
En geen mens kan zonder  
water en zonder brood.

*Refrain:*

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw  
de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw  
de hemel en de aarde.

Nu ben je soms nog alleen.  
Nu moet je soms nog huilen.  
En als je weg wilt schuilen  
kun je haast nergens heen.

*Refr:*

Nu heb je nooit genoeg,  
nu blijf je steeds iets missen  
en in het ongewisse  
of je ooit krijgt wat je vroeg.

*Refr:*

Daar is geen zon en geen maan  
daar zal God ons verlichten.

Daar zullen alle gezichten  
vol van zijn heerlijkheid staan.

*Refr:*

Daar is geen dorst of verdriet.

Daar zal God ons omgeven  
daar is gelukkig leven  
en het eindigt niet.

*Refr:*

Zingt van de eeuwige dag,  
zing voor zijn komst en zeg amen.  
Zing voor de Heer die ons samen  
daar al van eeuwigheid zag.

*Refr:*

**April 2013**

<b>07</b>	Voorganger Ouderling Organist Lezingen  Collecte Kindernevendienst	Antoon Schoors <b>Avondmaal</b> Philipp Bratfisch Henk Corporaal Gen. 28: 10-22 / Openb. 1: 12b-20 Luc. 24: 13-35. Algemene Kerkvergadering (AKV) Ida
<b>14</b>	Voorganger Ouderling Organist Lezingen  Collecte Kindernevendienst	Frank Marivoet Joëlle Segier Edy Kühn Jer. 32: 36-41 / Openb. 5: 6-14 Luc. 24: 35-48. Rwanda Michiel
<b>21</b>	Voorganger Ouderling Organist Lezingen  Collecte Kindernevendienst	Ernst Veen Adri Leemput Joop van der Horst Num. 27: 12-23 / Openb. 7: 9-17 Joh. 10: 22-30. Gebouwen (kerk en pastorie) Jelske
<b>28</b>	Voorganger Ouderling Organist Lezingen  Collecte Kindernevendienst	Ernst Veen Dirk Panhuis Chris Klein Deut. 6: 1-9 / Openb. 19: 1-9 Joh. 13: 31-35 Itabire in Ruanda (jumilage) Jan

**Mei 2013**

<b>05</b>	Voorganger	Ernst Veen	<b>Avondmaal</b>
	Ouderling	Adri Leemput	
	Organist	Henk Corporaal	
	Lezingen	Joël 2:21-27 / Openb.21:10-12,22-27 Joh. 14 23-29	
	Collecte	Protestantse Solidariteit	
	Kindernevendienst	Ida	
<b>12</b>	Voorganger	Frank Marivoet	
	Ouderling	Dirk Panhuis	
	Organist	Edy Kühn	
	Lezingen	1Sam. 12: 19b-24 / Openb. 22: 12-21 Joh. 14: 15-21	
	Collecte	Ruanda	
	Kindernevendienst	Michiel	

**PINKSTEREN**

<b>19</b>	Voorganger	Ernst Veen	<b>Avondmaal</b>
	Ouderling	Joëlle Segier	
	Organist	Joop van der Horst	
	Lezingen	Joël 2: 28-32 / Hand. 2: 1-11 Joh.20 : 19-23	
	Collecte	Gebouwen (kerk en pastorie)	
	Kindernevendienst	Jelske	

<b>26</b>	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Philipp Bratfisch	
	Organist	Chris Klein	
	Lezingen	Spreuken 8 : 22-31 / Openb. 4: 1-11 Joh.2: 23&3: 1-16	
	Collecte	Diaconaat	
	Kindernevendienst	Jan	

**Juni 2013**

<b>02</b>	Voorganger	Antoon Schoors	<b>Avondmaal</b>
	Ouderling	Joëlle Segier	
	Organist	Henk Corporaal	
	Lezingen	1Kon. 8: 22&37-43 / Gal. 1: 1-10 Luc. 7: 1-10	
	Collecte	Gebouwen (kerk en pastorie)	
	Kindernevendienst	Ida	
<b>09</b>	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Dirk Panhuis	
	Organist	Edy Kühn	
	Lezingen	1Kon. 17: 17-24 / Gal. 1: 11-24 Luc. 7: 11-17	
	Collecte	Protestantse Radio Omroep	
	Kindernevendienst	Michiel	
<b>16</b>	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Adri Leemput	
	Organist	Joop van der Horst	
	Lezingen	Hooglied 4:16 -5: 8 / Gal. 2: 11-21 Luc. 7: 36 – 8: 3	
	Collecte	Gebouwen (kerk en pastorie)	
	Kindernevendienst	Jelske	
<b>23</b>	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Joëlle Segier	
	Organist	Chris Klein	
	Lezingen	Jes. 65: 1-9 / Gal. 3: 26-29 Luc. 8: 26-39	
	Collecte	Diaconaat	
	Kindernevendienst	Jan	

*Juni 2013 (vervolg)*

<b>30</b>	Voorganger	Frank Marivoet
	Ouderling	Dirk Panhuis
	Organist	Henk Corporaal
	Lezingen	1Kon. 19: 19-21 / Gal. 5: 1&13-25 Luc. 9: 51-62
	Collecte	Prot. Theol. Faculteit te Brussel
	Kindernevendienst	

**Juli 2013** *(in juli en augustus is er geen kindernevendienst)*

07	Voorganger	Ernst Veen	<b>Avondmaal</b>
	Ouderling	Dirk Panhuis	
	Organist	Edy Kühn	
	Lezingen	Jes.66: 10-14 / Gal.6: 1-10&14-18 Luc.10: 1-20	
	Collecte	Ruanda	
14	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Adri Leemput	
	Organist	Joop van der Horst	
	Lezingen	Deut. 30: 9-14 / Kol. 1: 1-14 Luc. 10: 25-37	
	Collecte	Gebouwen (kerk en pastorie)	
21	Voorganger	Ernst Veen	
	Ouderling	Philipp Bratfisch	
	Organist	Chris Klein	
	Lezingen	Gen. 8: 1-14 / Kol. 1: 21-27 Luc. 10: 38-42	
	Collecte	Prot.Sociaal Centrum	

### **Nu gaan de bloemen nog dood**

*Als Jezus, naar het verhaal van de evangeliën, de dood overwonnen heeft, waarom is de dood dan nog steeds overal aanwezig? In ziekte, in oorlog, in al het kwaad van de wereld, in het verkeer, in het ziekenhuis, in de lege plaats, de lege stoel, de lege wieg, in de leegte in ons hart, die werd achtergelaten door een gestorven geliefde, vriend, familielid, ouder, zus, broer, kind... Nee, Willem Barnard dicht niet voor niets in gezang 129 uit het Liedboek der Kerken: "De dood is overal / het licht is uitgestorven / de nacht is zonder morgen / het lichaam zonder taal."*

### **Welke sterveling ontkomt er aan de groeve?**

"Mijn leven is het dodenrijk nabij, klaagt de psalmist in psalm 88. En de dichter van gezang 29 uit het LDD vraagt: "Gij die het menselijke leven hebt gewild, waarom hebt Gij het ten dode opgeschreven, waarom gaat het snel voorbij?" De psalmist van psalm 89 roept uit: "Wie op aarde zal de bittere dood niet proeven? Welke sterveling ontkomt er aan de groeve?" Een sluitende verklaring op die vraag naar het waarom van de dood zal de mens uit zichzelf nooit kunnen vinden. De Bijbel gaat echter aan die vraag niet voorbij. In de Paasvertelling van het Oude Testament wordt deze vraag tussen de regels door gethematiseerd in het verhaal van de uittocht van de joodse slaven uit de slavernij in Egypte.

### **Omweg door het doodsgebied**

Die joodse arbeidsslaven waren verlost uit de onderdrukking in Egypte, maar daarna moesten ze niet denken dat ze regelrecht in het land van Gods belofte zouden komen. Ze waren bevrijd uit het 'doodsland' Egypte, maar het was niet zo dat ze daarmee meteen ook in het land van het nieuwe leven terechtkwamen. Nee, eerst nog moest er een lange omweg gemaakt worden. En pas aan het einde van die omweg konden ze het Beloofde land betreden. En

het was niet zomaar een willekeurige omweg, maar een omweg door de woestijn: in de Bijbel een uitgesproken doodsgedebied.

### **Condition humaine**

En dat is precies ook de menselijke situatie. De condition humaine. In de evangeliën staat wel geschreven dat Jezus de dood overwonnen heeft, maar toch is de dood nog overal aanwezig. Pasen brengt ons de boodschap dat we verlost zijn uit het doodsgedebied, net als die Joden in Egypte, maar nu... nu moeten we eerst nog door de (doods)woestijn.

### **Veertigdagentijd**

Blijkbaar moet er een omweg gemaakt worden. In de veertigdagentijd gedenken we dat: dat het niet 'zomaar' ging: die bevrijding uit Egypte. Dat het niet 'zomaar' ging, de bevrijdende uitweg naar het Paasland. Ook de Messias ontkwam niet aan die omweg. Blijkbaar gaat de weg naar het Beloofde land eerst nog door de woestijn, doodsoord van kommer en kwel. En zo kan men dus zeggen dat de mens, in deze wereld vol dood en doodsgedebied, zich nog midden in die woestijnfase bevindt. We zijn verlost: Pesach en Pasen is aangebroken. De weg uit het doodsgedebied naar het levensland is gelegd, maar, alvorens bij die bestemming uit te komen, leidt ze via een omweg eerst nog dwars door de woestijn.

### **Alles wordt nieuw**

Maar laten we daarbij vooral niet vergeten dat ons is aangezegd dat aan het einde van die omweg het Paasland van Gods belofte ligt, waar, anders dan in de graftuin van Arimathea, de bloemen niet meer dood gaan en waar geen dorst noch verdriet meer zal zijn. Waar geldt, zoals Hanna Lam in haar veel gezongen Paaslied schrijft, dat alles nieuw zal worden.

Ernst Veen.



### **Vredeskansel – Getuigenis met beeldmateriaal**

Van november 2012 tot februari 2013 is ds. Gerrit Buunk namens de VPKB en Kerk in Actie in Nederland aanwezig geweest in het grensgebied van Israël en Palestina. Hij was daar namens het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestina and Israel (EAPPI) van de Wereldraad van Kerken. Hij was op verschillende plaatsen gestationeerd, onder andere bij controleposten op weg naar het werk op het land, in de stad of naar school. Rapporten over schendingen van mensenrechten werden doorgegeven aan de Verenigde Naties en het Rode Kruis.

Er werd door de waarnemers ter plekke intensief samengewerkt met Israëlische mensenrechtenorganisaties. Deelname aan dit programma had tot doel een kleine en geweldloze bijdrage te leveren aan het verminderen van spanningen tussen Israëli's en Palestijnen. Ds. Buunk hield in deze periode een [weblog](#) bij, die u kunt lezen, zie:

<http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Verhalen-uit-het-veld/Weblog-Gerrit--bb8667>

Wie meer wil weten over de organisatie EAPPI, zie:

<http://www.eappi.org/>

*Wat meer is: Gerrit Buunk zal persoonlijk over zijn zeer spannende, ontroerende, schrijnende (...) ervaringen als waarnemer komen vertellen in Leuven. Plaats: Sint-Michiels-Vredeskerk, Naamsestraat 57a, 3000 Leuven. Datum: woensdag 24 april 2013. Aanvang: 20u. Zie aankondiging elders in deze Kerkbrief.*

### **Mariakapel**

In de vorige Kerkbrief schreven wij dat het nog wel even konden voordat wij de Mariakapel daadwerkelijk in gebruik kunnen nemen. Op goede gronden hopen wij dat dit nog voor de zomer het geval zal zijn. Wij houden u op de hoogte.

### **Avondgesprekken**

In de lees-en gesprekskring lezen we de ene keer een boek uit de Bijbel, de andere keer een boek over de Bijbel, maar het is intussen alweer een tijd geleden dat we uitsluitend (enkele) gespreksavonden organiseerden. Zo'n gespreksavond is volgens een specifiek verloop georganiseerd. Iedere deelnemer (die dat wenst, het gaat niet om moeten maar om mogen) komt in een aantal spreekronde (per persoon telkens maximaal zeven minuten) aan het woord met betrekking tot zijn/haar gedachten, gevoelens, ervaringen, inzichten, over zijn/haar geloof of aangaande de betekenis die bepaalde bijbelverhalen en/of –teksten voor hem/haar hebben.

Daarbij worden enkele spaarzame maar wel essentiële grondregels gevolgd. Een spreker mag gedurende zijn/haar spreektijd niet onderbroken worden, noch geïnterpelleerd of bekritiseerd. De bedoeling is om, voorbij het debat en de discussie, naar elkaar te luisteren. Nadere toelichtingen en verduidelijkingen mogen na (!) de individuele spreekronde gevraagd worden. Het gaat daarbij om "sharing": om het samen delen van elkaars, geloof en twijfel, inzichten en ervaringen. Voor de zomer hopen wij enkele (twee of drie) van deze avonden te kunnen organiseren. We houden u op de hoogte.

### **Vakantie**

Van 01/04/13 t/m 11/04/13 is dominee Ernst Veen met zijn gezin op paasvakantie. Voor kerkelijke of pastorale hulpverlening kunt u zich wenden tot het synodebureau van de VPKB die u in contact kan brengen met andere prot. kerken/predikanten uit de regio: VPKB-Synodebureau, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, tel. 02-511.44.71. Op de website van de VPKB kunt u ook zelf naar andere kerken en predikanten zoeken, zie: <http://www.vpkb.be>

### **Natuurwandeling**

Onze oorspronkelijk voor 17 maart geplande natuurwandeling is in het smeltwater van de kille maartse sneeuw gevallen. Daarnaast speelt ook mee dat wegens ziekte van de verschillende organisatoren de wandeling niet kon worden uitgestippeld. Gezien de extra drukte i.v.m. de voorbereidingen en latere verhuizing naar de Mariakapel, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of er dit jaar nog een wandeling dan wel gemeente-uitstap zal worden georganiseerd.

### **Bestuursraadslid**

Mevr. Hanani Pienaar heeft ons laten weten dat zij vanaf heden haar drukke beroepsleven als gynaecoloog en niet te vergeten haar veeleisende taak als (alleenstaande) moeder van Danielle en Andrea, niet verder kan combineren met het lidmaatschap van de bestuursraad. Met Andrea, die vorig jaar betrokken was bij het busongeluk in Zwitserland, gaat het intussen gelukkig goed, dit mede dankzij heel veel zorg en inspannende revalidatie. Wij danken Hanani voor haar bereidheid om gedurende 5 jaar (sinds april 2008) bestuursraadslid te zijn en voor het vele meedenken en -doen dat zij gedaan heeft. Als vanzelfsprekend begrijpen wij dat haar zeer drukke gezins- en beroepsleven niet verder combineerbaar is met het bestuursraadswerk. Wij wensen haar, Andrea en heel haar familie allegoeds en Gods zegen toe.

### **Jaarvergadering**

Op zondag 9 juni houden we na de dienst onze jaarvergadering met de gebruikelijke agendapunten zoals: het jaarverslag (2012), de financiën, zaken kerkenraad/bestuursraad, toekomstplannen (Mariakapel), rondvraag...

### **Stel dat Jezus van het kruis was afgekomen?**



Prof. emeritus in de theologie Dick Boer uit Amsterdam schreef dat mensen het niet alleen kunnen. En ook Jezus, benadrukte hij, kon het niet alleen. Daarbij filosofeert hij over de vraag: stel nu dat Jezus zichzelf wél had kunnen redden. Dat hij van het kruis afgekomen zou zijn, zoals sommige omstanders na zijn kruisiging spottend wensten en zoals blijkbaar ook de beeldhouwer Fritz Cremer wenste. Deze kunstenaar

vervaardigde een beeld van Jezus waarbij deze zichzelf losmaakt van het kruis. Het beeld is te zien in de ruïne van de Franziskanerkerk in Berlijn.

Dit beeld van Cremer bestrijdt terecht het beeld van de gekruisigde Jezus dat de kerk eeuwenlang propageerde. En dat inhield: als je Jezus wil volgen moet je je kruis dragen. Leg je dus neer bij je lijden, schik je in je lot. Maar van de nood van het kruis werd zo een deugd gemaakt. Een deugd waarbij mensen het lijden dienden te aanvaarden met een knipoog naar het komende hiernamaals. Dat zou dan hun loon zijn. Op aarde moesten zij dan echter wel in hun lot berusten. Dat eeuwenlang gepropageerde beeld van de kerk is Dick Boer een doorn in het oog. En hij heeft daarom ook veel sympathie voor dat kritische beeld van Fritz Cremer, waarbij Christus eigenhandig van het kruis afkomt.

Maar toch wil Dick Boer liever het oude beeld, van de onmachtige Jezus aan het kruis, herijken, dan dat kritische beeld van de kunstenaar Cremer overnemen. Want, aldus Dick Boer, is die onmacht om van het kruis af te komen niet juist typisch voor de mensen, die zich aan de onderkant van de maatschappij bevinden? En is het niet de grote leugen van bij voorbeeld onze neoliberale ideologie erop te hameren dat je vooral jezelf bevrijden moet? Wordt daardoor de bevrijding niet juist verhinderd: door de mensen tegen elkaar uit te spelen, door hen voor te houden: zoek het zelf maar uit, ieder voor zich en niet met z'n allen?

Daarom wil Dick Boer dat oude beeld van de onmachtige aan het kruis redden uit de handen van de machtigen. Want het is bij uitstek een beeld van de solidairiteit. Jezus, even onmachtig als alle onmachtigen. Een mens die zichzelf niet bevrijden kan en die het daarom hebben moet van de anderen. Dat is ook de zin van het gebod: heb je naaste lief als jezelf. Want liefhebben betekent daarin: solidair zijn. Het wil dus zeggen: wees solidair met wie het net als jij van solidairiteit hebben moet, omdat hij/zij anders reddeloos verloren is. Maar, zoveel is wel duidelijk, dat is heel wat anders dan het propageren dat het leven lijden is en dat je je moet schikken in je lot.

Voor de machthebbers mag die dood van Jezus het bewijs geweest zijn van het mislukken van Jezus' missie. Maar die gekruisigde, zo gaat het verhaal, is opgestaan. Niet bij wijze van bovennatuurlijk mirakel, maar als begin van de messiaanse beweging die Jezus belijdt als de vleesgeworden solidariteit. En zo heeft Hij anderen bevrijd erop te vertrouwen dat de weg van de solidariteit niet doodloopt - áls die weg ook werkelijk gegaan en die solidariteit ook werkelijk gedaan wordt.

Ernst Veen.

### **Sterven zullen we immers allemaal**

*“Sterven zullen we immers allemaal; we zijn als water dat in de aarde wegvloeit wanneer het niet wordt opgevangen.”*

Bovenstaande zin lezen we in hoofdstuk 14 van het oud-testamentische bijbelboek 2Samuël, maar het is een zin die net zo goed in het nieuwtestamentische Paas-evangelie had kunnen staan. Niet zo heel vreemd, als we bedenken dat het Paasthema van ‘opstanding’ en ‘nieuw leven’ een rode draad is door heel de Bijbel heenloopt. Zowel letterlijk als figuurlijk. Hoe zit dat in deze tekst uit het boek Samuël?

In ’t kort gaat het verhaal als volgt. Absalom, de zoon van David, is woedend op zijn broer Amnon. Laatstgenoemde heeft (om een mooi en langer verhaal minder mooi en minder lang te maken) Tamar (halfzus van Amnon en zus van Absalom) verkracht. Het loopt er vervolgens op uit dat Absalom Amnon laat vermoorden. Daarna gaat Absalom in ballingschap om zich tegen bloedwraak te beschermen, maar David besluit om tegen hem ten strijde te trekken. Op verzoek van Joab, Davids trouwe opperbevelhebber, vertelt een wijze vrouw uit Tekoa aan David een verhaal om hem een spiegel voor te houden. Dat verhaal gaat over haar zoon die haar andere zoon heeft vermoord. De familie zint op bloedwraak om de moordenaar te doden, maar de vrouw vraagt aan David om te zorgen dat dat niet gebeurt, anders is ze twee zonen kwijt. David beloofd haar ervoor in te zullen staan dat haar overgebleven zoon niet vermoord zal worden. Eenmaal op dat punt aangekomen vraagt de vrouw aan David waarom hij dan wel bloedwraak wil op zijn eigen zoon Absalom, in plaats van hem terug te roepen uit ballingschap. Letterlijk zegt ze:

“Wanneer u uw balling niet terugroept, beschuldigt u met deze uitspraak uzelf.” Daarna zegt ze veelbetekenend: “Sterven zullen we immers allemaal; we zijn als water dat in de aarde wegvloeit wanneer het niet wordt opgevangen. Zou God niet op middelen zinnen en alles in het werk stellen om zijn balling terug te roepen?”

En zo loopt dit tekstgedeelte erop uit dat David besluit om Absalom uit ballingschap te laten terughalen. Eerst wil hij hem nog niet zien. Maar uiteindelijk raken David en zijn “verloren zoon” Absalom weer met elkaar verzoend. Eerst was niet alleen Amnon, maar ook Absalom uit het leven van David verdwenen. Als balling was Absalom als ‘dood’, er was tussen hem en zijn vader David geen contact, geen levenslijn meer. Sterker nog: David wilde Absalom ook letterlijk doden. Maar dankzij het spiegelverhaal dat “de vrouw uit Tekoa”, deze profetes zonder naam (wellicht omdat zij in haar optreden niet naar zichzelf verwijst, maar naar een andere Naam? – mét hoofdletter!), laat David zijn plannen om Absalom te doden varen. En zo verzoenen vader en zoon zich met elkaar en komt Absalom weer in Davids leven terug. Ook dat, vergeving, verzoening, is “opstanding uit de dood”. Aldus is dit verhaal uit 2 Samuël een soort Paasverhaal. Absalom doet daarbij denken aan die jongste zoon uit de gelijkenis van de twee zonen uit het evangelie van Lucas (zie gisteren). U weet wel: die zoon over wie (alweer in Paastermen) geschreven staat: “hij was dood, maar is weer levend geworden”.

Ernst Veen.

## **Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dient klacht in tegen de staat**

*UTRECHT / DEN HAAG - De Protestantse Kerk in Nederland heeft bij de Raad van Europa een klacht ingediend tegen de Nederlandse Staat. De kerk eist dat illegalen voedsel, kleding en onderdak krijgen.*

Volgens de Protestantse Kerk is dit een 'uiterst middel' om de Staat te bewegen voor alle soorten vluchtelingen te zorgen. Het doel is volgens de kerk dat Nederland het Europese mensenrechtenverdrag na moet leven waarin staat dat iedereen recht heeft op 'sociale en geneeskundige bijstand' en 'huisvesting'. In 2010 was een dergelijke klacht van Defence for Children en enkele andere organisaties succesvol. De Nederlandse Staat mocht van Europa geen uitgeprocedeerde gezinnen meer op straat zetten omdat dit de menselijke waardigheid van kinderen aantast.

De klacht is via een koepel van Europese kerken ingediend bij de Raad van Europa. De Conference of European Churches is betrokken omdat alleen Europese organisaties zo'n klacht mogen indienen. De Protestantse Kerk en haar voorgangers, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken (synodaal), hebben nooit eerder een klacht ingediend tegen de Nederlandse Staat. Ook heeft niet eerder een kerk op dit punt een klacht bij Europa neergelegd.

De klacht wordt behandeld door het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat toeziet of de aangesloten landen de regels van het mensenrechtenverdrag naleven. Het comité zal in gesprek gaan met de Nederlandse overheid. Mocht de klacht



ontvankelijk en vervolgens gegrond worden verklaard, dan wordt Nederland opgeroepen het beleid aan te passen. De hele procedure duurt naar verwachting een half jaar tot een jaar.

Derk Stegeman, woordvoerder van het Vluchthuis in Den Haag, reageert verheugd op de klacht van de Protestantse Kerk. 'Ik ben trots op de kerk. Het is heel hard nodig dat er een oplossing komt. Het Vluchthuis is geen opvang, maar een protestsituatie.'

*Bron:* <http://www.nd.nl/artikelen/2013/februari/08/pkn-dient-klacht-in-tegen-staat>



Asielzoekers voor de Vluchtkerk in Amsterdam

www.vpkb.be/media

## **Protestantse Omroep**

Protestantse Omroep vzw  
Huis van het protestantsime  
Brogniestraat 44 – 1070 Brussel

### **Radio 1 – woensdag om 20u03**

17/04 Bijbel actueel – Lucas 24: 13-35. Emmaüsgangers  
Bert Beukenhorst

15/05 Bijbel actueel – Hand.2:1-11. Pinksteren: wind en vuur  
Bert Beukenhorst

19/06 Mens voor de mensen zijn: – Zin om te leven  
Frank Marivoet

17/07 Mens voor de mensen zijn: – Beeld-ver-vorming  
Frank Marivoet

*V.U. F.Marivoet, Celestijnenlaan 7/21, 3001 Heverlee.*

*Secr. H.Sinnaghel - Oudstrijdersplein 15/101 - 8430 Middelkerke. Tel.: 059/30.84.33*

### **Eén om 10u en Canvas laat (zondag)**

31/03 Paasviering in eurovisie

19/05 Pinksterviering in eurovisie

### **De Open Poort**

Protestants - oecumenisch tijdschrift ter bevordering van het gesprek  
rond geloof en samenleving.

Verschijnt 6 maal per jaar.

**Maart/April** JG 93, nr2  
Paasnummer, “Geloven van onderop”

**Mei/Juni** JG 93, nr3  
Pinksternummer, hoe omgaan met populisme

**Juli/Augustus** JG 93, nr4

Meer info via Marie-Rose Baert (eindredactrice)

**Adres** Waversebaan 220, Heverlee

### **Met de Wagen**

#### *via de ring*

Volg op de ring van Leuven de richting Namen. Aan de Naamsepoort (bij de Delhaize-winkel) verlaat u de ring en neemt u de Naamsesteenweg (N251) tot voorbij de spoorweg.

Aan de lichten NA de spoorweg neemt u rechts de Hertogstraat. Deze komt uit op de Waversebaan, sla die links op.

Voorbij het grote kruispunt (eerste met tegelijk links en rechts een straat) is het Jezuïetenhuis.

#### *via de autostrade*

U neemt afrit 15 op de E314, deze komt uit op de Koning Boudewijnlaan (N264). Die kan u tot de ring volgen (zie boven).

U kan ook net voorbij IMEC de Celestijnenlaan inrijden (hier komt u voorbij de wetenschaps-campus van de KU Leuven). Aan de lichten op het T-kruispunt slaat u links de Willem de Croylaan in, op het Kantineplein (voor het Arenbergkasteel) volgt u de weg via de Hertog Engelbertlaan.

Dan neemt u de eerste straat rechts (Waversebaan) en het Jezuïetenhuis is dan aan uw rechterkant

<b>Met</b>	<b>de</b>	<b>Bus</b>
Halte Leopold3/Engelbert	(op de Waversebaan):	Lijn 337
Halte Waversebaan	(op Leopold III laan):	Lijn 2, 520

Vandaar is het even wandelen tot het Jezuïetenhuis

### **Aan het Jezuïetenhuis**

Hier neemt u de meest linkse parking (pijlte PANAL vzw).

Op de parking is er een toegangsdeur tot het gebouw. Hier komt u uit op een gang en u volgt deze voorbij een speelzaal (rechts). Even verder is er op de linkerkant een ruimte met daar de toegangsdeur tot de kapel.

**Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)**  
**Gemeente Leuven**

<b>Kerkdiensten</b>	elke zondag om 10u
<b>Kindernevendienst en –opvang</b>	elke zondag tijdens de kerkdienst (niet in juli en augustus)
<b>VPKB-Leuven</b>	<a href="http://www.vpkleuven.be">http://www.vpkleuven.be</a>
<b>Locatie Kerk</b>	Crypte Jezuïetenhuis Waversebaan 220 – 3001 Heverlee
<b>Predikant</b>	Ernst Veen L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven 016/22 98 83     ernst.veen@telenet.be
<b>Samenstelling kerkenraad</b>	Philipp Bratfisch Adri Leemput Dirk Panhuis Joëlle Verhoeven-Segier Ernst Veen
<b>Samenstelling bestuursraad</b>	Anton Gazenbeek Chris Lefebvre Maarten Wilbrenninck Freddy Verhoeven Ernst Veen
<b>Redactie Kerkbrief</b>	Adri Leemput <a href="mailto:adrileemput@gmail.com">adrileemput@gmail.com</a>
<b>Vrijwillige bijdragen</b>	Belfius IBAN    BE93 0680 7857 4067 BIC     GKCCBEBB

*De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar.*

*Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor:*

*01/12 (winternummer)    01/03 (lentennummer)*

*01/06 (zomernummer)    01/09 (herfstnummer)*