

KERKBRIEF

Driemaandelijks
Jaargang 45, nr. 1 – Paasnummer, lente 2016



PB-PP1B-20560
BELGIE(N)-BELGIQUE



Periodiek v/d Verenigde Protestantse Kerk in Leuven
V.U.: Ernst Veen, L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven
P 708844 – Afgiftekantoor: Leuven Mail

Inhoud

- 2 De Heer is onze reisgenoot.
- 3 Kerkdiensten.
- 8 Gemeentenieuws.
- 11 Blijf bij ons, want het wordt avond.
- 14 De wil van God.
- 16 Geknipt voor u.
- 19 Colofon.
- 20 Routebeschrijving.

De Heer is onze reisgenoot

*De Heer is onze reisgenoot
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.*

*Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.*

*De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en reekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!*

*Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.*

Jaap Zijlstra
Uit: Liedboek, gez.646
Zoetermeer, 2013

KERKDIENSTEN



Maart

27 PASEN, wit.

Avondmaal

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Marleen Jannis.

Organist: Edy Kühn.

Teksten: Jes.51:9-11; Kol.3:1-4; Joh.20:1-18.

Collecte: Diaconaat.

Kindernevendienst: Annerie: 12-min; Hans&Ida: 12-plus.

April

3 2^e Paaszondag, 'Quasi modo geniti', wit. Avondmaal

Voorganger: Frank Marivoet.

Ouderling: Henk Corporaal.

Organist: Edy Kühn.

Teksten: Gen.28:10-22; Openb.1:12b-20; Luc.24:13-35.

Collecte: Kirinda (partnerschap)

Kindernevendienst: /

- 10 3^e Paaszondag, 'Misericordia', wit.**
Voorganger: Frank Marivoet.
Ouderling: Adri Leemput.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Jer.32:36-41; Openb.5:6-14; Luc.24:35-48.
Collecte: Ruanda (zusterkerk)
Kindernevendienst: Michiel; 12-min; Hans&Ida: 12-plus.
- 17 4^e Paaszondag, 'Jubilate', wit.**
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Jan 't Lam.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Num.27:121-23; Openb.7:9-17; Joh.10:22-30.
Collecte: Kirinda (partnerschap)
Kindernevendienst: Jelske: 12-min.
- 24 5^e Paaszondag, 'Cantate', wit.**
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Marleen Jannis.
Organist: Chris Klein.
Teksten: Deut.6:1-9; Openb.19:1-9; Joh.13:31-35.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst: Jan: 12-min. Hans&Ida: 12-plus.

Mei

- 1 6^e Paaszondag, 'Vocem jucunditatis', wit. Avondmaal**
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Philipp Bratfisch.
Organist: Joop van der Horst.
Tekst: Joël2:21-27; Openb.21:10-12&22-27; Joh.14:23-29.
Collecte: Protestantse Solidariteit.
Kindernevendienst: Ida: 12-min.

- 8 7^e Paaszondag, 'Exaudi', wit.**
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Adri Leemput.
Organist: Chris Klein.
Teksten: 1Sam.12:19b-24;Openb.22:12-21;Joh.14:15-21.
Collecte: Ruanda (zusterkerk).
Kindernevendienst: Michiel: 12-min. Hans: 12-plus.
- 15 PINKSTEREN, rood. Avondmaal**
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Marleen Jannis.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Joël 3:1-5; Hand.2:1-11; Joh.20:19-23.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst: Jelske: 12-min.
- 22 Zondag Trinitatis, wit.**
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Organist: Edy Kühn.
Teksten: Spr.8:22-31; Openb.4:1-11; Joh.3:1-16.
Collecte: Diaconaat.
Kindernevendienst: Jan: 12-min; Hans&Ida: 12-plus.
- 29 2^e zondag na Pinksteren, groen.**
Voorganger: Egbert Rooze.
Ouderling: Philipp Bratfisch.
Organist: Joop van der Horst.
Teksten: 1Kon.8:22&37-43; Gal.1:1-10; Luc.7:1-10.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst: Ida: 12-min.

Juni

05 3^e zondag na Pinksteren, groen. Avondmaal

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling:

Organist: Chris Klein.

Teksten: 1Kon.17:17-24; Gal.1:11-24; Lc.7:11-17.

Collecte: Kirinda (partnerschap).

Kindernevendienst: Michiel: 12-min.

12 4^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling:

Organist: Henk Corporaal.

Teksten: Hooglied 4:16-5:8; Gal.2:11-21; Luc.7:36-8:3.

Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).

Kindernevendienst: Jelske: 12-min.

19 5^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Marleen Jannis.

Organist: Edy Kühn.

Teksten: Jes.65:1-9; Gal.3:23-29; Luc.8:26-39.

Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).

Kindernevendienst: Jan: 12-min; Hans&Ida: 12-plus.

26 6^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Philipp Bratfisch

Organist: Joop van der Horst.

Teksten: 1kon.19:19-21; Gal.5:1&13-25; Luc.9:51-62.

Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).

Kindernevendienst: Ida: 12-min.

Juli

03 7^e zondag na Pinksteren, groen. Avondmaal

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Henk Corporaal.

Organist: Chris Klein.

Teksten: Jes.66:10-14; Gal.6:1-10&14-18; Luc.10:1-20.

Collecte: Kirinda (partnerschap).

Kindernevendienst: /

10 8^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Henk Corporaal.

Organist: Chris Klein.

Teksten: Jes.66:10-14; Gal.6:1-10&14-18; Luc.10:1-20.

Collecte: Kirinda (partnerschap).

Kindernevendienst: /

17 9^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Frank Marivoet.

Ouderling: Marleen Jannis.

Organist: Edy Kühn.

Teksten: 1Sam.1:1-20; Kol.1:21-27; Luc.10:38-42.

Collecte: Protestants Sociaal Centrum. (PSC)

Kindernevendienst: /

24 10^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Philipp Bratfisch.

Organist: Joop van der Horst.

Teksten: Gen.18:20-33; Kol.2:6-15; Luc.11:1-13.

Collecte: Prot. Theol. Faculteit Brussel.

Kindernevendienst: /

GEMEENTENIEUWS

Televisiedienst

Op zondagochtend 7 februari 2016 werd onze kerkdienst ‘live’ uitgezonden door de VRT op Een. Niet iedereen die dat wilde kon die uitzending opnemen. Binnenkort zal de “stream” van die uitzending (met de goedkeuring van de VRT) op onze website worden geplaatst en kan iedereen de uitzending via de website herbekijken. We houden u op de hoogte.

Vluchtelingen

Na de inzameling van huisraad en kledij voor de vluchtelingen (in samenwerking met het Protestants Sociaal Centrum in Brussel) hebben we, in samenspraak met het Vluchtelingen-centrum van Fedasil in Lubbeek (via Ida van Dessel die daar vrijwilliger is) de nodige schoenen ingezameld en zal op donderdagmiddag 31 maart een delegatie uit onze gemeente de vluchtelingen daar in Lubbeek gaan bezoeken waarbij zij, namens onze kerk, en ondersteund door een bonte verzameling magnetrons, zullen trakteren op ruim 400 warme pannenkoeken.

Dopelingen

Op 27 maart 2016, de hoogdag van Pasen, zullen vier kinderen feestelijk gedoopt worden, te weten: Aäron William Le Roy, zoon van Nathalie Rink en Alexander Le Roy; Eliska Matejkova, Daniël Matejka en Jan Matejka, kinderen van Marie en Pavel Matejka. Omdat Aäron nog maar 3 jaar is zal zijn doop geschieden na de doopvragen aan de ouders, terwijl de doop van de tieners Eliska, Daniël en Jan een zogenoemde ‘doop-op-belijdenis’ is. Dat wil zeggen dat zij, alvorens gedoopt te worden, zelf antwoorden op de vragen die hen gesteld worden.

Gemeentevergadering en KR-verkiezingen

Op zondag 24 april 2016 zal onze jaarlijkse gemeentevergadering gehouden worden.

De agenda zit er (tot nu toe) als volgt uit:

1. Welkom en opening.
2. Goedkeuring van de agenda.
3. Mededelingen.
4. Inhoudelijk jaarverslag 2015.
5. Financiën.
6. Kerkenraadsverkiezingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Kerkenraadsverkiezingen

De ritmiek van de KR-mandaten is als volgt: Philipp Bratfisch, Henk Corporaal en Marleen Jannis werden op zondag 4 mei 2014 (her)verkozen als lid van de kerkenraad. Hun mandaat behoort tot de *grote helft* van de raad en eindigt in april 2018.

Adri Leemput werd verkozen d.d. 22/04/2012 en zijn mandaat loopt dus af in april 2016. Dat geldt ook voor het mandaat van Jan 't Lam die weliswaar verkozen werd d.d. 26/04/2015, maar daarbij het lopende mandaat van Dirk Panhuis overnam die overleed op 16 februari 2015. Hun mandaat behoort tot de *kleine helft* van de raad. Er dienen op de jaarvergadering dus twee vacatures (behorend tot de de kleine helft) ingevuld te worden. Stellen zich (her)verkiezbaar: Adri Leemput en Marjan Blok. Aan Jan 't Lam, die reeds zijn handen vol heeft met de begeleiding van de kindernevendienst, onze hartelijke dank dat hij vorig jaar toch de kerkenraad met een tijdelijk lidmaatschap heeft ondersteund in denken en doen. Wij zullen ons hem tijdens onze vergaderingen vooral herinneren als een meelevend lid dat liet zien dat ernst diepzinniger wordt door humor en humor diepzinniger door ernst.

Lees- en gesprekskring

De lopende cyclus van de lees- en gesprekskring is een voortzetting van de vorige waarin wij het nieuwe boek van de bekende theoloog Hans Küng getiteld “Jezus” bespreken. Centraal staat daarin de vraag: “Wie was Jezus en wat was zijn betekenis voordat hij bedolven raakte onder de kerkelijke leer? De nog resterende data zijn: 11/4; 25/4; 23/5; reservedatum: 6/6. Locatie in de ontmoetingsruimte van onze kapel. Van 20:00 – 22:00 uur. Iedereen welkom, ook als u er de vorige keer niet bij was.

Open Kerkendagen

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 worden opnieuw de landelijke Open Kerkendagen gehouden. Ook onze kerk doet, net als vorig jaar, weer mee. Het programma en activiteitenrooster van die twee dagen zult u ten gepaste tijde ontvangen.

Gemeente-uitstap

De kerkenraad heeft plannen om tijdens onze jaarlijkse gemeente-uitstap dit keer de Abdij van Vlierbeek te bezoeken, compleet met een rondleiding door een gids en een afsluitende maaltijd (bv. In Den Rozenkrans). Wij dachten aan zondag 22 mei, dan wel aan een zondag in juni. U hoort er nog meer van. Zie: <http://www.abdijvanvlierbeek.be/rondleidingen.htm>

Jozef (Jef) Stevens naar rusthuis in Limburg

Jef Stevens liet ons, tijdens de kerkkoffie van zondag 6 maart, weten dat hij verhuisd naar Limburg waar hij in een rusthuis gaat wonen. Als bijzonderheid vertelde Jef dat deze verhuizing een vorm van ‘thuiskomen’ was, daar het rusthuis gebouwd is op de plaats waar vroeger zijn ouderlijk huis stond! We wensen Jef het allerbeste en Gods zegen toe.

Vakantie

Van 28/03/16 t/m 10/04/16 is dominee Ernst Veen met zijn gezin op paasvakantie. Voor kerkelijke of pastorale hulpverlening kunt u zich wenden tot het synodebureau van de VPKB die u in contact kan brengen met andere protestantse kerken/predikanten uit de regio: VPKB-Synodebureau, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, tel. 02-511.44.71. Op de website van de VPKB kunt u ook zelf naar andere kerken/predikanten zoeken, zie: <http://www.vpkb.be>

EV

Meditatie

BLIJF BIJ ONS, WANT HET WORDT AVOND

Na de kruisiging van Jezus keerden twee mannen, de zogenoemde “Emmaüsgangers” (Luc.24: 13-32) de groep leerlingen van Jezus de rug toe. Met hun tweeën waren ze nog wel hartgrondig in discussie over Jezus' lotgevallen. Vooral over zijn kruisdood, waardoor hun laatste hoop de kop was ingedrukt. En ook over het verhaal van de vrouwen. Hun verhaal over het lege graf. Maar dat bracht hen enkel in verwarring. Ze hadden zo gehoopt dat het iets worden zou, met Jezus, maar het was niets geworden. Ze dachten dat Jezus Israël verlossen zou. Bevrijden zou van de Romeinse bezetter. Dat hij koning zou worden en weer vrede zou brengen. Maar het was niet gebeurd. Hun verwachtingen en dromen waren in duigen gevallen.

Herkenbaar

Dat verhaal is voor ons maar al te herkenbaar. Velen zijn er die in onze moderne tijd ontgoocheld het geloof de rug toekeren. Juist wat betreft het ‘opstandingsgeloof’ is er, door heel de

kerk- en geloofsgeschiedenis heen, net als bij de Emmaüsgangers, veel verwarring. Maar, zo kan men zich afvragen: misschien is dat, die verwarring, juist wel de bedoeling van dit verhaal. Ja, we zouden graag precies willen weten hoe het zit, maar zoveel inkijk krijgen wij niet.

Een leeg graf

Zo geeft geen enkele van de evangelisten een beschrijving van Jezus' opstanding uit de dood op zichzelf. Het graf is leeg en daar heeft God de hand in, zo horen wij van hen. Maar hoe dat nu precies zit (hetzij letterlijk, hetzij figuurlijk verstaan) wordt ons niet verteld. Alsof ze willen zeggen dat de essentie van het leven en de dood een zaak is van God alleen en dat het mens niet is gegeven daarbij op de eerste rij te zitten om als het ware ongehinderd de hemel in te kunnen kijken.

Alle geheimen ontsluit

Wij echter zouden zonder reserve precies willen weten wat de zin van ons leven en onze dood is. We zouden restloos en 'letterlijk' de wil van God willen kennen. We zouden alles, aangaande God en aangaande zin en doel van ons bestaan, met wiskundige zekerheid zeker willen weten ... ja we zouden ongehinderd en in volle transparantie 'in de hemel' willen kijken om alle geheimen aangaande ons bestaan ontsluit te zien.

Positie

Het verhaal van de Emmaüsgangers toont ons echter (als wij dat niet allang wisten) dat wij ons niet in die positie bevinden. Onze 'condition humaine' is dat wij, zoals de Prediker (5vs.1) dat uitdrukt 'op de aarde' zijn, terwijl God 'in de hemel' is. Daarmee is niet een letterlijke locatie uitgedrukt maar wel een positie: onze positie is die van de Emmaüsgangers: de mens loopt vol vragen aangaande God, en de zin van zijn leven en

dood, op deze aarde rond. En we moeten ons niet verbeelden alle geheimen betreffende God en ons bestaan te kunnen kennen.

Onvolkomen is ons kennen

Het is de positie die de apostel Paulus schetste in zijn eerste brief aan de Korinthiërs (1Kor.13: 9-13) “Onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt zal het onvolkomene afgedaan hebben. (...) nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen...”

Geen zekerheid, wel vertrouwen

De conclusie is dat ons in deze bijbelverhalen geen ‘zekerheid’ ingeprent wordt maar wel: vertrouwen. Het vertrouwen dat ons leven in God hand is en dat wij, ook over dood heen, kinderen van God zijn en blijven.

Heer blijf bij ons, want het wordt avond

De schrijver en cultuurfilosoof Godfried Bomans hield ooit (in de jaren 70 van de vorige eeuw) een preek over de Emmaüs-gangers. De slotpassage (te vinden in: *Herinneringen aan Godfried Bomans*, Amsterdam/Brussel, 1973, p.243) daaruit luidde als volgt:

“Een van de mooiste zinnen die ik ooit gelezen heb in het Nieuwe Testament, is die prachtige zin die de twee Emmaüs-gangers gezegd hebben. Die ontmoeten daar een man, nog met bloed bevlekt en verwarde haren, doodstil en met het sterven nog op het gezicht getekend. En zij herkennen hem niet. En dan opeens ontstaat er een gesprek. Die twee mensen zijn diep teleurgesteld. Want Jezus zou toch Israël herstellen? Het zou weer het oude koninkrijk worden. En waarachtig het is niet gebeurd. Hij is als een van de minste slaven aan het kruis

gestorven. (...) Een afschuwelijke mislukking. “Wij hadden zo gehoopt dat het iets worden zou.” (...) En dan begint de bebloede man te praten en Hij tilt ze uit de twijfel. En dan opeens zegt een van de twee Emmaüsgangers: ‘Heer, blijf bij ons, want het wordt avond’. In die avond zitten wij nu. De zekerheden beginnen te schemeren om ons heen. Het heldere licht van de duidelijke catechismus die de kapelaan (en de dominee, EV) zo haarfijn kon uitleggen, het is allemaal duister geworden. Het wordt nevelachtig om ons heen en één ding, dames en heren, zou ik u willen aanraden. Zegt u vooral vol vertrouwen: ‘Heer, blijf bij ons, want het wordt avond’, dan is Hij in ons midden.”

Ernst Veen.

Woorden van de kerk

DE WIL VAN GOD

Ik denk dat je maar het beste de wil van God kunt doen. En ik zou dat graag doen, heus; daar schort het niet aan bij mij. Alleen: ik heb meestal geen idee wat de wil van God is. Daar wordt altijd in heel abstracte woorden over gesproken; ik word er niks wijzer van. Laat de liefde sturend zijn, en houd een beetje de tien geboden in de gaten. Maar daar schieten we niet zo veel mee op. Zodra zich weer iets aandient, ik moet iets doen of ik moet iets laten, dagelijks, ja vele keren per dag, sta ik met lege handen. Ik neem dan maar een beslissing op eigen houtje, wat me in de gegeven situatie het beste lijkt, met een beetje boerenverstand. Maar ik weet absoluut niet of dat de wil van God is.

Er is in Nederland, niet zo lang geleden, een bisschop geweest

die publiekelijk verklaarde dat wat hem betreft een arm en hongerig mens gerust een brood mocht stelen. Dat strookt weliswaar niet met de tien geboden, maar ik ben het met de bisschop eens. De meeste mensen waren het trouwens met de bisschop eens (behalve de bakkers). Het was dan ook zo'n evidente waarheid, zo'n open deur, dat je daar moeilijk je broek aan scheuren kon. Eigenlijk zelfs een beetje een laffe uitspraak, want de echte ethische problemen blijven buiten schot.

De kwestie is namelijk dat er bij Delhaize of de Aldi betrekkelijk weinig brood gestolen wordt. De meeste arme mensen hebben een voorkeur voor de duurdere merken cognac en whisky. Mag een arm en dorstig mens gerust een top-merk cognac stelen? Daar heeft de bisschop niets over gezegd. En ik heb zo'n voor gevoel dat nu de meningen minder eenstemmig zullen zijn.

Of nog concreter: u staat bij de kassa en u ziet dat de klant voor u (misschien is die straatarm maar 't valt niet te zien) een mooie fles cognac zonder betalen naar buiten smokkelt. Wijst u de caissière erop? Spreekt u die persoon er buiten op aan? Of doet u alsof uw neus bloedt? Ik weet wat ik zelf zou doen in zo'n situatie, maar Gods wil is me niet duidelijk.

Eert uw vader en uw moeder. Dat is duidelijk. Of toch niet zo duidelijk als ze op het laatst een sterke doodswens hebben? Voor de een is hulp bij het sterven de ultieme daad van ouderliefde, voor de ander is het moord. Wie weet wat de wil van God is, mag het zeggen.

De tien geboden verbieden mij om iemand dood te slaan. Maar omdat ik helemaal geen neiging heb om iemand dood te slaan, is dat voor mij een regel waar ik niets mee opschiet. Eert uw vader en uw moeder is ook mooi gebruld, leeuw; maar het

geeft geen antwoord op het echte dilemma.

Of een minder dramatisch geval: vroeger had ik een buurman met wie ik geregeld discussieerde over het milieu en wat er gedaan moest worden om de ellende een beetje binnen de perken te houden. Concreet: je hebt een paar honderd euro te besteden. Wat doe je? Mogelijkheid a: het geld overmaken naar Greenpeace (mijn voorstel); b: de ramen van je huis van dubbel glas voorzien (het voorstel van mijn buurman).

Geef toe: in ethische kwesties moesten we het maar wat minder over de wil van God hebben. Kom maar terug als je er meer over weet.

Joop van der Horst

Geknipt voor u

Moslams op bus riskeren leven om christenen te redden

22/12/2015

Tijdens een aanval van het aan al-Qaida gelieerde al-Shabaab op een bus met 62 passagiers in Kenia, hebben moslams een schild gevormd rond christenen om te voorkomen dat die geëxecuteerd zouden worden. Ze slaagden daarin, maar twee moslams verloren er wel hun leven bij.

De aanval vond gisterenochtend plaats. De bus was op weg van Datacity Town naar Borehole II. De terroristen openden het vuur op de bus om ze te doen stoppen. Daarna dwongen ze alle 62 passagiers uit te stappen. De jihadisten probeerden daarna de moslams te scheiden van de christenen. Toen ze dat vorig jaar deden bij een gelijkaardige busoverval, werden 28

christenen geëxecuteerd. Maar gisteren weigerden de moslims onder de passagiers dat te laten gebeuren. Ze vormden een schild rond de christenen. *“They refused to separate from non Muslims and told the attackers to kill all passengers or leave. That is why some locals were injured trying to protect non Muslim passengers”*, vertelt Abdirashid Adan, één van de moslims die daarbij gewond raakte van op zijn ziekenhuisbed in Mandera. Hij kreeg een kogel in zijn billen.

Twee doden

De chauffeur van de bus en één passagier werden doodgeschoten. De eerste omdat hij weigerde verzen uit de Koran te citeren om te bewijzen dat hij een moslim was, de passagier omdat hij het op een lopen zette. Toen de jihadisten een voertuig zagen naderen, sloegen ze op de vlucht: ze dachten dat het soldaten van het Keniaanse leger waren.

Bron:

<http://www.msn.com/nl-be/nieuws/wereld/moslims-op-bus-riskeren-leven-om-christenen-te-redden-tijdens-aanval-jihadisten/ar-BBnOcWw?ocid=mailsignoutmd>

Moslims beschermen symbolisch middernachtmis in Franse stad Lens

25/12/2015

Een tiental moslims heeft symbolisch een kerk in het noorden van Frankrijk beschermd tijdens de middernachtmis. Volgens de voorzitter van de federatie van moslimverenigingen in het gebied, Abdelkader Aoussedj, gaat het om een ‘krachtig gebaar’.

‘Het is normaal dat moslims de andere religies respecteren’, verklaarde hij. Het initiatief toont ‘dat ze aan de zijde van onze medeburgers staan’, na de aanslagen in Parijs.

De zowat 200 gelovigen die de middernacht mis bijwoonden, konden het initiatief smaken. Als teken van waardering en broederschap, beëindigde de priester zijn gebed door de islamitische vertegenwoordigers het licht van Bethlehem, een symbool van vrede, te geven.

‘Het zijn onze broeders’, laat een parochiaan van Lens optekenen bij Franse media. ‘En omdat wij ook hun broeders zijn, is er geen enkele reden om het licht niet met hen te delen. We hebben veel met elkaar gemeen, er zijn maar weinig verschillen. Het is belangrijk om elkaar te respecteren, elkaar te begrijpen en samen te leven.’

Dat het extreemrechtse Front National van Marine Le Pen het bij de recente regionale verkiezingen in Frankrijk het bijzonder goed deed in de Noord-Franse regio Pas-de-Calais, maakt het gebaar des te opmerkelijker.

Bron:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151225_02037261?_section=60143702&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=avondupdate&M_BT=48171444556&adh_i=486a629ef29fe5fb2a04fb3ab3b27f73&imai=MASTER.guid

Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)
Gemeente Leuven

Kerkdiensten	elke zondag om 10u
Kindernevendienst en –opvang	elke zondag tijdens de kerkdienst (niet in juli en augustus)
VPKB-Leuven	http://www.vpkleuven.be
Locatie Kerk	Mariakapel Matadilaan (6), Heverlee (geen postadres)
Predikant	Ernst Veen L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven 016/22 98 83 ernst.veen@telenet.be
Samenstelling kerkenraad	Philipp Bratfisch Henk Corporaal Marleen Jannis Adri Leemput Jan 't Lam Ernst Veen
Samenstelling bestuursraad	Anton Gazenbeek Chris Klein Chris Lefebvre Freddy Verhoeven Maarten Wilbrenninck Ernst Veen
Redactie Kerkbrief	Adri Leemput Joop van der Horst Ernst Veen adri.leemput.kerk@gmail.com
Vrijwillige bijdragen	Belfius IBAN BE93 0680 7857 4067 BIC GKCCBEBB

De Kerkbrief verschijnt vier maal per jaar.

Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor:

01/06 (zomernummer)	01/09 (herfstnummer)
01/12 (winternummer)	01/03 (lentennummer)

Routebeschrijving naar Mariakapel

Matadilaan 6, 3001 Heverlee



Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoostkant daarvan: de **Parkpoort**. Bij de verkeerslichten van de Parkpoort verlaat u de stad via de **Geldenaaksebaan**. Dan neemt u de eerste straat rechts (bij een bushalte): **Paul Van Ostaijenlaan**. Daarna neemt u de eerste straat links (Zegelaan), dan weer de eerste links (Matadilaan). De kerk staat op het einde rechts: Matadilaan 6. Daar is ook parkeerplaats.

Te voet vanaf het station Leuven, via de Ring tot aan Parkpoort, dan linksaf via de Geldenaakse baan naar Paul Van Ostaijenlaan (zie boven): 2 km of 30 minuten.

Met het openbaar vervoer vanaf het station Leuven op zondag:

Bus 4, richting Haasrode-Brabantthal of **Bus 5**, richting Vaalbeek tot de halte Paul Van Ostaijenlaan. In beide gevallen, nog 370m wandelen (zie boven).

Bus 616, richting Zaventem tot de halte Parkpoort. Dan nog 555m wandelen: bij de Parkpoort oversteken, via de Geldenaakse baan naar de halte Paul Van Ostaijenlaan (zie boven).

Afbeelding voorkant:

Pentekening van Rembrandt van Rijn: “Op weg naar Emmaus.”