

Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Activiteiten

Gesprekskring

In de eerste cyclus van de lees- en gesprekskring van dit jaar zijn we begonnen met het lezen en bespreken van het 4e deel van het boek: “De terugkeer van de verloren Vader” van de Nederlandse theoloog F.O. van Gennep.

We kwamen ongeveer tot de helft.

De volgende helft lezen en bespreken we tijdens deze tweede cyclus.

De kernvraag in dat boek luidt: Spreekt de bijbel niet op een heel andere wijze over God en zijn eigenaardige macht dan wij tot nu toe in ons christelijke spreken en handelen veronderstelden?

Op de achterflap van het boek staat o.a. te lezen: Wat is er mis met onze theologie, met ons streven naar eenheid, met ons denken over vaderschap en macht?

Spreekt de bijbel niet op een heel andere wijze over God en zijn eigenaardige macht dan wij tot nu toe in ons christelijke spreken en handelen naar buiten hebben laten blijken?”

“In alle eeuwen van haar bestaan heeft de kerk met de kwestie van Gods ‘almacht’ geworsteld.

De gedeeltelijke antwoorden, dat een mens God niet kan doorgronden (Jes.55,8); dat God ons eenmaal alles zal openbaren (1Kor.13,12); (...) konden niet voorkomen dat met de erkenning van Gods almacht de mens voor een onoverkomelijk probleem werd gesteld. (...)

Het blijkt dat de belijdenis van Gods almacht zich diep in de christelijke geloofsvoorstelling heeft genesteld en dat het tegelijkertijd voor miljoenen mensen de reden was om zich van God af te wenden.”

De gesprekskring staat open voor iedereen, zowel binnen- als buitenkerkelijken.

De zittingen vinden plaats op de maandagavonden: 24/9; 08/10; 22/10; 5/11; 19/11; reservedatum: 26/11.

Locatie: Ontmoetingszaal van de Mariakapel, Matadilaan 6 te 3001 Heverlee.

Telkens van 20u tot 22u.

Iedereen welkom, ook als u er de vorige keer niet bij was.

Seniorengroep

Al sinds de beginjaren van het nieuwe millennium heeft onze kerk een seniorengroep (lees: 65-plussers) die regelmatig voor de gezelligheid een (donderdag)middag samenkomt.

Soms wordt er dan weleens een gespreksthema voorbereid, maar ook wordt dikwijls, jong van geest, “voor de vuist weg” gebabbeld in de geest van Genesis 2:18a: “het is niet goed dat de mens alleen zij”!

Startzondag

Onze startzondag, na de zomervakantie, zal plaatsvinden op zondag 16 september.

Bij mooi weer is er de mogelijkheid om weer eens een barbecue te organiseren.

Bij minder goed weer zorgen we opnieuw voor soep (groenten/tomaten) met broodjes (kaas/vlees).

We houden u op de hoogte.