

# Verenigde Protestantse Kerk Leuven - Kerstboodschap

## KERST: OP WEG NAAR HET WARE MENS-ZIJN

Met kerst vereenzelvigde God zich met de mens. Wat betekent dat?

Nu, als er één ding is wat we naar aanleiding van het kerstevangelie kunnen zeggen, dan is het wel dat daarin tot uitdrukking komt dat het God om *mensen* gaat.

De Bijbelse God is geen verre, vage, anonieme ‘hoogste macht’ “ergens” God-weet-waar, maar, zo luidt de verkondiging: in het mensenkind Jezus heeft God zich toegewend naar de aarde, om “onder de *mensen* te wonen” (vgl. Joh. 1: 14). God wil blijkbaar bij, onder en met mensen zijn.

### Laat ons mensen maken

Dit “ja-woord” van God tot de mens, vinden we niet alleen in het kerstevangelie, maar wordt reeds van begin af aan door God uitgesproken in het eerste Bijbelboek Genesis, waar God spreekt: “Laat Ons mensen maken...” (Gen. 1:26).

Ook in die uitspraak wordt duidelijk: het gaat God van meet af aan om mensen.

Dat komt zelfs in dubbele zin naar voren. Allereerst in het feit dat het gaat om ‘*mensen* maken’. En vervolgens ook nog in dat enigszins geheimzinnige woordje ‘ons’. Volgens een joodse traditie betekent dat ‘ons’ immers: God én mens.

### Ware menselijkheid

“Laat Ons mensen maken” betekent dan: laten wij, God én mens, mensen maken.

God wil dus, in *samenwerking* met mensen, “mensen maken” en wel: naar Zijn beeld en gelijkenis. Daar is God op uit: om samen met de mens ware menselijkheid en ware humaniteit te scheppen. Naar dat mens-zijn gaat Gods verlangen uit.

Naar mensen zoals God ze bedoeld heeft, mensen geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.

Dat wil zeggen: naar mensen bij wie ook, net als bij God, het verlangen uitgaat naar ... mensen. Naar mensen die met elkaar en voor elkaar willen leven en instaan.

### Tegenspraak

De mens brengt daar intussen weinig van terecht. Oorlog wordt op oorlog gestapeld, leed op leed, onrecht op onrecht. De mensengeschiedenis is op zichzelf één grote aanklacht en tegenspraak tegen ware humaniteit en menselijkheid. In de mensenwereld is geen mens onbedreigd, geen mens onaangeraakt door leed of pijn, door onrecht of verdrukking, geen mens ook die vrij is van onmenselijkheid of geschonden humaniteit.

### Boodschap van Kerst

Maar de boodschap van Kerst is dat God het niet wil opgeven.

Gods verlangen naar mensen en waarachtig menszijn, en Zijn verlangen om dat samen met mensen vorm te geven is zo groot dat Hij zélf een nieuw begin maakte en mens werd.

God werd als mensenkind geboren om zélf het waarachtige mensenleven te leven, om zélf het ware mens-zijn te scheppen.

Mens-zijn waar Hij van meet af aan op uit is en dat Hij van oorsprong af bedoeld heeft.

Zo werd God kind onder de mensen, opdat de mens kind van God zou worden.

### Kerstwens

In die (kerst)geest mogen én kunnen we het God nazeggen, in essentie een hartstochtelijke kerstwens: Laat ons mensen maken. Laat ons, samen met God, ware humaniteit scheppen.

Ware menselijkheid naar Gods beeld en gelijkenis.