

KERKBRIEF

België-Belgique
P.B.-P.P.
BC 30560

Driemaandelijks

Jaargang 39, nr 3 - najaar 2010



Periodiek van de Verenigde Protestantse Kerk in Leuven
Verantwoordelijke uitgever: Ernst Veen, L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven
P 708844 – Afgiftekantoor: Leuven Mail

Inhoud

- 2 Mededelingen
- 3-6 Kerkdiensten
- 7 Brief uit Itabire
- 8 Bericht van de werkgroep Itabire
- 9 Jumilage met kerken Itabire
- 10-12 Zie, Ik ga iets nieuws verrichten
- 13 Verslag van het bezoek aan de Al Ihsaan moskee
- 14-15 Woorden van de kerk
- 16-17 Dagcursus Maarten Luther
- 18 Protestantse radio- en televisie-uitzendingen
- 19 Bereikbaarheid
- 20 Adressenlijst

Mededelingen

Startzondag

Op zondag 19 of op zondag 26 september (mede afhankelijk van het weer) houden wij onze jaarlijkse Startzondag, dit keer opnieuw met een buitendienst en een feestelijke barbecue. Iedereen van harte uitgenodigd.

Lees- en gesprekskring: “Arm en rijk bij Lucas”.

In onze tijd van globale economische crisis is het tijdloze vraagstuk van arm en rijk eens te meer actueel en acuut. Zijn de rijken de buit van de hebzucht der armen, zoals wel brutaal en aanmatigend in de Griekse wereld in de tijd van de evangelist Lucas gezegd werd? Lucas weet wel beter. Hij besteedt veel aandacht aan deze thematiek. Men kan hem zowel de evangelist van de armen als van de rijken noemen.

Aan de hand van het boek van Coert Lindijer: *De armen en de rijken bij Lucas* (Boekencentrum 1981), verdiepen wij ons niet alleen in de betreffende teksten van Lucas, maar ook in de opvattingen aangaande rijkdom en armoede zoals die in Lucas’ tijd in het Romeinse Rijk bestonden.

Vijf woensdagavonden van 20u. – 22u.

Data: 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 24/11

Mocht er onverwacht één datum uitvallen dan is er nog een reservedatum: 01/12.

Locatie: Crypte Jezuietenhuis, Waversebaan 220, 3001 Heverlee.



- 10** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Ruth 1: 1-19a; 2 Tim. 2: 8-15; Lucas 17: 11-19
Collecte: Diaconaat
Kindernevendienst: Jelske
- 17** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Marcel Breem
Organist: Edy Kühn
Teksten: Gen. 32: 23-32; 2 Tim. 3: 14 - 4: 5; Lucas 18: 1-8
Collecte: Centrale Kas
Kindernevendienst: Jelske
- 24** Voorganger: Antoon Schoors
Ouderling: Dirk Panhuis
Organist: Chris Klein
Teksten: Jer. 14: 7-10 & 19-22; 2 Tim. 4: 6-8 & 16-18; Lucas 18: 9-14
Collecte: Rwanda
Kindernevendienst: Ida
- 31** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Gen. 12: 1-8; 2 Tess. 1: 1-12; Lucas 19: 1-10
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Jan

november 2010

- 7** Voorganger: Frank Marivoet **Avondmaalsviering**
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Edy Kühn
Teksten: Jes. 1: 18-26; 2 Tess. 2: 13 - 3: 5;
Lucas 19: 41-48
Collecte: Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
Kindernevendienst: Michiel
- 14** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Marcel Breem
Organist: Chris Klein
Teksten: Ex. 3: 1-15; 2 Tess. 3: 7-13;
Lucas 20: 27-38
Collecte: Centrale Kas
Kindernevendienst: Jelske
- 21** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Dirk Panhuis
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Mal. 4: 1-6; Openb. 3: 7b-12;
Lucas 21: 5-19
Collecte: Rwanda
Kindernevendienst: Jan
- 28** **Advent**
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Edy Kühn
Teksten: Jes. 2: 1-5; Rom. 13: 8-14; Matt. 24: 32-44
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Ida

december 2010

- 5** Voorganger: Ernst Veen **Avondmaalsviering**
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Chris Klein
Teksten: Jes. 11: 1-10; Rom. 15: 4-13; Matt. 3: 1-12
Collecte: Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
Kindernevendienst: Michiel
- 12** Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Marcel Breem
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Jes. 35: 1-10; Jak. 5: 7-10; Matt. 11: 2-11
Collecte: Centrale Kas
Kindernevendienst: Ida



Brief uit Itabire

E.P.R. Rwanda, regio Itabire

30 juni 2010

Beste vrienden,

Wij groeten u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Wij zijn blij u hierbij het nieuws vanuit Itabire te kunnen melden en naar uw nieuws over ABL te informeren.

Wij zijn in zeer goede vorm en voorzien de volgende activiteiten:

- Ontmoetingen tussen de gemeentes i.v.m. het evangelisatieproject.
- Wedstrijden voor koren met inbegrip van de Zondagsschoolkoren. Zij maken zelf nieuwe liederen over een gekozen thema (Gal. 5 : 16-17)
- Regionale ontmoeting van jonge vrouwen, geschoolde en ongeschoolde.

Zoals u weet zijn wij van plan het systeem voor de watertoevoer te verbeteren en een cisterne te bouwen in Kugituntu. Wij zijn inmiddels klaar met de voorbereidende werkzaamheden.

Omdat we nu in het droge seizoen zijn, zou dit het goede moment zijn om de bouwwerkzaamheden te beginnen want de wegen zijn nu begaanbaar. Daarom zou het wenselijk zijn dat de steun, die u ons beloofd hebt, ons op tijd bereikt, zodat de werken zonder verdere moeilijkheden kunnen worden beëindigd.

Over het algemeen gaat het goed met de gelovigen in Itabire en we waren erg blij met het bezoek van de heer Jaap Houtman. We hopen hem terug te zien bij de ingebruikneming van de vernieuwde watervoorziening.

Groet alle gelovigen in het district ABL namens ons. Dat Gods zegen met u allen zij.

Voor de regio Itabire,
Ds Vincent Musabyimana

Bericht van de werkgroep Itabire

Zoals we al eerder schreven zijn de 14 VPKB gemeentes van het district ABL (Antwerpen Brabant Limburg) een jumelage of partnerschap aangegaan met de 5 gemeentes in de regio Itabire in Rwanda. Om het contact met Itabire te onderhouden heeft het bestuur van het District een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep wordt, vanuit de coördinatie “Kerk en Wereld” van de VPKB, begeleid door de heer Jaap Houtman.

In de verschillende gemeentes van het district ABL werden in het afgelopen jaar via acties, subsidies en collectes een totaal van iets meer dan € 13.000 bij elkaar gebracht. Dit bedrag zal in Itabire gebruikt worden om de waterleiding in Kugituntu, die in 1994 verwoest werd, opnieuw aan te leggen.

Begin mei was er in Rwanda een bijeenkomst van de EPR (Eglise Presbyterienne de Rwanda) en de partnerkerken uit Europa die de EPR steunen. Van die gelegenheid heeft de heer Jaap Houtman gebruik gemaakt om door te reizen naar Itabire en daar officieel, namens de kerken van ons District, het geld voor de reparatie van de waterleiding aan te bieden. Terug in België schreef hij het volgende aan de werkgroep leden. Natuurlijk met de bedoeling dat dit weer doorgegeven werd aan ieder die eraan bijgedragen heeft:

“Vorige week zondag was ik in Itabire tijdens een feestelijke, hartverwarmende en zeer goed bezochte kerkdienst. Onder andere vanwege de vele koren duurde de dienst haast 3 uur, maar iedereen bleef tot het eind en de tijd vloog om.

Ik heb de brief van ons district overhandigd en in de kerkdienst de boodschap vanuit ons district overgebracht. Bij de mededeling dat het geld voor het waterproject binnen was en zou worden overgemaakt volgde een daverend applaus.

Dat Itabire werkelijk afgelegen ligt en de wegen er naar toe zeer slecht zijn zien jullie op bijgaande foto van de weg vlakbij Kugituntu (waar de kerkdienst was), die door de regenval voor de helft was weggeslagen.

Namens de werkgroep Itabire

Jumilage met kerken Itabire

Sinds eind vorig jaar (2009) is de Jumilage tussen district ABL van de VPKB en de synodale regio Itabire in Ruanda, officieel van start gegaan (een partnerschap tussen de VPKB-gemeenten in ABL met de protestantse kerken uit de provincie Itabire).

Niet de enige, maar wel een kernactiviteit van de jumelage, is de financiële ondersteuning van projecten, die gerealiseerd worden in het kader van een jumelage (broeder/zusterschap).

Tijdens een bezoek door VPKB-synodevoorzitter ds. Guy Liagre en Jaap Houtman aan Itabire in 2007 heeft het bestuur van de regio Itabire voorgesteld het project “Herstel van de watervoorziening in Kugituntu (Itabire)” te steunen. Vandaar dat in het afgelopen jaar reeds enkele malen in onze kerk voor dit doel gecollecteerd is.

Ter kennisgeving vindt u bijgaand twee berichten uit Itabire: een brief van ds Vincent Musabyimana uit Itabire en een schrijven van dhr. Jaap Houtman die de regio Itabire bezocht heeft namens de VPKB-werkgroep-Itabire.

EV.



Jaap Houtman en ds. Vincent Musabyimana, onze contactpersoon in Itabire

Zie, Ik ga iets nieuws verrichten

Als u dit leest is de zomervakantietijd voorbij en gaan we met z'n allen weer een nieuw seizoen in. Opnieuw beginnen staat echter niet op zichzelf, maar is altijd ook verbonden met wat achter ons ligt.

Er bestaat een joods geïnspireerd beeld voor de wijze waarop je het verleden vruchtbaar met je mee kan dragen. Dat beeld zou zo ontleend kunnen zijn aan het verhaal van de vrouw van Lot die omziet op een manier waardoor zij zichzelf en haar verleden fixeert en daarom geen stap verder meer komt maar in een zoutpilaar verandert: symbool voor stilstand en fixatie. (Gen.19:26).

Het is het beeld van de achteruitkijkspiegel. Die spiegel biedt je wel een blik achterom, toont wél dat we een verleden hebben waar we rekening mee moeten houden, maar dient niet om te blijven stilstaan, integendeel: om juist zo veiliger en vrijer vooruit te komen.

Je zou dat beeld kunnen toepassen op de acte van het her-denken: terugdenken aan wat vroeger was, maar dan niet om je erop te fixeren, om erbij te blijven stilstaan, maar juist om zo een nieuwe toekomst in te kunnen gaan. Om voor de toekomst lessen te trekken uit hetzij het goede, hetzij het kwade verleden.

Maar hoe kun je zo'n nieuwe toekomst ingaan als een moeilijk verleden je niet loslaat? Hoe kun je een toekomst ingaan als je blijft stilstaan op de achterwaarts doodlopende wegen van het verleden?

Bij de profeet Jesaja (Jes.43: 18-25) lezen we in dit kader een veelzeggende godsspraak: *"Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten."*

Toch zijn mensen dikwijls geneigd dat te wél te doen. Stil blijven staan bij wat is gebeurd. Fixeren van breuken en barsten. Soms uit onmacht, soms uit de vrije wil tot het koesteren en onderhouden van oude wonden. Juist het negatieve, juist de kwade kanten uit ons verleden kunnen ons aan dat verleden binden.

Haat en wrok, frustratie en conflict, zelfverwijt en verwijt jegens anderen stoomt mensen klaar om vast te blijven klitten aan het verleden. Het wrokkige en kwaaië, het donkere en duistere, juist dat bindt ons aan ons verleden vast.

Hoe kunnen we dan, als mensen levend in een gebroken bestaan, als mensen die in deze wereld telkens weer vuile handen maken, hoe kunnen we zo het oude afleggen? Hoe kàn je ook een nieuwe toekomst betreden als je ervan uit gaat dat de toekomst niet meer is dan een kwalijke voortzetting van het verleden? Hoe kunnen we, zoals Jesaja schrijft, niet blijven stilstaan bij wat is gebeurd en het verleden laten rusten?

Welnu, menselijkerwijs kunnen we dat ook niet. Want vanuit de situatie van de mens gesproken, leven we allemaal in een wankel en gebroken bestand. In een wereld vol valkuiken, vol dagelijkse porties aan wat krom en kwaad is, hetzij dichtbij of veraf. Hetzij in 't groot, op het politieke en maatschappelijke wereldtoneel, hetzij in het klein, op ons werk, in de kerk, thuis, op school, in familieverband of alleen of waar dan ook. Telkens zijn er wel dingen in het leven waar je niet zo tevreden over bent, waar je verdriet van hebt, zaken die je vertrouwen in het leven ondermijnen. Onrecht en leed, oorlog en strijd. Maar ook in je persoonlijke leven, zaken waar je je voor schaamt of waar je, al dan niet uitgesproken, spijt van hebt. Iedere persoonlijkheid heeft naast zonnige en mooie zijden ook schaduwkanten. En al die kwalijke kommer en kwel, in de wereld en in jezelf, kunnen je op een onvrije manier vastknopen en binden aan het verleden en je vertrouwen in een nieuwe toekomst ontnemen.

Maar juist dat is het wat ons in de tekst van de Jesajaanse godsspraak wordt aangereikt. Waar menselijkerwijs de wegen doodlopen, krijgen wij te horen:

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Want, zie, Ik ga iets nieuws verrichten. Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis.”

En even verder:

“Nee, je hebt mij met je zonden belast, mij vermoeid met je schulden. Ik, ik ben het, die, omwille van mijzelf, je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.”

In deze Jesajaanse profetie krijgen mensen een nieuwe toekomst aangereikt met als boodschap: God heeft in de woestijn van onze geschiedenis, waarin wij telkens weer dreigen te verdwalen en vast te lopen, een weg gebaad. Een nieuwe toekomst aangekondigd. Blijf daarom niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten.

Hetzelfde zien we ook in het evangelie. Bijvoorbeeld in het verhaal van de verlamde man.(Mc.2: 1-12). Jezus zegt van Godswege tot de verlamde die door zijn vrienden bij hem is gebracht: “uw zonden zijn u vergeven”. In essentie zegt hij daarmee hetzelfde als wat we bij Jesaja horen: blijf niet staan bij je bezwaarde verleden, laat het nu rusten. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten. Zie, het nieuwe komt. Verlamde mens, laat je niet verlammen, laat je niet blokkeren door heel de schuldenlast uit je verleden, door al de frustraties die je hebt opgelopen. Plaats jezelf niet buiten de gemeenschap, ga niet bij de doodse pakken van je leven neerzitten. “*Sta op, pak uw bed en ga naar huis. Sta op en kom tot je bestemming. Wees mens zoals God dat heeft bedoeld.*”

“Neem uw bed.” In het grieks van Marcus staat daar het woord *krabattos*. Een woord dat uit het betekenisveld komt van dood en rouw. Een baar, een soort doodsbed dus. Dat is zijn situatie. Hij zit bij de doodse pakken van zijn verlamde bestaan neer. Maar van Jezus krijgt hij te horen: Sta op, pak uw bed, uw krabbatos, uw baar en ga naar huis. Kom in beweging, en blijf niet bij de doodse pakken van je leven zitten. Je zonden zijn je vergeven. Je verkleving aan een kwalijk verleden is losgemaakt. Of om het nog eens met de Jesajaanse godsspraak te zeggen:

*Zie, ik ga iets nieuws verrichten.
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.*

Aan alle lezers een mooi en hoopvol nieuw seizoen toegewenst.

Ernst Veen.

Gemeente-uitstap: bezoek aan de Al Ihsaan moskee

Op zondag 18 juli jl. bezocht onze gemeente met een delegatie van ca. 20 mensen de Al Ihsaan-moskee in Leuven. De Al Ihsaan is sinds 2007 gehuisvest in de vroegere gebouwen van technologiebedrijf Option aan de Vaart en is een van de drie moskeeën in Leuven. Sinds mei 2009 werd deze moskee, als enige van de drie, officieel erkend. Niet zelden blijven islamitische geloofsgemeenschappen in de privésfeer en treden weinig naar buiten. De Alihsaanmoskee werkt echter mee aan integratieprojecten en stelt haar deuren open voor iedereen die de moskee wil bezoeken. Ook wordt er in de moskee Nederlands gesproken.

De moslims van de Al Ihsaan ontvingen ons uiterst hartelijk en gastvrij, getuige ook het programma dat zij voor ons bezoek hadden samengesteld:

- Ontvangst.
- Uitleg over de Islam.
- Vragen beantwoorden van de bezoekers.
- Rondleiding in de moskee (1^e en 2^e verdieping).
- Ter afsluiting een traktatie van het huis.

Van dat programma nam het plenaire gesprek (uitleg over de Islam en vragen beantwoorden) verreweg de meeste tijd in beslag. Het was een geanimeerde ontmoeting waarbij wij heel wat informatie kregen over zowel de achtergronden van soennitische als sjiitische moslims en over de werking van deze Leuvense moskee.

Na afloop mochten wij van hen het compliment in de zak steken dat onze groep van alle groepen die hen tot nu toe bezocht hadden, het meest open en geïnteresseerd was. Of dat vooral iets zegt over de bezoekersgroepen die ons voorgingen of over ons, is vooralsnog een onbeantwoorde vraag.

Na een bezoek van ca. drie uur, namen wij afscheid met de wederzijds uitgesproken wens: “wordt vervolgd”.

Ernst Veen

Woorden van de kerk: Vont

Er bestaat een oud verhaal over de doop van hertog Radboud van Friesland. Of het waar gebeurd is, weet ik niet. In ieder geval heeft die Radboud echt bestaan. Hij was een tijdgenoot van Pepijn van Herstal en Karel Martel, hij zal geboren zijn rond 660, en hij was koning of hertog van de Friezen. Het schijnt zeker dat hij overleed in 719. Zelfs in de Wikipedia kan je hem tegenwoordig vinden.

Het is de tijd van de kerstening van de Lage Landen. Rondreizende predikers bedreven missie, maar menige bekering is moeilijk te onderscheiden van overwinnen in een gevecht. Onder de Friezen had het christendom voorlopig niet veel succes. Niettemin leek Radboud er toch wel voor te voelen. Of dat kwam door religieuze motieven of door politieke overwegingen, in ieder geval geeft Radboud te kennen dat ze hem, wat hem betreft, dan wel konden dopen. Daar begint ons verhaal.

Radboud staat naast het doopvont. Bisschop Wolfram (volgens latere legendes was het Willibrord) vraagt aan onze dopeling op het allerlaatste moment nog of hij zeker is. “Wil je echt gedoopt worden?” Hertog Radboud heeft zijn ene voet al in het vont. Dan heeft hij nog een vraag. “Als ik straks doodga, waar ga ik dan naartoe?” Wolfram antwoordt: “Als je gedoopt bent, dan ga je later naar de hemel”. Dat is mooi. Maar dan heeft Radboud nog een andere vraag. “Mijn voorvaderen, mijn ouders, mijn familieleden, allemaal heidenen, waar zijn die na hun dood?” Wolfram antwoordt volgens het boekje: “Tsja, ongedoopte heidenen, die zitten dus in de hel”.

Dat is het moment waarop Radboud zijn ene voet ijlings weer uit het doopvont haalt. “Als mijn hele familie gezellig in de hel zit, dan wil ik niet in m’n eentje me zitten vervelen in de hemel. Mooi niet! Ik zie ervan af!”.

Voor zover ik weet, wordt het verhaal voor 't eerst verteld in een (Latijnse) beschrijving van Wolfram's leven, uit ongeveer 714. We komen het ook tegen in de "Rijmkroniek" van Melis Stoke, uit ongeveer 1300. Daar komen de woorden in voor: "doe hi was ter vonten komen" (= toen hij bij de vont gekomen was).

"Vont" is een Latijns leenwoord, zoals veel van onze kerkelijke terminologie van het Grieks of het Latijn komt: het is het Latijnse woord "fons", in verbogen vormen "fontis" (oftewel: "bron"). Het is hetzelfde woord waar Leuvense Fonske zijn bestaan aan te danken heeft.

Als de tegenwoordige studenten van een katholieke universiteit de tekst van Melis Stoke vertalen, blijkt dat velen onder hen het woord "vont" niet kennen. Het verwondert me niet.

Gisteren sprak ik een middelbare dame, van Gereformeerde huize en trouw lid van de VPKB, die gauw naar huis moest: eten koken. Normaal doet haar zoon dat, maar de zoon was moslim geworden, en nu met de Ramadan Zodoende.

Ik heb wel eens gehoord dat mensen zich laten "ontdopen". Ik weet niet of dat kan, maar 't is in ieder geval minder akelig dan een besnijdenis ongedaan maken. Lijkt me.

Het verwondert me eigenlijk dat er in onze kring zo langzamerhand niet veel meer discussie is over de volwassendoop. Is kinderdoop niet iets van een cultuur die niet meer bestaat? Of zie ik dat nu helemaal verkeerd?

Joop van der Horst



Dagcursus over Maarten Luther

In het najaar van 2010 wordt door Amarant vzw (zie: <http://www.amarant.be>) een dagcursus over Maarten Luther georganiseerd op verschillende locaties in Vlaanderen.

Maarten Luther

Revolutionair tegen wil en dank

Tijdens de late middeleeuwen verkeert de katholieke kerk in een diepe existentiële crisis. Pausen vechten om uitbreiding van de pauselijke staat en ook de lokale geestelijkheid bezondigt zich vaak aan braspertijen. Met andere woorden: de vroomheid, bescheidenheid en nederigheid die uitging van de evangelische boodschap wordt langs alle kanten gefnuikt. Erasmus is één van de eerste critici van die verdorvenheid maar pleit wel voor het behoud

van de eenheid van de katholieke kerk onder leiding van de paus. Luther zet in deze turbulente tijden een paar stappen verder en veroordeelt de aflatenhandel in 95 stellingen die hij in 1517 verspreidt. De toon is meteen gezet. Hij poneert de revolutionaire gedachte dat ieder christen op eigen kracht kan communiceren met God. Daarmee zet hij het episcopaat op een zijspoor. Al gauw krijgt Luther bijval van Duitse vorsten waardoor de nieuwe wind ook een politiek karakter krijgt. Het protestantisme is geboren.

In Europa komen er al snel variaties op Luthers leer. Deze worden uitgedragen door Calvijn, de anabaptisten, Zwingli en de Anglicaanse kerk. In ons collectief geheugen staat deze periode als de Reformatie geboekstaafd. Europa zou nooit meer hetzelfde zijn. En zo werd Luther tegen wil en dank één van de grootste revolutionairen die ons continent ooit gekend heeft. In deze cursus bestuderen we de theologie van Luther en diens invloed op het christendom, de natievorming in Europa, de wijsbegeerte, de organisatie van de samenleving en de reactie van de katholieke kerk op het protestantisme (contrareformatie).

Docent: Stefan Joosten

Hasselt, Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5

1 zaterdag van 10:30 tot 13:00 uur en van 14:30 tot 17:00 uur - 20/11/2010
inschrijvingen enkel in Cultuurcentrum Hasselt 011/22.99.31

Leuven, 30CC, Brusselsestraat 63

1 zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur - 25/9/2010

Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold De
Waelplaats

1 zaterdag van 10:30 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur - 16/10/2010
Gent, De Cirk, Zebrastraat 34

1 zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur - 23/10/2010
Brugge, Hof van Watervliet, Oude Burg 27

1 zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur - 27/11/2010

Cursusgeld: 23,50 euro • 22,50 euro (-26/+60) • 20,00 euro (leden)

Info & inschrijvingen: www.amarant.be tel. 070/233.048 of 09/269.17.46





Protestantse radio en televisie-uitzendingen

Radio:

productie Frank Marivoet

VRT – Radio 1 – woensdag om ongeveer 20u.04

- 8 sept.: Mens voor de mensen zijn: Omzien naar het goede.
22 sept.: Bijbel vandaag: De onrechtvaardige rentmeester.
door ds. A.R. Beukenhorst.
13 okt.: Mens voor de mensen zijn: Teder nabij.
27 okt.: Bijbel vandaag: Farizeeër en tollenaar.
door ds. A.R. Beukenhorst.

TELEVISIE:

productie Antoinette Panhuis

Op zondag op TV “één” om 9u. en op "Canvas" na 23u.

De eerstvolgende uitzending vindt plaats op 7 november a.s.

TV-EREDIENSTEN :

19 sept.: vanuit de protestantse kerk te Vilvoorde. Voorgangers: ds. J. van Vooren en ds. E. Delen.

Website: www.vpkb.be/pro

Verantw.Uitg.: F.Marivoet, Celestijnenlaan 7/21, 3001 Heverlee.

Secr.:H.Sinnaghel - Oudstrijdersplein 15/101 - 8430 Middelkerke. Tel.:
059/30.84.33

Bereikbaarheid kapel

Volg op de ring van Leuven richting Namen. Aan de Naamsepoort (bij de Delhaizewinkel) verlaat u de ring en neemt de Naamssesteenweg (N251) tot voorbij de spoorweg.

Vanaf deze steenweg rijdt u naar de Waversebaan via

- de Hertogstraat (loopt uit op de Waversebaan, sla linksaf)
- de Koning Leopold III-laan (Waversebaan is de 3^o links)

Aan de rechterzijde ziet u het Jezuietenhuis (zie foto). Ga op de meest linkse parkeerplaats staan. Het pijltje op de foto geeft de toegangsddeur aan. Ga rechtsaf de gang in, door de dubbele deur, tot u aan een open ruimte links komt. Daar is de grote ingangsddeur van onze kapel, “de crypte”.



De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar

Bijdragen voor komende nummers kunt u respectievelijk inleveren vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december.

Secretariaat

Dirk Vercruysse

Lipsestraat 121

3150 Tildonk

kerkbrievfpkbleuven@hotmail.com

**Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) –
Gemeente Leuven****Kerkdiensten:**

elke zondag om 10u

Kindernevendienst en –opvang:elke zondag tijdens de kerkdienst
(niet in juli en augustus)**VPKB-Leuven:**<http://www.vpkleuven.be>**Kerk:**Jezuïetenhuis (crypte)
Waversebaan 220
3001 Heverlee**Predikant:**Ernst Veen
L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven
016/22 98 83
ernst.veen@telenet.be**Samenstelling kerkenraad:**Philipp Bratfisch
Marcel Breem
Joëlle Verhoeven-Segier
Dirk Panhuis
Ernst Veen**Samenstelling bestuursraad:**Anton Gazenbeek
Chris Lefebvre
Hanáni Pienaar
Arie Plaisier
Freddy Verhoeven
Ernst Veen**Vrijwillige bijdragen:**

op Dexia-rek.nr.: 068-0785740-67 (IBAN: BE93 0680 7857 4067)

