

KERKBRIEF

België-Belgique
P.B.-P.P.
BC 30560

Driemaandelijks

Jaargang 40, nr 2 - zomer 2011



Periodiek van de Verenigde Protestantse Kerk in Leuven

Verantwoordelijke uitgever: Ernst Veen, L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven

P 708844 – Afgiftekantoor: Leuven Mail

Inhoud

- 2 Laat ons voor elkaar bomen met lage takken zijn
- 3-6 Kerkdiensten
- 7 Geuzenfeest 2011
- 8-10 Meditatie
- 11 Uit de media
- 12-16 Gemeentenieuws
- 17 Nieuw in de lerarenopleiding van GROEP-T
- 18 Protestantse radio en televisie-uitzendingen
- 19 Bereikbaarheid
- 20 Adressenlijst

Laat ons voor elkaar bomen met lage takken zijn

Er was eens een vogel met slappe vleugels.
Hij was geen hoogvlieger.
Moed en kracht waren er ook niet bij.
De andere vogels slierden in hoge vlucht door het azuurblauw.
Maar hij...hij keek maar...en pikte in de grond.
Hij tippelde wat, vloog eens op,
enkele meters maar...en plofte op de grond.

Zijn hart werd een kleine spons
die alle verdriet opzoog.
Hij voelde zich verloren en eenzaam
tot het hem te machtig werd!

Hij verzamelde al zijn krachten en vloog...
Gelukkig was daar net een boom met lage takken,
dicht bij de grond.
Daarop kon hij zich neerzetten.
Voor vogels met slappe vleugels
zijn er gelukkig bomen met lage takken.

Soms denk ik dat mensen, die van elkaar houden,
bomen met lage takken zijn.

Laat ons voor elkaar bomen met lage takken zijn,
om anderen erop te laten rusten:
ouders voor hun kinderen,
gezonden voor zieken,
rijken voor armen,
of gewoon maar mensen voor elkaar.

(tekst die in de jongerendienst van zondag 29 mei werd voorgelezen.)

*Juni 2011**kerkdiensten*

- | | | | |
|-----------|--------------------|---|-----------------------------|
| 12 | Voorganger: | Ernst Veen | Pinksteren/Avondmaal |
| | Ouderling: | Dirk Panhuis | |
| | Organist: | Henk Corporaal | |
| | Teksten: | Ez. 11: 17-20; Hand. 2: 1-24;
Joh. 14: 23-29 | |
| | Collecte: | Gebouwen (kerk en pastorie) | |
| | Kindernevendienst: | Michiel | |
| 19 | Voorganger: | Antoon Schoors | |
| | Ouderling: | Marcel Breem | |
| | Organist: | Edy Kühn | |
| | Teksten: | Ex. 34: 4-9; 2 Kor. 13: 11-13;
Matt. 28: 16-20 | |
| | Collecte: | Diaconaat | |
| | Kindernevendienst: | Jan | |
| 26 | Voorganger: | Ernst Veen | |
| | Ouderling: | Philipp Bratfisch | |
| | Organist: | Chris Klein | |
| | Teksten: | Jer. 29: 1-14; Rom. 6: 3-11;
Matt. 10: 34-42. | |
| | Collecte: | Theologische Faculteit Brussel
(UFGP) | |
| | Kindernevendienst: | Jelske | |



Juli 2011

3	Voorganger: Ouderling: Organist: Teksten:	Ernst Veen Dirk Panhuis Henk Corporaal Zach. 9: 9-12; Rom. 6: 16-23; Matt. 11: 25-30	Avondmaal
	Collecte:	Rwanda	
10	Voorganger: Ouderling: Organist: Teksten:	Ernst Veen Marcel Breem Edy Kühn Jes. 55: 6-13; Rom. 7: 21 - 8: 6; Matt. 13: 1-23	
	Collecte:	Gebouwen (kerk en pastorie)	
17	Voorganger: Ouderling: Organist: Teksten:	Jurjen Wiersma Joëlle Segier Chris Klein Jes. 40: 12-25; Rom. 8: 18-25; Matt. 13: 24-43	
	Collecte:	Protestants Sociaal Centrum (PSC)	
24	Voorganger: Ouderling: Organist: Teksten:	Ernst Veen Marcel Breem Henk Corporaal 1 Kon. 3: 5-12; Rom. 8: 26-30 Matt. 13: 44-58	
	Collecte:	Theologische Faculteit Brussel (UFG)	
31	Voorganger: Ouderling: Organist: Teksten:	Ernst Veen Dirk Panhuis Edy Kühn Neh. 9: 15-20; Rom. 8: 31-39; Matt. 14: 13-21	
	Collecte:	Rwanda	

Augustus 2011

- 7** Voorganger: Antoon Schoors **Avondmaal**
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Chris Klein
Teksten: Jona 2: 1-11; Rom. 9: 1-5;
Matt. 14: 22-36.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
- 14** Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Jes. 56: 1-7; Rom. 11: 13-24;
Matt. 15: 21-31.
Collecte: Diaconaat
- 21** Voorganger: Antoon Schoors
Ouderling: Marcel Breem
Organist: Edy Kühn
Teksten: Jes. 51: 1-6; Rom. 11: 25-36;
Matt. 16: 21-28.
Collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC)
- 28** Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Chris Klein
Teksten: Jer. 7: 23-28; Rom. 12: 1-8;
Matt. 17: 14-20.



September 2011

- | | | |
|-----------|---|------------------|
| 4 | Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Marcel Breem
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Ez. 33: 7-11; Rom. 12: 9-21;
Matt. 18: 15-20.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: wordt in voorzien | Avondmaal |
| 11 | Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Joëlle Segier
Organist: Edy Kühn
Teksten: Ex. 32: 7-14; Rom. 14: 5b-12;
Matt. 18: 21-35.
Collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC)
Kindernevendienst: wordt in voorzien | |
| 18 | Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Chris Klein
Teksten: Jona 3: 10 - 4: 11; Fil. 1: 21-27;
Matt. 20: 1-16.
Collecte: Theologische Faculteit Brussel (UFGP°)
Kindernevendienst: wordt in voorzien | |



Geuzenfeest 2011

Het Geuzenfeest 2011 zal dit jaar gehouden worden in het weekend van 13 en 14 augustus. Locatie: Prot. Kerk Maria Horebeke, Korsele 39, 9667 Maria Horebeke. Website: <http://www.geuzenhoek.be>

Als thema voor het feest is gekozen: Kinderstemmen, vrouwenstemmen. Verder heeft prof. Marleen Temmerman haar medewerking toegezegd en zal er een tentoonstelling met foto's van Lieve Blancquaert komen over Kraambed Kongo. Er wordt ook nog gedacht aan de organisatie van een kinderkamp tijdens dit weekend, maar daarvoor hebben we hulp nodig van omliggende gemeenten.

In onze geglobaliseerde wereld worden steeds meer de harde wetten van economie en techniek als algemene norm aanvaard. Het Geuzenfeest heeft altijd een plaats van reflectie willen zijn over andere waarden. Na de openheid van vorig jaar, willen we dit jaar aandacht vragen voor het kind en de vrouw in onze wereld.

Kinderen hebben nog het vermogen de dingen te zien zoals ze zijn. Zij zien, zoals in het sprookje van Andersen, dat de keizer geen kleren draagt terwijl volwassenen zichzelf wijsmaken dat hij aangekleed is. Het is daarom goed om naar kinderen te luisteren.

Het is ook nodig om kinderen te steunen die geen kans krijgen om een toekomst uit te bouwen. Ook vrouwen hebben in vele delen van de wereld nauwelijks een stem. Zij zijn nog al te vaak the niggers of the world zoals John Lennon zong. Toch houden zij op vele plaatsen de gemeenschap overeind terwijl mannen destructief bezig zijn. In vele delen van de wereld worden meisjes ook tegen hun wil uitgehuwelijkt. Het volgende Geuzenfeest wil een stem geven aan vrouwen die verhalen van hoop en leven vertellen. Zie ook: www.geuzenfeest.be

Geen hemelstaarders, maar mensen van de weg

Velen onder u zullen zich dat moment nog levendig herinneren. Dat ze weggetrokken uit de geborgenheid van het ouderlijk huis. Zelfstandig de wijde wereld in. Het is een spannend, maar ook een bang moment. Al die jaren in de beschermde veilige schaapskooi van het huisgezin en dan ineens: de grote boze wereld in.

Op eigen benen staan

In de hemelvaartvertelling uit het evangelie van Johannes (Joh.17) gebeurt iets soortgelijks met de discipelen van Jezus. Ze moeten zelfstandig de wereld in. Voortaan zonder de zichtbare aanwezigheid van Jezus. Weg uit de geborgenheid van de intieme kring rond Jezus. Die discipelen, ze moesten ineens op hun eigen benen staan. Ze moesten van de ene op de andere dag christen zijn zonder de zichtbare aanwezigheid van Christus. Ze hadden, steeds met Jezus aan hun zijde, alles getrotseerd. Een lange weg langs zieken, doden en gewonden, langs doven, lammen en blinden, langs weduwen, wezen en verstotenen, langs hoeren en tollenaars, langs kritische Schriftgeleerden en vijandige soldaten, ja ook langs de dood, maar Jezus had zelfs de dood getrotseerd. Maar toen kwam toch het onvermijdelijke moment van het afscheid. Jezus was nog enkele malen na Zijn dood aan hen verschenen, maar toen kwam dan toch aan die intensieve omgang met de Messias een einde. Een wolk onttrok Jezus aan hun ogen zo staat er in het hemelvaartverhaal uit de Handelingen (Hand.1). Ja, en daar stonden ze dan, die discipelen. Verweesd staarden ze naar de hemel. Nu moesten ze de wijde wereld in.

Een ander soort geloof

Ineens moesten zij uittreden uit de geborgen schaapskooi van de Goede Herder en ingaan in de ongeborgenheid van de grote boze wereld. Zeg maar gerust: ineens was een ander soort geloof nodig. Een geloof waarvan Jezus nog tegen die ongelovige Tomas sprak in termen als: zalig zij die niet zien en toch geloven. Geloof, niet op grond van een uiterlijk zien, maar als een verinnerlijkt basisvertrouwen. Men zou het misschien kunnen vergelijken met zoals dat gaat als wij van kind tot volwassene worden. Noem het: uit de kinderkamer van het geloof treden. Als kind konden wij nog onaangevochten geloven. In onze kinderlijke geloofsvoorstellingen

konden wij Jezus als het ware “aanraken”. Niet geplaagd door kritische vragen of twijfel. Maar als volwassene wordt het anders. “Toen ik een kind was”, schrijft Paulus, “voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Nu kijk ik nog slechts in een spiegel, in raadselen.” (IKor.13: 11,12).

Naar de hemel staren

Uit de kinderkamer treden. Afleggen wat kinderlijk is. Op je eigen benen leren staan. Dat is niet gemakkelijk. Dat is een algemeen menselijke ervaring. Altijd weer loert de regressie. De weigering om volwassen te willen zijn. De weigering om verantwoordelijkheid te willen nemen. De wens om in de kinderopvang te blijven. Ook de discipelen, zo blijkt, hebben het moeilijk om uit de kinderkamer van hun geloof te treden. Om zonder Jezus de wereld in te trekken. Want wat blijkt nadat Jezus ten hemel is gevaren? Dat ze talmen. Dat ze geen aanstalten maken om de wereld in te trekken. Integendeel. Ze maken pas op de plaats en blijven omhoog naar de hemel staren.

Uitgerekend het hemelvaartsverhaal

Maar dan ineens, zo gaat het verhaal, verschijnen er twee mannen in witte klederen, twee godsboden, die hen vragen: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? (Hand.1:11). Met die vraag worden de discipelen, uitgerekend in het verhaal van Jezus’ hemelvaart, terugverwezen naar de aarde. Ze moeten niet talmen en blijven stilstaan en naar boven staren, maar in beweging komen en om zich heen kijken, want op aarde is het te doen. Uitgerekend het hemelvaartsverhaal leert dat het niet om de hemel moet gaan. Uitgerekend het hemelvaartsverhaal zet ons met beide benen op de aardse grond.

Opdracht

Niet voor niets ook krijgen Jezus’ leerlingen in dat verhaal een nadrukkelijk op de wereld gerichte opdracht mee. Zo klinkt het uit de mond van de Messias tot Zijn volgelingen: “*Gij zult mijn getuigen zijn tot het uiterste der aarde.*” (Hand.1:8). Daar moet het dus om gaan: om de aarde, het “uiterste” der aarde, héél de aarde dus. Daarop zijn wij gezet. Daar draagt ieder op zijn/haar wijze een eigen verantwoordelijkheid.

En daar hebben wij de opdracht om de weg te gaan die ook Jezus is gegaan.

Geen hemelstaarders maar mensen van de weg

Het evangelie houdt ons daarbij bovendien voor dat wij geen hemelstaarders moeten zijn. Geen wereldverzakkers. In de godsdienst is dat altijd weer een risico. Dat de gelovigen zich al te gemakkelijk overgeven aan een hemelgerichte vroomheid die mensen onvrij en onmondig, zweverig en wereldvreemd maakt. Het evangelie roept ons op om, wandelend voor Gods aangezicht, vrije mensen te zijn, niet geknecht door een onaardse vroomheid, maar als “mensen van de weg” (zoals de eerste christenen genoemd werden) die Jezus op aarde geweest heeft: een weg van naastenliefde en ontferming, een spoor van vrede en recht langs verdrukten, zieken en ellendigen, geknechten, gevangenen en uitgestotenen, langs vreemdelingen en vluchtelingen, weduwen en wezen, rechtelozen en marginalen. Laten wij ons dus niet opsluiten in de intieme geborgenheid van ons geloof. In onze kerken, tempels, godshuizen en allerhande religieuze schaapskooien. Laten wij niet blijven zweven in een binnenkerkelijk en bovenwerelds geloof dat enkel naar de hemel staart, en geen oog heeft voor de aarde, maar laten wij de weg volgen die Jezus ons hier, in het ondermaanse, op aarde wees..

Ernst Veen



Uit de media

Geloof beïnvloedt agressie jongeren niet

WENEN (ANP) - Bij Europese jongeren is niet religie debet aan gewelddadig gedrag, maar zijn sociale uitsluiting en discriminatie juist de drijvende krachten achter agressiviteit. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees Agentschap voor de Grondrechten (FRA) dat woensdag in Wenen werd gepresenteerd. Aan het onderzoek namen drieduizend jongeren van 12 tot 18 jaar uit Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel. Volgens Morten Kjaerum, directeur van het FRA, gaven moslimjongeren vaker dan niet-moslims aan gediscrimineerd of buitengesloten te worden en vergroot dat hun bereidheid geweld te gebruiken. „Als je geweldsoorzaken wil aanpakken, is het belangrijk dat kinderen niet aan discriminatie of geweld ten prooi vallen“, aldus Kjaerum. Vooral moslimjongeren uit Frankrijk en Spanje gaven aan discriminatie te ervaren.

Bron:

<http://www.hetkontaktveluwsnieuwsblad.nl/page/Nieuws-detail/Geloof-beïnvloedt-agressie-jongeren.613164.news>

Religies ten dode opgeschreven in Nederland

DALLAS (ANP) - De secularisatie is onomkeerbaar in een aantal Westerse landen, waaronder Nederland. Dat meldde de Britse omroep BBC dinsdag op basis van onderzoek, dat is gepresenteerd tijdens een wetenschappelijk congres in de Amerikaanse stad Dallas. Een team van wetenschappers heeft de bevolkingsregisters van negen landen (Nederland, Ierland, Tsjechië, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland) onderzocht. Deze landen vragen burgers bij bevolkingsonderzoek of ze zijn ingeschreven als lid van een geloofsgemeenschap. „In een groot aantal moderne seculiere democratieën is sprake van een trend waarin mensen zichzelf beschouwen als niet aangesloten bij enige religie“, aldus Richard Wiener van de Universiteit van Arizona. „In Nederland is dat 40 procent; de hoogste score die we zagen was Tsjechië met 60 procent.“

Bron:

<http://www.hetkontaktveluwsnieuwsblad.nl/page/Nieuws-detail/Religies-ten-dode-opgeschreven-in.682437.news>

Gemeentenieuws

Uitvaart

Op zondag 8 mei overleed Jos De Keyser, de man van Martha en vader van Eric en Philippe. Hij werd ruim 80 jaar. De “dankdienst voor zijn leven” werd onder ruime belangstelling in onze kerk gehouden op vrijdag 13 mei. We herdachten Jos in woord, herinneringen, muziek, zang, proza en poëzie... Droevig om het afscheid, maar ook dankbaar om zijn toegewijde lange leven. We lazen de woorden van de Prediker: “Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven”, maar ook van Johannes: “de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen”. Na de dienst vond de asverstrooiing plaats op het Stadskerkhof van Leuven. Staande aan die laatste rustplaats van Jos luisterden we naar de poëzie van Hanna Lam: “De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij.”

Jongerdienst

Op zondagochtend 29 mei werd er in onze kerk geen “gewone” traditionele kerkdienst gehouden, maar een dienst die integraal en gezamenlijk door onze jongeren en kindernevendienstleiding werd gehouden. Het thema van dienst was “eenzaamheid”. Aan de ingang werd iedere kerkganger “interactief” bij de viering betrokken door een blad met de vraag daarop (anoniem) een moment te beschrijven waarop men zich eenzaam voelde. Die bladen werden weer verzameld en tijdens de dienst werden enkele daarvan voorgelezen. Het was een kleur- en klankrijke dienst waarin we een inspirerende inzage kregen, zowel in de keuken van de kinderkerk als in de harten van de jongeren (en in die van de iets oudere begeleiders) die creatieve hoogstandjes ten beste gaven, in lezingen, meditaties, gebeden, zang (uit onze liedboeken, uit de popmuziek en een prachtig zelfgemaakt lied), in het reciteren van pakkende proza en poëzieteksten, met opvallend individueel zangtalent en veel gevoel voor voordracht en retorica. Zozeer dat in de (volle) kerk nog tijdens de viering een spontaan applaus gegeven werd, terwijl ook tijdens het koffie-uurtje na de dienst alom veel waardering werd geuit, zowel aangaande de inhoud van de dienst zelf als ten aanzien van het feit dat de jongeren (die immers in de toekomst op hun wijze de fakkel van het geloof zullen doorgeven) hun medewerking gaven om deze dienst in onze kerk mogelijk te maken.

Een waardering die overigens ook de toehoorders zelf geldt, die immers in groten getale deze dienst bijwoonden.

Gemeenteavond: kerk in de stad

Op maandagavond 30 mei werd er in onze kerk een gemeente-avond gehouden. Deze avond stond in het teken van een heroriëntering van de plaats en de taken van de kerk in onze moderne samenleving (een plaats die in onze moderniteit immers niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger) en werd geleid door ds. Arjan Knop uit Kortrijk, die dit jaar namens de VPKB is afgevaardigd om alle plaatselijke kerken in dit denk-(en doe-)proces te begeleiden en bij te staan. Dit proces wordt kortweg (met een wat ouderwetse benaming) "Missionair proces" genoemd, of ook wel (al wat moderner): "Kerk in de Stad".

Identiteit

Het streefdoel van dit in drie fasen planmatig opgezette proces is dat de plaatselijke kerken daarmee nieuwe (of hernieuwde) wegen kunnen vinden om, anno nu, "in de stad" (d.w.z. in/voor de samenleving) van betekenis te kunnen zijn. Fase 1 betrof een historische en schriftelijke analyse van onze kerk welke als "praatpapier" voor fase 2 kon dienen: antwoord vinden op de vragen naar de identiteit van onze kerk: wat voor een soort gemeente waren wij vroeger/zijn wij nu? Open of institutair? Gastvrij of gesloten? Strak in de leer of met ruimte voor interpretatie? Oecumenisch, interreligieus of teruggetrokken binnen eigen domein? In hoeverre zijn we verstandelijk, gevoelsmatig, op zoek naar mystiek of naar rationeel begrip...(enz.)? We stelden die avond meer vragen dan we konden beantwoorden (het gaat niet voor niets om een "proces": een met de gang van de tijd synchroon lopende bezinning en bewustwording, want net zo min als een mens is een kerk nooit "af"), maar de aanwezigen waren het erover eens dat wij als plaatselijke Leuvense kerkgemeente, zowel vanouds als vandaag, een open gemeente zijn (en ook willen zijn), vasthoudend aan de verbondenheid met het oude boek, de heilige Schrift, maar ook met oog voor nieuwe inzichten en leeswijzen en voor de wereld waarin wij hier en nu leven.

Bewustwording

Dit proces van bewustwording van de eigen identiteit is in het missionair proces ingebouwd, met de gedachte dat als je niet eerst enige notie hebt van je eigen identiteit, het moeilijk is om te weten wat je voor de omgeving, ‘de stad’, de wereld, kan betekenen en te bieden hebt. En dat het zonder (enig) grondbesef van die identiteit ook moeilijk is om een werkingsplan / beleidsplan (fase 3) op te stellen. Aan de basis van zo’n plan liggen immers vragen als: waar liggen onze sterke punten, wie (leden, studenten, buurtbewoners enz.) willen we waarmee (kerkdiensten, barbecue, concerten, lezingen, gespreksavonden...) bereiken? Welke kort-of lang-lopende projecten willen/kunnen we opzetten of steunen? Kunnen we iets voor de (protestantse?) studenten in Leuven betekenen, de vierde wereld (’t Lampeke), de directe eigen buurt (straks: Matadiwijk), de inwijkelingen, enz...?).

Missie- en visietekst

Het is dan ook de bedoeling om de (voorlopige) antwoorden op die (identiteits)vragen neer te leggen in een zgn. missie- en visietekst. De tekstontwerpen daarvan zult u, hetzij per mail, hetzij in de kerk, t.z.t. ontvangen. We zouden graag zoveel mogelijk mee-denkers (en -doeners) uit onze kerk vragen naar hun commentaar en visie. Het gaat immers om de missie en visie van heel onze gemeenschap en niet alleen van de kerkenraad. Die teksten kunnen dan vervolgens weer helpen bij het opstellen van een (ook gezamenlijk op te stellen) beleidsplan.

Beleidsplan

Waarom een beleidsplan? Nu, zo’n beleidsplan is er niet alleen om ons rekenschap te geven van de taken als kerkgemeenschap, maar ook als leidraad: zo’n uitgewerkt plan aan de hand waarvan wij de komende jaren gericht en doelmatig een eigen Leuvense (kerk)koers kunnen varen, kan voorkomen dat er willekeurig “ins blauwe (Himmel) hinein” wordt gewerkt. Het risico bestaat immers altijd weer dat we ons laten varen op de al te vanzelfsprekende golven van “de traditie” en vergeten onze koers telkens opnieuw te doordenken en te vertolken naar de actualiteit van ons eigen leven en onze eigen moderne tijd.

Gemeente-uitstap

Op zondag 26 juni is onze jaarlijkse gemeente-uitstap gepland. Een gezamenlijk en door een gids begeleid bezoek aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Daarna volgt een wandeling door de museumtuin, met als afsluiting een gezellig bezoek aan een plaatselijk restaurant. We verzamelen aan de parkeerplaats van onze kerk (Jezuïetenhuis, Waversebaan 220, Heverlee) en vertrekken vandaar met enkele auto's om 10u. naar het Afrikamuseum in Tervuren. Voor wie op eigen gelegenheid wil komen staat er een wegbeschrijving op de website van het museum: "Neem de autosnelweg E40 in de richting van Brussel. Verlaat de E40 bij afrit 22 'Bertem' en volg de N3 (Tervuursesteenweg - Leuvensesteenweg) in de richting van Tervuren. Na 4 km rijdt u Tervuren binnen: het museum ligt aan de linkerkant, de parking bevindt zich aan de achterkant. Zie: (<http://www.africamuseum.be/about-us/museum/museum/visiting/directions/index.html>)

Adres: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren, (tel. (+32) 02 769 52 11).

Gesprekskring (eerste cyclus): Jezus, toen, nu en dan

Op de (eerste) cyclus van de lees- en gesprekskring in dit seizoen lezen en bespreken we in vijf avonden het boek: "Jezus, toen, nu en dan" van prof. Geert Van Oyen, uitg. Acco, Leuven 2005. Een zoektocht naar "de historische Jezus". De komende zittingen zijn: woensdag 15 juni en 22 juni. Van 20u.-22u. Op de laatstgenoemde datum zal de schrijver zelf op onze gesprekskring aanwezig zijn om over zijn boek te spreken en onze vragen en opmerkingen te beantwoorden. Onnodig te zeggen dat dit voor iedereen, ook voor degenen die de gesprekskring niet hebben gevolgd, zeer interessant kan zijn. Locatie: koffiezaal bij de crypte, Jezuïetenhuis, Waversebaan 220, 3001 Heverlee. Iedereen van harte welkom.

Gesprekskring (tweede cyclus): bijbellezingen

De tweede cyclus van de gesprekskring zal vanaf het najaar plaatsvinden. Tijdens die cyclus zal er geen boek over de Bijbel gelezen worden, maar lezen we uit de Bijbel zelf. De data en betreffende bijbelgedeelten zullen via de kanselmededelingen, website en ook in de volgende Kerkbrief vermeld worden. Indien u zelf graag bepaalde tekstgedeelten uit de Bijbel behandeld zou willen zien, mag u dat altijd doorgeven aan de kerkenraadsleden of de predikant. Van 20u.-22u. in de koffiezaal van onze kerk, Jezuitenhuys, Waversebaan 220, 3001 Heverlee. Iedereen altijd van harte welkom.

Zomervakantie

Van 03/08 t/m 24/08/11 is dominee Ernst Veen met zijn gezin op vakantie. Voor kerkelijke of pastorale hulpverlening kunt u zich wenden tot het synodebureau van de VPKB die u in contact kan brengen met andere prot.kerken/predikanten uit de regio: VPKB-Synodebureau, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, tel. 02-511.44.71. Op de website van de VPKB kunt u ook zelf naar andere kerken/predikanten zoeken, zie: <http://www.vpkb.be>

Startzondag – barbecue

Op zondag 18 september hopen wij opnieuw onze startzondag te kunnen houden. Dit keer hebben we ons opnieuw voorgenomen om een buitendienst te houden met aansluitend een barbecue. Vorig jaar moesten we onze startzondag vanwege het slechte weer verdagen naar een latere datum en een andere activiteit (bezoek aan Museum M). We geven de hoop op mooi weer echter niet op en zien uit naar een mooie nazomerse buitendienst met hagenpreek en gezellige barbecue Als het op zondag 18 september slecht weer mocht zijn, verschuiven we één week verder. Lukt het dan nog steeds niet, dan zoeken we naar een andere activiteit.

EV.

Nieuw in de lerarenopleiding van GROEP T: het vak PROTESTANTSE GODSDIENST

Vanaf volgend academiejaar zal aan de lerarenopleiding van de Leuvense hogeschool GROEP T (www.groept.be) een nieuw levensbeschouwelijk vak worden aangeboden: Protestantse godsdienst. Aanstaande onderwijzers en leerkrachten kunnen dan uit 5 vakken kiezen om hun levensbeschouwelijke horizon te verruimen (de 4 andere zijn: Boeddhisme, Islam, Niet-confessionele zedenleer en Rooms-katholicisme).

De verbreding van het aanbod komt er op vraag van het pedagogisch college van het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschap (www.hipgo.be), dat al decennialang leermeesters protestantse godsdienst opleidt middels deeltijds volwassenenonderwijs. Het HIPGO wil hiermee niet alleen haar actieradius vergroten, maar ook duidelijk maken dat zij ernst maakt met de pluraliteit waarbinnen levenbeschouwelijk onderwijs tegenwoordig plaatsvindt. GROEP T positioneert zich immers in het Vlaamse onderwijs en binnen de Associatie K.U.Leuven als een lerarenopleiding met bijzondere aandacht en ruimte voor dialoog en interlevensbeschouwelijk leren. Toekomstige leraren kunnen zich breed oriënteren en anticiperen op de diversiteit en de pluraliteit in de samenleving, de school en de klas. De mogelijkheid om voor Protestantse godsdienst te kiezen biedt de leraren die bij GROEP T afstuderen alvast extra kansen. Door de samenwerking met het HIPGO zullen onderwijzers/onderwijzeressen die dit keuzevak volgen, bevoegd zijn om Protestants-evangelische godsdienst te geven in de lagere school en in de eerste graad van het Secundair. Elke gemeente-, stads-, provinciale en gemeenschapsschool is immers wettelijk verplicht om Protestants-evangelische godsdienst in te richten als er vraag naar is.

Meer informatie:

Dick Wursten, voorzitter HIPGO, dick@wursten.be 03 2162668

Yves Persoons, communicatiemanager GROEP T :

yves.persoons@group-t.com 016 301030



Protestantse radio en televisie-uitzendingen

Radio:

Productie Frank Marivoet.

VRT – Radio 1 – woensdag om 20u.03

wo. 22 juni: Bijbel actueel (Joh.15:9-17): Vrienden voor elkaar.

VRT – Radio 1 – zondag om 11u.03

zo. 12 juni: Het Pinksterverhaal voor vandaag (ds. Bert Beukenhorst)

TELEVISIE:

Productie Antoinette Panhuis.

Realisatie: David De Decker.

VRT "één" om 10u.40 / "Canvas" rond 23u.50

“Sacrale wervels op de Gentse Feesten.” Over een tentoonstelling van 12 houtsneden van Willem Vermandere bij het bijbelboek Prediker in de Protestantse Kerk te Gent-Brabantdam.

TV-EREDIENSTEN :

productie Nora Nys.

Vertaling Frank Marivoet.

VRT "één" - zondag om 10u.00

zo. 12 juni: Eurovisie-Pinksterviering

Verzorgd door RTBF.

Verantw.Uitg.:F.Marivoet, Celestijnenlaan 7/21, 3001 Heverlee.

Secr.:H.Sinnaghel - Oudstrijdersplein 15/101 - 8430 MIDDELKERKE

Tel.: 059/30.84.33 Website: <http://vpkb.be/media/>

Bereikbaarheid kapel

Volg op de ring van Leuven richting Namen. Aan de Naamsepoort (bij de Delhaizewinkel) verlaat u de ring en neemt de Naamsesteenweg (N251) tot voorbij de spoorweg.

Vanaf deze steenweg rijdt u naar de Waversebaan via

- de Hertogstraat (loopt uit op de Waversebaan, sla linksaf)
- de Koning Leopold III-laan (Waversebaan is de 3^o links)

Aan de rechterzijde ziet u het Jezuïetenhuis (zie foto). Ga op de meest linkse parkeerplaats staan. Het pijltje op de foto geeft de toegangssdeur aan. Ga rechtsaf de gang in, door de dubbele deur, tot u aan een open ruimte links komt. Daar is de grote ingang deur van onze kapel, “de crypte”.



De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar

Bijdragen voor komende nummers kunt u respectievelijk inleveren vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december.

Secretariaat

Dirk Vercruyssen

Lipsestraat 121

3150 Tildonk

kerkbrievpkbleuven@hotmail.com