

KERKBRIEF

Driemaandelijks
Jaargang 44, nr. 1 – Lente 2015



PB-PP1B-20560
BELGIE(N)-BELGIQUE



Periodiek v/d Verenigde Protestantse Kerk in Leuven
V.U.: Ernst Veen, L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven
P 708844 – Afgiftekantoor: Leuven Mail

Inhoud

- 2 De Steppe zal bloeien
- 3 Kerkdiensten
- 9 Gemeentenieuws
- 13 Opstandingsgeloof
- 15 De kerk van Allah
- 17 Geknipt voor u
- 18 Kerkmozaïek
- 19 Gedicht
- 20 Routebeschrijving
- 22 Colofon.

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht,
de rotsen gaan open.

Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken,
de steppe zal drinken.

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.

Zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw
tot aan de einde der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.

Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen,
als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

(Huub Oosterhuis, lied 608 uit het Nieuwe Liedboek)

KERKDIENSTEN



April 2015

- 5 Pasen, wit Avondmaal**
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Adri Leemput
Organist: Joop van der Horst
Teksten: Deut.30:15-20; Kol.3:1-4; Joh.20:1-18.
Collecte: Algemene Kerkvergadering (AKV)
Kindernevendienst: Ida en Hans (12-min/plus)
- 12 2^e Paaszondag, wit.**
Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Marleen Jannis
Organist: Chris Klein
Teksten: Jes. 26: 1-13; 1 Joh. 5: 1-6; Joh. 20: 24-31.
Collecte: Ruanda
Kindernevendienst: geen. (vakantie)

- 19** 3^e Paaszondag, wit.
Voorganger: Gerrit Buunk
Ouderling: Adri Leemput
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Micha 4:1-5; 1Joh.1:1-7; Joh.21:15-24
Collecte: Kirinda (partnerschap)
Kindernevendienst: Michiel, Hans en Ida (12-min/plus)
- 26** 4^e Paaszondag, wit.
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Edy Kühn
Teksten: Ezech.34:1-10; 1Joh.3:1-8; Joh.10:11-16.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Ida (12-min)

Mei 2015

- 3** 5^e Paaszondag, wit.
JEUGDDIENST
(dóór jongeren vóór jongeren én ouderen, zie info in het gemeentenuws, p. 13)
- 10** 6^e Paaszondag, wit.
Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Marleen Jannis
Organist: Chris Klein
Teksten: Jes.45:15-19; 1Joh.4:7-21; Joh.15:9-17.
Collecte: Ruanda
Kindernevendienst: Michiel, Hans en Ida (12-min/plus)

17 7^e Paaszondag, wit.
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Adri Leemput
Organist: Joop van der Horst
Teksten: Ex.19:1-11; 1Joh.5:9-15; Joh.17:14-26.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Jelske, Hans en Ida (12-min/plus)

24 **Pinksteren**, rood. **Avondmaal**
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Edy Kühn
Teksten: Gen.11:1-9; Hand.2:1-24; Joh.14:8-17.
Collecte: Diaconaat
Kindernevendienst: Jan

31 Zondag Trinitatis, wit.
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Marleen Jannis
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Ex.3:1-6; Rom.8:12-17; Joh.3: 1-16.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Michiel

Juni 2015

7 2^e zondag na Pinksteren, groen. **Avondmaal**
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Chris Klein
Teksten: Recht.12:1-6; 2Kor.4:13-18; Marc.3:20-35.
Collecte: Protestantse Radio-omroep (PRO)
Kindernevendienst: Jelske

- 14 3^e zondag na Pinksteren, groen.
 Voorganger: ?
 Ouderling: Adri Leemput
 Organist: Henk Corporaal
 Teksten: Ez.17: 22-24; 2Kor.5:1-10; Marc.4:26-34.
 Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
 Kindernevendienst: Jan
- 21 4^e zondag na Pinksteren, groen.
 Voorganger: Ernst Veen
 Ouderling: Philipp Bratfisch
 Organist: Edy Kühn
 Teksten: Job30:15-26&38:1; 2Kor.5:14-21; Marc.4:35-41
 Collecte: Diaconaat
 Kindernevendienst: Ida
- 28 5e zondag na Pinksteren, groen
 Voorganger: Ernst Veen
 Ouderling: Marleen Jannis
 Organist: Joop van der Horst
 Teksten: Jes.3:25-4:6; 2Kor.8:9-15; Marc.5:22-43.
 Collecte: Theologische Faculteit Brussel (UFGP)
 Kindernevendienst: Ida e.a.

Juli 2015

- 5 6^e zondag na Pinksteren, groen. **Avondmaal**
 Voorganger: Ernst Veen
 Ouderling: Adri Leemput
 Organist: Chris Klein
 Teksten: Ez.2:1-7; 2Kor.12:1-10; Marc.6:1-6.
 Collecte: Kirinda (partnerschap)
 Kindernevendienst: /

- 12** 7^e zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Adri Leemput
Organist: Henk Corporaal
Teksten: Jes.52:1-6; Ef.1:1-14; Marc.6:6b-13.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: /
- 19** 8^e zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Henk Corporaal
Organist: Edy Kühn
Teksten: Jer.23:1-6; Ef.2:11-22; Marc.6:30-44.
Collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC)
Kindernevendienst: /
- 26** 9^e zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Joop van der Horst
Teksten: Jes.63:7-14; Ef.3:14-21; Marc.6:45-52.
Collecte: Theologische Faculteit Brussel (UFGP)
Kindernevendienst: /

Augustus 2015

- 2** 10^e zondag na Pinksteren, groen. **Avondmaal**
Voorganger: Ernst Veen
Ouderling: Henk Corporaal
Organist: Chris Klein
Teksten: Deut.10:12-21; Ef.4:17-25; Marc.7:1-23.
Collecte: Ruanda
Kindernevendienst: /

- 9** 11^e zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Adri Leemput
Organist: Henk Corporaal
Teksten: 2Kon.4:8-18; Ef.4:30-5:2; Marc.7:24-30.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: /
- 16** 12^e zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Philipp Bratfisch
Organist: Edy Kühn
Teksten: Jes.35:1-10; Ef.5:15-20; Marc.7:31-37.
Collecte: Diaconaat
Kindernevendienst: /
- 23** 13^e zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Marleen Jannis
Organist: Joop van der Horst
Teksten: 2Kon.4:42-44; Ef.6:1-9; Marc.8:1-21.
Collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC)
Kindernevendienst: /
- 30** 14^e zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Frank Marivoet
Ouderling: Adri Leemput
Organist: Chris Klein
Teksten: Zach.8:4-8&20-23; Ef.6:10-20; Marc.8:22-26.
Collecte: Gevangenispastoraat
Kindernevendienst: /

GEMEENTENIEUWS

Laatste dienst van Antoon Schoors

Op zondag 1 februari 2015 ging Antoon Schoors voor 't laatst in onze kerk voor en hing hij zijn kerkelijke toga met een laatste gloedvolle preek aan de haak.

Sinds eind jaren '80 van de vorige eeuw is Toon regelmatig in onze kerk voorgegaan, sinds maar liefst een kwarteeuw dus! In zijn beroepsleven (Toon sprak daar nooit over maar het mag bij deze gelegenheid eens gezegd worden) heeft hij naam gemaakt als een vermaarde prof. in de theologie, bijbelwetenschapper, archeoloog, oudtestamenticus, kenner van de bijbelse / semietische (grond)talen en de geschiedenis van het oude Midden-Oosten, enz.... En al liet hij zich daarop nooit voorstaan, het was aan de rijke inhoud van zijn preken wel te merken. Door de jaren heeft Toon zo heel wat waardevolle schatten opgegraven uit de oude bijbelteksten. Ook in die, figuurlijke, zin was hij een hartstochtelijk 'archeoloog'.

Het laat zich raden dat we die preken van Toon in onze kerk zeer zullen gaan missen. Al begrijpen wij ook dat een fatsoenlijk christenmens niet eeuwig kan blijven doorpreken. De eeuwigheid hoort bij God, niet bij de mens, toch niet in dit tijdelijke aardse bestaan. Dat leert de Prediker ons met zijn betoog over de tijd (Pred.3: 1-15) waarmee deze zeggen wil, (zoals Toon zelf nog, begin dit jaar, in de gesprekskring voor ons verklaarde): de mens zit vast, is gebonden, aan de tijd(elijkheid).

Toon vierde overigens meerdere mijlpalen in onze kerk. Op 5 april 2009 jaar werd feestelijk herdacht dat hij 50 jaar daarvoor tot priester werd gewijd. En in 2013 vierde hij ook nog (met cake bij de kerkkoffie) zijn 80e verjaardag. Men kan dus niet

zeggen dat hij steeds het advies heeft opgevolgd van de eerder genoemde en door hem bewonderde Prediker, die schreef: *Beter een handvol rust dan twee handen vol zwoegen en kwellung*. Intussen is Toon die zeer welverdiende rust van harte gegund en zeggen wij hem op deze plaats nog eens veel dank voor al die mooie leerzame jaren en ook voor al de jaren van vriendschap en niet aflatende steun die onze kerkgemeenschap van hem en Annie heeft ontvangen en ontvangt.

Verzorging liturgie

Op deze plaats past ook een groot woord van dank aan Frank Marivoet die, in samenwerking met Toon voor ‘de goede orde’ in diens erediensten, vele jaren instond voor de opmaak en druk van de papieren liturgie in handen van de kerkgangster.

In memoriam Dirk Panhuis

Op maandag 16 februari 2015 is Dirk Panhuis onverwacht gestorven. Tijdens de dankdienst voor zijn leven, op 21 februari, was onze (en een beetje “zijn”) Mariakapel overvol, maar hijzelf laat in onze kerk een lege plaats achter. Hij was meer dan met hart en ziel betrokken bij de kerk en ons gemeenschapsleven. Hij zat jaren in de bouwcommissie van de kapel die de verbouwwerken mee mocht opvolgen en heeft gelukkig de vreugdevolle ingebruikname van deze kapel nog mogen meemaken. Hij was ouderling van dienst, maar evenzeer één van de schoonmakers van de kapel én secretaris van de kerkenraad. In die laatstgenoemde functie schreef hij niet alleen de notulen die hij altijd tijdig en contentieus opstelde, maar hij waakte ook over het bijhouden van het adressenbestand, het juiste opstellen van de besproken artikelen van ons gemeentereglement-in-aanbouw, over ons beleidsplan, onze huishoudelijke organisatie (schoonmaak kapel, onderhoud kerktuin...), enz. Ook lag hij aan de basis van de opmaak van onze nieuwe kerkfolder, een project waaraan hij tot op ’t laatst

nog zeer actief heeft meegewerkt en waarvan hij de proefdruk nog op zijn ziekbed in het ziekenhuis heeft bekeken en becommentarieerd.

Symbolisch is dat hij van de verwilderde kerktuin een mooi onkruidvrij gazon gemaakt heeft. Hij nam bovendien altijd actief en enthousiast deel aan de lees- en gesprekskringen die hij soms zelfs begeleidde. Vorig jaar nog bracht hij ons in contact met de bronteksten van de geschiedschrijver Flavius Josephus, waardoor we de achtergronden van het Marcus-evangelie beter leerden begrijpen.

Kortom Dirk was een ras-trekpaard van onze kerkelijk kar. Wat niet betekent dat het hem om de positie van het paard te doen was. Nee, bij trekpaard Dirk ging het hem niet om “de positie”, of om bv. persoonlijke dank te oogsten, maar om de kar die hij trok en om de weg die we als kerk in de wereld gaan en steeds weer dienen te kiezen: de weg van naastenliefde en gerechtigheid die Jezus ons wees en aan het einde waarvan (zoals in het lied “De steppe zal bloeien”, dat Dirk koos voor zijn afscheidsdienst, verwoord wordt): “Een hand ons zal wenken, een stem ons zal roepen: Ik open hemel en aarde en afgrond. En wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven”.

Lees- en gesprekskring: Praten met Prediker

In de 1^e cyclus van de lees- en gesprekskring (die in februari begon) lezen we dit keer het boek “Praten met Prediker” van ds. André Troost (Ark Boeken, 2006). Dit keer geen ‘droog’ wetenschappelijk boek, maar zoals de titel zegt: “praten” met Prediker. Zo heeft de schrijver het boek ook samengesteld, het zijn geen betogen, verhandelingen of uiteenzettingen, maar neergeschreven ‘gesprekken’ met Prediker en als zodanig ook voor zoge-naamde ‘niet-geschoolde’ lezer zeer herkenbaar en

goed te volgen en dus ook geschikt om in de gesprekskring samen te lezen en te bespreken. De gespreksthema's in het boek (daar staat de Prediker zelf natuurlijk ook garant voor) zijn echter nergens simplistisch of saai, maar steeds 'uit het leven gegrepen' en diepzinnig.

Nog op de dinsdagavonden: 31 mrt.; 21 apr.; en als reserve- datum 5 mei. De gesprekskring staat steeds (ook als u er de vorige keren niet bij was) open voor iedereen, zowel binnen- als buiten-kerkelijken. Locatie: Ontmoetingszaal van de Mariakapel, Matadilaan (6) te 3001 Heverlee. Telkens van 20u tot 22u.

Wijziging partnerschap "Itabire" in "Kirinda"

Ons kerkdistrict ABL (= Antwerpen, Brabant, Limburg) maakte bekend dat zij besloten hebben om de jumelage (partnerschap) van ons kerkdistrict met Itabire over te laten gaan in een jumelage met Kirinda.

De reden daarvan is dat de vroegere 17 kerkdistricten/regio's in Rwanda zijn opgegaan in 7 'presbyteries'. Itabire is daarbij over drie "presbyteries" verdeeld. Kirinda is daar één van. Van de 9 gemeenten uit Itabire zijn er 5 in Kirinda terechtgekomen.

Het districtsbestuur herhaalde haar oproep naar alle kerken om jaarlijks enkele malen voor de (gewijzigde) jumelage (nu met Kirinda waar dus echter ook een deel van Itabire is bij inbegrepen) te collecteren.

Naar aanleiding daarvan hebben onze raden besloten dat wij de collectes voor Itabire zoals gepland voortzetten, maar dan onder de naam "Kirinda".

Huwelijk

Op vrijdag 17 april 2015 zullen Adri Leemput en Daniëlle

Peterse met elkaar in het huwelijk treden. U bent namens hen van harte uitgenodigd om de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk bij te wonen. Deze viering zal geleid worden door dominee W.O.R. Willems en begint om 18:00 uur in de St. Martinuskerk, Kerkstraat 16 te Wezemaal. Aansluitend bent u van harte welkom op de feestelijke receptie die tot 24:00 uur gehouden zal worden in de St. Martinuszaal, Holsbeeksebaan 1 te Wezemaal. Indien u van plan bent te komen wordt het op prijs gesteld als u dit ten laatste met Pasen aan het aanstaande echtpaar laat weten (persoonlijk of via: adri.leemput.kerk@gmail.com).

Jeugddienst: “Anders”.

De jongeren zijn in onze kerk al dikwijls in hun eigen ruimte samen gekomen en hebben nooit stil gezeten, maar werkten steeds gedreven en enthousiast aan een gezamenlijk thema. Op zondag 3 mei 2015 zullen zij in onze kerk opnieuw een jeugddienst organiseren. Het thema luidt: “Anders”. Aanvang zoals altijd om 10:00 uur. Een bijzondere dienst waar we vol verwachting naar uitkijken. Voor alle duidelijkheid: het is een weliswaar een dienst “door” jongeren doch zeker niet alleen “voor” jongeren maar voor *allen*, dus ook volwassenen! NB: Er zal op die zondag in onze kerk geen avondmaal zijn.

Ernst Veen

Meditatie

Opstandingsgeloof

Het opstandingsgeloof is geen simpele en éénduidige zaak. En wij zijn de eersten niet die de Opstanding een lastig geloofsthema vinden om te doordenken. Dat is echter niet anders in de Bijbel. De evangelisten (Marcus voorop) zijn

uiterst sober in hun beschrijving. Maar hoe men de opstandingsverhalen ook leest, naar de letter of als beeld, wat blijft staan is dat in die verhalen lichamelijke van belang is.

Handen en voeten

Tegen de ongelovige Thomas zegt de Opgestane Jezus: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. En tegen de Emmaüsgangers: “Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.”

Mens van vlees en bloed

Het zou weleens zo kunnen zijn dat de evangelisten met die nadruk op lichamelijke willen benadrukken dat het God gaat om ons superconcrete aardse leven dat immers een door en door lichamelijke en stoffelijke leven is. Dat godsdienst niet primair het domein is van het geestelijke, maar eerst en vooral ook van ons concrete, stoffelijke leven. In Genesis heet het bv. dat de mens uit stof wordt gevormd. En ook de Prediker heeft daar weet van als hij schrijft: “Alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.” En als het om de mens gaat gebruikt de Bijbel soms enkel het begrip “vlees”. Het begrip “vlees” dus als synoniem voor het (totale) begrip mens.

Oerconcrete oriëntatie

Dat maakt meteen ook heel duidelijk dat in het evangelie de focus niet ligt op een abstract geestelijk leven, los van het concrete aardse leven, maar op de mens van vlees en bloed. Het “opstandingsgeloof” is zo gezien geen louter geestelijke zaak, maar vooral een zaak van een oerconcrete oriëntatie op ons zozeer aardse en lichamelijke bestaan. In het motief van dat “lichamelijke” geloof wordt ons fysieke aardse leven

immers niet als minderwaardig geacht, maar ten volle serieus genomen. Met z'n vreugdes en geneugten, maar ook met z'n zorgen en gebrokenheid. Zo gezien is het ook glashelder dat het opstandingsgeloof niet een ijle en vrome snelweg is naar een hoger geestelijk bestaan in het hiernamaals, maar ons, integendeel, bepaalt tot ons superconcrete aardse bestaan hier en nu.

Opdracht én belofte

Aldus verstaan houdt dit geloof zowel een opdracht als een belofte in. De opdracht nl. dat we, in geloof en godsdienst, ons niet mogen afkeren van het concrete stoffelijke, kwetsbare aardse leven. Dat we ons geloof "handen en voeten" moeten geven. En daarnaast de belofte, dat mag met Pasen zeker ook gezegd worden, dat dat concrete en kwetsbare stoffelijke leven van ons in Gods hand voor eeuwig bewaard en behoed wordt en uit de gebrokenheid zal opstaan om deel te worden van de herstelde en nieuwe schepping op Gods Nieuwe aarde.

Ernst Veen.

Woorden van de kerk

De kerk van Allah

De toekomst is ongewis, en daarom heeft men alle eeuwen gezocht naar manieren om toch al vast een blik achter de schermen te werpen. Wat staat ons te wachten? Hoe loopt het af? Welke gevaren liggen op de loer?

Koffiedik en glazen bol en sterrenwichelarij zijn beproefde manieren. Maar er bestaan ook andere methodes. Vooral gevaarlijke voortekens zoals het ontmoeten van een zwarte kat, dienen serieus genomen te worden. In de oudheid meenden de

Romeinen dat je veel te weten kon komen door een dier te slach-ten en open te maken, en goed te zien hoe de ingewanden lagen. Ook aan de vlucht van vogels viel veel af te lezen. Er waren zelfs speciale observatieplaatsen waar je naar die vogels kon gaan kijken. Zo'n plaats heette in het Latijn een "templum".

Later werd "templum" het woord voor iedere gewijde plaats, vooral voor het gewijde gebouw. Via het Italiaans en het Frans is het woord "tempel" ook bij ons geraakt.

In de christelijke traditie is dit woord nooit gangbaar geweest voor de plaatsen van samenkomst. Wel werd het van meet af aan gebruikt als vertaling voor wat in het Hebreeuws een tempel heet: de tempel in Jeruzalem. Overigens is de gewone plaats van samenkomst daar een "synagoge" gaan heten, en niet een tempel. "Synagoge" is een Grieks leenwoord.

Misschien was de 'heidense' Griekse en Romeinse traditie van "tempel" een belemmering om dit woord te gaan gebruiken. Mogelijk ook de Joodse traditie, omdat een christelijke kerk eerder vergelijkbaar is met een synagoge dan met de tempel.

Ons woord "kerk" gaat ook terug op het Grieks. Bij het Griekse woord "kurios" (= "heer") hoorden namelijk de al even Grieks woorden "kuriakos" (= "van de heer") en "kurikon" (= "huis van de heer"). Het is dit "kurikon" dat aan de wieg heeft gestaan van "kerk", "church", "Kirche" en hetzelfde in vele andere talen. Als de geschiedenis een beetje anders was gegaan, hadden we onze kerk ook wel een synagoge kunnen noemen.

De eerste keer dat het woord "kerk" in onze taal is aangekomen, is in het jaar 777. Dan is er sprake van een "kirika" in

Dorestad. Heel veel eerder zal het woord wel niet gangbaar zijn geweest, want dit is juist kort na de periode dat Willibrord (658-739) en Bonifatius (675?-755?) deze Germaans-heidense streken voor het christendom proberen te winnen. Zou u ook zo graag in die kirika van 777 eens willen rondkijken?

De Islam heeft een heel andere historie. Nog voordat de wereld van de Islam in contact kwam met de Griekse en Romeinse erfenis, was daar het heiligdom al “moskee” gaan heten. Ik ken iemand die christelijke kerken tamelijk consequent “tempel” noemt. Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die een kerk “moskee” (= “gebedshuis”) noemt, hoewel daar niets tegen is. Omgekeerd zal een islamiet zijn moskee, geloof ik, ook niet zo gauw een “kerk” noemen, ofschoon daar mijns inziens geen theologische bezwaren tegen zijn. Het knelt al als men God wil aanduiden als “Allah”, of omgekeerd. Terwijl zo’n omdraaiing toch echt niets anders is dan een woordenkwestie.

Joop van der Horst

Geknipt voor u

Rijkste 1% bezit meer dan 99% samen

De ongelijkheid in de wereld wordt steeds groter. Binnen een jaar zullen de rijkste 1 procent van de aarde, meer bezitten dan de 99% samen. Dat berekende de organisatie Oxfam.

De rijkdom op aarde wordt steeds groter. Maar tegelijk is deze rijkdom steeds slechter verdeeld. De rijkste 1 procent wordt steeds rijker. In 2009 had de rijkste 1 procent ongeveer 44 procent van alle rijkdom op aarde in handen. In 2014 was dat al gestegen tot 48 procent. Net niet de helft van alle rijkdom was

toen dus in handen van 1% de wereldbevolking.

Aan de andere kant is er nog steeds erg veel armoede in de wereld. Iets meer dan 10% van de wereldbewoners heeft niet genoeg eten. Meer dan een miljard mensen verdient minder dan 1,08 euro per dag.

Volgens Oxfam moet er dringend iets gebeuren om de ongelijkheid tegen te gaan. Oxfam stelt voor om de rijken meer te belasten. Daarnaast moet er gewerkt worden aan beter onderwijs en toegankelijke gezondheidszorg.

Bron:

<http://light.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/19/rijkste-1-bezit-meer-dan-99-samen>

Kerkmozaïek – maandblad van de VPKB

Aprilnummer 2015: Pasen.

Uit de redactie

Bevrijding wordt pas ten volle beleefd als je aan den lijve hebt ervaren wat het betekent gevangen te zijn, hetzij daadwerkelijk als gevolg van een gepleegd strafbaar feit hetzij door ziekte of een andere vorm van lijden.

In dit nummer van Kerkmozaïek aandacht voor de betekenis die het Paasevangelie kan hebben voor mensen in de gevangenis, de scheepvaart en voor ernstig zieken. Mensen die ieder op hun eigen manier gebonden zijn en die vanuit de moeiten van iedere dag daadwerkelijk moed putten uit het verhaal van opstanding en bevrijding.

Annet Sinnema.

Ik ben de kleine dochter van Jairus

Ik ben de kleine dochter van Jairus.
Ik lig hier op een veel te grote baar.
De dood zit in mijn ogen en mijn haar,
dat, nu de krul eruit is, zonder zwier is.

Ik mis mijn pop, die nu zij niet meer hier is,
slaapt als ik slaap, de vingers in elkaar.
Ik weet dat twee en twee te samen vier is,
maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar.

Waarom had ik daarstraks ook weer verdriet?
Er zou een man die toveren kon, komen,
mij beter maken, maar toen kwam hij niet.

De mensen op het dak en in de bomen
gingen naar huis, maar ik blijf van hem dromen.
Morgen ben ik de eerste die hem ziet.

Ed Hoornik, (zie: Marc.5:22-43)

PROTESTANTSE OMROEP vzw
HUIS VAN HET PROTESTANTISME
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel
www.vpkb.be

VRT – Radio 1 – woensdag om 20u.03

Wo. 15 april: Ontmoeting (Joh.21: 15-24) - Bert Beukenhorst
Wo. 20 mei: Leven vanuit de geest - Frank Marivoet
Wo. 17 juni: Eens komt de grote zomer - Frank Marivoet
Wo. 15 juli: om Als liefde pijn doet – Frank Marivoet
Wo. 19 augustus: In verzoening treden – Frank Marivoet

VRT – Televisie – Eén om 09:40 uur en Canvas laat

Zondag 12 april 2015

“ **t is tof** ”

Groene gedachten bij het scheppingsverhaal.

Johan, Dorothea en Gilbert zijn levensgenieters en ecologisch bewust.

Voor alle drie is het Bijbels scheppingsverhaal een inspiratie.

De oude tekst komt tot leven met prachtige beelden.

De schepping is tof ! Daarover zijn zij het met God eens.

Realisatie: David De Decker, david@dddproductions.be, tel

0495 412 473

Productie: Antoinette Panhuis, antoinette.panhuis@outlook.be,

tel 02 230 52 22

Routebeschrijving naar Mariakapel

Matadilaan 6, 3001 Heverlee



Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoostkant daarvan: de **Parkpoort**. Bij de verkeerslichten van de Parkpoort verlaat u de stad via de **Geldenaaksebaan**. Dan neemt u de eerste straat rechts (bij een bushalte): **Paul Van Ostaijenlaan**. Daarna neemt u de eerste straat links (Zegelaan), dan weer de eerste links (Matadilaan). De kerk staat op het einde rechts: Matadilaan 6. Daar is ook parkeerplaats.

Te voet vanaf het station Leuven, via de Ring tot aan Parkpoort, dan linksaf via de Geldenaakse baan naar Paul Van Ostaijenlaan (zie boven): 2 km of 30 minuten.

Met het openbaar vervoer vanaf het station Leuven op zondag:

Bus 4, richting Haasrode-Brabantthal of **Bus 5**, richting Vaalbeek tot de halte Paul Van Ostaijenlaan. In beide gevallen, nog 370m wandelen (zie boven).

Bus 616, richting Zaventem tot de halte Parkpoort. Dan nog 555m wandelen: bij de Parkpoort oversteken, via de Geldenaakse baan naar de halte Paul Van Ostaijenlaan (zie boven).

Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)
Gemeente Leuven

Kerkdiensten	elke zondag om 10u
Kindernevendienst en –opvang	elke zondag tijdens de kerkdienst (niet in juli en augustus)
VPKB-Leuven	http://www.vpkleuven.be
Locatie Kerk	Mariakapel Matadilaan (6), Heverlee (geen postadres)
Predikant	Ernst Veen L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven 016/22 98 83 ernst.veen@telenet.be
Samenstelling kerkenraad	Philipp Bratfisch Henk Corporaal Adri Leemput Marleen Jannis Ernst Veen
Samenstelling bestuursraad	Anton Gazenbeek Chris Klein Chris Lefebvre Freddy Verhoeven Maarten Wilbreninck Ernst Veen
Redactie Kerkbrief	Adri Leemput Joop van der Horst Ernst Veen adri.leemput.kerk@gmail.com
Vrijwillige bijdragen	Belfius IBAN BE93 0680 7857 4067 BIC GKCCBEBB

De Kerkbrief verschijnt vier maal per jaar.

Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor:

01/06 (zomernummer) 01/09 (herfstnummer)

01/12 (winternummer) 01/03 (lentennummer)