

KERKBRIEF



Driemaandelijks
Jaargang 50, nr. 1 – Zomer 2021

PB-PP1B-20560
BELGIE(N)-BELGIQUE



Periodiek v/d Verenigde Protestantse Kerk in Leuven
V.U.: Ernst Veen, L. Beosierlaan 89, 3010 Leuven
P 708844 – Afgiftekantoor: Leuven Mail

Inhoud

- 2 Geen taal bij machte U te meten.
- 3 Kerkdiensten.
- 9 Gemeentenieuws.
- 15 Kinder- en jeugdkerk.
- 15 Meditatie
- 20 Excuses.
- 22 Colofon.
- 24 Routebeschrijving.

Geen taal bij machte U te meten

Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?

Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
Het nijlpaard en de pijlstaart schiep?

Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?

Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.

Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht

Tekst: René van Loenen
Uit: Liedboek, lied 850
Kwintessens 2013

KERKDIENSTEN



Juli 2021

25 9^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Philipp Bratfisch.

Organist: Chris klein.

Teksten: Jes.63:7-14; Ef.3:14-21; Marc.6:45-52.

Collecte: Prot. Theol. Faculteit Brussel.

Kindernevendienst: /

Augustus 2021

01 10^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Antoinette Panhuis.

Ouderling: Marjan Blok.

Organist: Henk Corporaal.

Teksten: keuze vd gastvoorganger.

Collecte: Ruanda (zusterkerk VPKB).

Kindernevendienst: /

- 08 11^e zondag na Pinksteren, groen.**
Voorganger: Petra Schipper.
Ouderling: Gerke Visser.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: keuze vd gastvoorganger.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst: /
- 15 12^e zondag na Pinksteren, groen.**
Voorganger: Petra Schipper.
Ouderling: Philipp Bratfisch.
Organist: Chris Klein.
Teksten: keuze vd gastvoorganger.
Collecte: Diaconaat.
Kindernevendienst: /
- 22 13^e zondag na Pinksteren, groen.**
Voorganger: Arie Poldervaart.
Ouderling: Marjan Blok.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: keuze vd gastvoorganger.
Collecte : Prot. Sociale Centra (PSC) Antwerpen/Brussel.
Kindernevendienst: /
- 29 14^e zondag na Pinksteren, groen.**
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Henk Corporaal.
Organist: Joop van der Horst.
Teksten: Zach.8:4-8&20-23; Ef.6:10-20; Marc.8:22-26.
Collecte: Gevangenispastoraat.
Kindernevendienst: /

September 2021

05 15^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Gerke Visser.

Organist: Chris Klein.

Teksten: Deut.4:1-2&9-20; Jac.1:17-27; Marc.8:27-9:1.

Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie)

Kindernevendienst, 12-min: Jelske; 12-plus: Ida.

12 16^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Philipp Bratfisch.

Organist: Henk Corporaal.

Teksten: Jes.45:20-25; Jac.2:1-18; Marc.9:14-29.

Collecte : Prot. Sociale Centra (PSC) Antwerpen/Brussel.

Kindernevendienst, 12-min: Ida.

19 17^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Marjan Blok.

Organist: Joop van der Horst.

Teksten: Deut.13:2-6; Jac.3:16-4:6; Marc.9:30-37.

Collecte: Prot. Theologisch Faculteit Brussel.

Kindernevendienst, 12-min: Jan; 12-plus: Ida.

26 18^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Gijs Bleijenberg.

Ouderling: Gerke Visser.

Organist: Chris Klein.

Teksten: keuze vd gastvoorganger.

Collecte: Kirinda (partnerschap).

Kindernevendienst, 12-min: Michiel.

Oktober 2021

03 19^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Philipp Bratfisch.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Mal.2:10-16; Hebr.3:1-6; Marc.10:1-16.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst, 12-min: Jelske; 12-plus: Ida.

10 20^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Marjan Blok.
Organist: Joop van der Horst.
Teksten: Deut.15:1-11; Hebr.3:7-14; Marc.10:17-31.
Collecte: Diaconaat.
Kindernevendienst, 12-min: Ida.

17 21^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Henk Corporaal.
Organist: Chris Klein.
Teksten: Jes.29:18-24; Hebr.4:12-16; Marc.10:32-45.
Collecte: Prot. Solidariteit.
Kindernevendienst, 12-min: Jelske; 12-plus: Ida.

24 22^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Helen Blow.
Ouderling: Gerke Visser.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: keuze vd gastvoorganger.
Collecte: Ruanda.
Kindernevendienst, 12-min: Jan.

November 2021

07 23^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Rina de Bruin.
Ouderling: Marjan Blok.
Organist: Chris Klein.
Teksten: keuze vd gastvoorganger.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst, 12-min: Ida.

14 24^e zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Gerke Visser.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Ex.30:11-16; Hebr.10:19-25; Marc.12:38-13:2.
Collecte : Prot. Sociale Centra (PSC) Antwerpen/Brussel.
Kindernevendienst, 12-min: Jan; 12-plus: Ida.

21 25^e na Pinksteren (laatste v/h kerk.jaar), paars.

Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Philipp Bratfisch.
Organist: Joop van der Horst.
Teksten: Sef.1:14-2:3; Op.1:1-8; Marc.13:14-27.
Collecte: Kirinda (partnerschap).
Kindernevendienst, 12-min: Jelske.

28 1^e zondag van Advent, paars.

Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Marjan Blok.
Organist: Chris Klein.
Teksten: Zach.14:4-9; 1Tess.3:9-13; Luc.21:25-31.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst, 12-min: Michiel; 12-plus: Ida.

December 2021

05 2^e zondag van Advent, paars.

Voorganger: Jart Voortman.
Ouderling: Gerke Visser.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: keuze vd gastvoorganger.
Collecte: Wereld-aidsdag.
Kindernevendienst, 12-min: Ida.
(i.v.m. de examens géén 12-plus in december)

12 3^e zondag van Advent, paars.

Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Henk Corporaal.
Organist: Joop van der Horst.
Teksten: Sef.3:14-20; Fil.4:4-9; Luc.3:7-18.
Collecte: Kirinda (partnerschap).
Kindernevendienst, 12-min: Jan..

19 4^e zondag van Advent, paars.

Voorganger: Mieke Felix.
Ouderling: Philipp Bratfisch.
Organist: Chris Klein.
Teksten: Micha 5:1-6; Hebr.10:5-10; Luc.1:39-45.
Collecte: Ruanda.
Kindernevendienst: 12-min: Michiel.

24 Kerstavonddienst (aanvang: 19:00 uur), wit.

Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: Marjan Blok.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Jes.9:1-6; Tit.2: 11-14; Luc.2:1-20.
Collecte: Huizen van Hoop.
Kinderdienst: 12min: Jelske (m.m.v. alle begeleiders).

25 Kerstochtendienst , wit.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling: Gerke Visser.

Organist: Joop van der Horst.

Teksten: Jes.52:7-10; Hebr.1:1-12; Joh.1:1-4.

Collecte: Buurthuis 't Lampeke.

Kindernevendienst: 12min: Ida (m.m.v. alle begeleiders)

26 Zondag na Kerstmis, wit.

Voorganger: ?

Ouderling: Philipp Bratfisch.

Organist: Chris Klein.

Teksten: keuze vd gastvoorganger.

Collecte: Diaconaat.

Kinderdienst:12min:Jan/Michiel (m.m.v. alle begeleiders)

GEMEENTENIEUWS

Coronacrisis

Vorig jaar, op zondag 13 maart 2020, brak de corona-crisis in ons land uit, en moesten we voor 't eerst onze kerkdeuren sluiten. Op zondag 15 maart stuurden we nog een “digitale preek” door in “pdf-formaat”, maar sinds zondag 22 maart 2020 startten we, in samenwerkingsverband met de VPKB-gemeenten “Leuven-Mechelen-Noord&Zuid en Vilvoorde, met het creëren en rondsturen van gezamenlijke online-vieringen. Na een kort “intermezzo” van 6 september – 25 oktober waarin we, dankzij het mooie weer, de eerste drie live-diensten buiten, in de kerktuin, konden houden, moesten we vanaf 1 november 2020 de kerkdeuren weer sluiten. Pas weer op zondag 13 juni 2021 mochten wij onze kerkdeuren weer (voorzichtig) openen voor live-diensten. Dit echter met nog steeds de nodige veiligheidsmaatregelen:

- * Het maximaal aantal personen, in de ruimte waarin zij zich bevinden, wordt bepaald door de voorwaarde dat er in die ruimte steeds een afstand van 1,5 m tussen de aanwezigen mogelijk moet zijn. (in ons geval: 50)
 - * Kerkdeuren staan open en er is alcoholgel aan de ingang.
 - * Binnen is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om gedurende de hele dienst een mondkapje te dragen (of een veilig alternatief)
 - * Stoelen op minstens 1,5 m afstand.
 - * Permanente ventilatie van de binnenruimte.
 - * Geen vestiaire.
 - * Registratie van wie aanwezig zijn.
 - * Toiletbezoek zoveel mogelijk beperken.
 - * Alcoholgel (en schoonmaakproducten) in de toiletten.
 - * Kerkdienst bij voorkeur korter dan gebruikelijk.
 - * Niet komen als u ziektesymptomen hebt.
 - * Hoesten in elleboog of zakdoek en goede handhygiëne.
 - * Groeten op afstand (geen handen schudden).
 - * Verplaatsingen beperken en a.u.b. niet door elkaar lopen.
 - * Koffiedrinken: alleen buiten in de eigen (besloten) tuin.
- Bron: zie: <https://arpee.be/heropstart/>

Op het moment dat deze kerkbrief geschreven wordt is er opnieuw sprake van een zeer snelle stijging van de coronacurves, naar verluidt vooral vanwege de nieuwe “deltavariant”. Toch is er ook de (afwachtende) hoop dat deze stijging ons niet opnieuw binnen de vier muren dirigeert, maar dat we, dankzij de vaccins, toch veilig weer het “gewone” leven mogen gaan oppakken, zij het nog steeds met de nodige veiligheidsmaatregelen, waaronder ook het nog even afzien van het avondmaal. Hoe dan ook: het lijkt erop dat afstand-houden en mondkapjes (enz.) tot de mores en attributen van het “gewone” leven zullen gaan behoren. En vooralsnog heeft ons kerkelijk samenwerkingsverband besloten om, in deze zomer-maanden, en naast de live-diensten, nog even door te gaan met het aanbieden van online-vieringen. Na de zomer zullen we, afhankelijk van de coronasituatie, opnieuw de balans opmaken van “hoe nu verder”.

Ontmoetingsdag 30 mei 2021

Op 30 mei 2021 deed onze kerk (i.s.m. de interreligieuze organisatie "Grenzen Bewegen Leuven" (waar ook onze kerk lid van is) en de Stad Leuven, mee met een (landelijke) interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag. De "ontmoetingen" met de verschillende levensbeschouwingen werden georganiseerd middels een zoektocht langs hun eigen locaties, waarbij (corona-veilige) contacten en gesprekken plaatsvonden via "stoepgesprekken".

Ook werd aan elke levensbeschouwelijke groepering gevraagd zichzelf in een filmfragment voor te stellen en, als richtsnoer daarbij, vier vragen te beantwoorden: Wie zijn jullie? Waar staan jullie voor? Wat is jullie bijdrage aan de samenleving? Hoe zorgen jullie voor elkaar? De montage en weergave van de verschillende filmfragmenten vindt u via de link:

Link naar video "Levensbeschouwelijk Leuven stelt zich voor":

<http://grenzenbewegenleuven.be/2021/06/21/een-nieuwe-video-levensbeschouwelijk-leuven-getuigt/>

of via youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=y8fST6gYSU4>

De organisatie "GrenzenBewegenLeuven" is in de kern een interlevensbeschouwelijke beweging die het contact wil onderhouden met uiteenlopende wijzen van geloven en denken (het gaat niet alleen om religieuze gemeenschappen, maar ook om humanisten, vandaar niet "interreligieus", maar "interlevensbeschouwelijk"), maar heeft ook altijd naar buiten willen treden om "aan de wereld" te tonen dat samenwerking tussen verschillende levensbeschouwingen heel goed mogelijk is en zeker niet tot onderlinge verkettering of tot onverdraagzaamheid hoeft te leiden.

Geboorte

Op 30 mei 2021 werd Born geboren, zoon van Henk-Jan en Annemarie Bassa en broertje van Arthur. En op woensdag 30 juni 2021 werd Viktor geboren, zoon van Peter van Helden en Line Coppens en broertje van Floris. Van harte gefeliciteerd!

Doop

Op zondagmiddag 20 juni 2021 werd de kleine Cécile, dochter van Thomas Brever en Esther Fuite, feestelijk gedoopt. Omdat de coronabeperkingen nog steeds van kracht waren (zijn) en bin-nen in onze kerkzaal dus maar een beperkt aantal mensen bij elkaar mochten zitten, vond deze viering enkel in familieverband plaats.

Overleden

Op 27 juni 2021 overleed Eduard (Edy) Kühn op 80-jarige leeftijd te Holsbeek. Edy en zijn vrouw Geertje Deelstra (overleden op 5 januari 2012) kwamen begin jaren zeventig van de vorige eeuw wonen in het Leuvense (Holsbeek) en zijn sindsdien (dus reeds vanaf het predikantschap van ds. Piet Bouman) altijd nauw en actief verbonden geweest met onze kerkgemeenschap. Edy als organist en Geertje als begeleider van de kinderdienst en –opvang in onze kerk. Edy, die ook reeds lang samen met Henk Corporaal, Chris Klein en Joop van der Horst een “organisten-vierschaar” in onze kerk vormde, is dus maar liefst vrijwel een halve eeuw aan onze kerk als lid en organist verbonden geweest! Eindeloos veel keren zat muzikliefhebber Edy (naast orgel, speelde hij ook piano en accordeon) dus op de plek in de kerk waar hij zo graag zat: daar waar de muziek wordt gemaakt en droeg daar even zoveel keer bij aan de vreugdevolle beleving van het samen zingen en vieren in en van onze kerkgemeenschap. De laatste jaren werd Edy daarbij onafscheidelijk vergezeld door zijn vaste levensgezellin, Paula Cornelissen.

Nog niet eens een week voor zijn overlijden, op zondagmiddag, 20 juni, tijdens een (live-) doopdienst in onze kerk, zat Edy prominent achter het orgel en Paula niet ver van hem vandaan en droegen zo bij tot de feestelijkheid en de vreugde van de doopviering!

Wij betuigen Paula en zijn kinderen Anja en Frederik en heel zijn familie, ons innige medeleven, en wensen hen goede moed vanuit de blijde bijbelse boodschap dat ons leven geen zinloze passage is in de tijd, maar een geschenk van de Allerhoogste, uit Wiens hand zelfs de dood ons niet zal kunnen ontvreemden.

De Dankdienst voor het leven van Edy vond, vanwege de corona-omstandigheden, in beperkte familiekring plaats op zaterdag 3 juli 2021 in onze Mariakapel, met aansluitend de begrafenis op kerkhof Langeveld in Holsbeek.

Oecumenische Te Deumviering

Op de nationale feestdag, zaterdag 21 juli, vindt er in de St. Pieterskerk te Leuven weer een oecumenische Te Deumviering plaats. De viering wordt traditiegetrouw geleid door katholieken (deken P. Maervoet), protestanten (ds. E. Veen) en dit jaar mogelijk ook nog door vertegenwoordigers van andere religies. Aanvang: 10:00. Iedereen van harte welkom.

Bevestiging Heleen Ransijn in VPKB-Vilvoorde

Op zondag 12 september 2021 zal Heleen Ransijn, in 2020 proponent te Leuven, in de Verenigde Protestantse kerk William Tyndale-Silo te Vilvoorde als predikant worden bevestigd. Aanvang van de dienst: 15:00 uur. Adres: William Tyndale-Silo kerk, Tuchthuiscomplex, Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde. Allen van harte welkom.

Startzondag

Onze startzondag, na de zomervakantie, staat gepland voor zondag 19 september 2021. We hopen op een gezellig samenzijn in de tuin (al dan niet met BBQ of gewoon met soep- en broodjes). Ook dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de coronacrisis. We houden u op de hoogte.

Lees- en gesprekskring

Als de corona-situatie het toelaat, zal de de nieuwe cyclus van de lees-en-gespreksring eind september 2021 weer van start gaan. Het voorstel is om het boek ('Weerbarstig geloof', geschreven door het echtpaar Hans Geybels en Ellen Van Stichel), waarin wij de vorige keer door de lockdown in gestrand zijn, samen uit te lezen en om, als er binnen de cyclus van vijf avonden nog tijd overblijft, daarna een nieuw boek (nog uit te kiezen) ter hand te nemen. De lees- en gespreksavonden zijn gepland om de twee weken op de maandagen: 27 sept.; 11 okt.; 25 okt.; 8 nov.; 22 nov. 2021. De gesprekskring staat steeds open voor iedereen, zowel binnen als buitenkerkelijken, ook als u er de vorige keren niet bij was. Locatie: ontmoetingszaal van de Mariakapel, Telkens van 20u tot 22u.

Vakantie

Van 26/07/21 t/m 16/08/21 is ds. Ernst Veen met zomervakantie. Voor kerkelijke of pastorale hulpverlening kunt u zich wenden tot het synodebureau van de VPKB die u in contact kan brengen met andere prot. kerken/predikanten uit de regio: VPKB-Synodebureau, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, tel. 0032(2)511.44.71. Op de website van de VPKB kunt u ook zelf naar andere kerken en predikanten zoeken, zie: <https://protestant.link>

EV

KINDERKERK (-12) en JEUGDKERK (+12)

Hopelijk zijn jullie fijn aan het genieten van de zomervakantie. Zo verdiend na die vreemde coronatijd.

Toch durf ik jullie even te storen met GROOT nieuws : het is de bedoeling om op zondag 5 september terug te beginnen met de kinder- en jeugdkerk (-12 elke zondag en +12 om de 2 weken). De juiste data vind je vooraan in deze Kerkbrief. We starten dus op zondag 5 september!! Wij hopen dat jullie dat even fijn vinden als wij, want ... wat hebben we jullie gemist!! Jullie ons ook een beetje?

Heel graag tot dan!
Lieve groeten,
de Kinderkerkleiding

Meditatie

Waar is toch dat Koninkrijk van God?

Hoe valt de blijde boodschap van Gods liefde voor deze wereld te rijmen met de eindeloze bladzijden over oorlog en rampspoed in onze geschiedenisboeken? Hoe valt de toezegging van Gods ontferming en bevrijdende handelen jegens alle mensen, te rijmen met al het leed van de wereld? Met het feit dat bloedige strijd en machtswellust altijd wel ergens op het oppervlak van de aarde om zich heen grijpen. Dat we met z'n allen de aarde dramatisch opwarmen en tot een voor mens en dier onleefbaar kookpunt brengen. Dat we vluchtelingen zozeer tot wanhoop drijven dat ze geen andere uitweg meer zien dan hongerstaking. Dat rampspoed nooit ver weg is. Dat overstromingen, bosbranden, epidemieën en pandemieën miljoenen mensen de dood injagen. Dat, enz.

Over het raadsel van het lijden en het kwaad in de wereld, valt meer te zeggen dan in het bestek van één meditatie, maar in deze bezinning beperken we ons tot het bemoedigende en leerzame advies dat Jezus ons voorhoudt in de gelijkenis van het mosterdzaadje.

Middels die gelijkenis wijst Jezus zijn volgelingen op de kleine onopvallende tekenen in deze wereld van de aanwezigheid van het Koninkrijk. Waarom deed Hij dat? Wij kunnen het Hem niet vragen, maar het laat zich raden dat het te maken heeft met het ervaringsfeit dat de gestalte van het kwaad in de wereld meer opvalt en zich meer opdringt dan het goede, waardoor het lijkt dat het kwade in de wereld reëler en groter is dan de gestalte van het goede, met als resultaat dat we, in ons kijken naar de wereld, toch vooral het kwade in het vizier krijgen en minder het goede. Een manier van kijken dus waarbij we vanwege de massiviteit van het kwade de meer onopvallende gestalte van het goede niet meer zien en we tot de conclusie komen dat het kwade in de wereld groter en manifester is dan het goede. Illustratief daarvoor is bv. dat het kwade in de media meer nieuwswaarde heeft dan het goede, wat eveneens geldt voor onze wijze van kijken naar de wereld.

Als wij in deze wereld tekenen zoeken van Gods Koninkrijk, om het eens vroom uit te drukken, dan zoeken wij dat gewoonlijk vooral in het dagelijkse wereldnieuws dat echter altijd weer bol staat van kommer en ellende en dan zeggen we: we zien er niets van, van dat Koninkrijk van God. Maar Jezus vraagt in de gelijkenis van vanmorgen heel uitdrukkelijk onze aandacht voor de kleinere onopvallende bijna onzichtbare tekenen van dat Koninkrijk, die door hun onopvallendheid ten opzichte van het kwade echter minder aandacht krijgen en waar we dus gemakkelijk langs of overheen kijken.

In die gelijkenis, vergelijkt Jezus het grootse visioen van dat allesomvattende Koninkrijk van God immers niet, zoals wij en kennelijk ook zijn toehoorders van toen, dat zouden verwachten: met iets groots en wereldomvattends, maar, integendeel, met een piepklein zaadje. Sterker nog: met het kleinste zaadje van alle zaden: namelijk een mosterdzaadje.

Letterlijk vraagt Jezus aan zijn toehoorders:

Hoe zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen?

In moderne bewoordingen kunnen wij diezelfde vraag ook als volgt stellen:

Wat is er te zien en te merken van die goede Nieuwe aarde? Waar en onder welke noemer in deze wereld kunnen we het Koninkrijk van God zoeken en vinden?

En het antwoord blijkt dan te zijn dat dat grootse Koninkrijk van God niet zozeer gezocht moet worden in grote zichtbare ontwikkelingen op wereldschaal, maar, zo sprak Jezus:

Het Koninkrijk is als een mosterdzaadje dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op aarde...

Voor alle duidelijkheid, de gelijkenis van het kleine mosterdzaadje zegt daarmee niet dat het Koninkrijk, lees: het goede, enkel in de kleine dingen zit. Meer voor de hand ligt om te stellen dat de gelijkenis ons vooral wil wijzen op onze neiging om, om alles wat zich op micro-niveau aan goedheid voordoet, te negeren en te minimaliseren en van minder belang te achten dan wat zich op macro-niveau afspeelt, onder het mom van: het micro-niveau, het kleine is maar een druppel op een gloeiende plaat.

Zo gezien is de gelijkenis dus een pleidooi om de kleine tekenen niet te negeren of van minder belang te achten. Sterker nog, de gelijkenis zegt eigenlijk dat in het kleine, het grote reeds aanwezig is. Anders gezegd: de boodschap van de gelijkenis is dat in elk gebaar van goedheid, hoe klein of gering ook, het allesomvattende Koninkrijk van God reeds geheel present en nabij is. Heel het Koninkrijk van God, aldus Jezus, manifesteert zich immers reeds op het niveau van een piepklein mosterzadje.

Nu, voor de lezers van het Marcusevangelie, rond het jaar 70, zal deze vertelling een troost en een bemoediging geweest zijn. In de Romeinse wereld, in dat megagrote Imperium Romanum waarin ze als christen leefden, waren ze een kleine minderheid die zich overeind moest houden in een omgeving die hen opvallend vijandig gezind was. Kortom, van dat beloofde Koninkrijk van God zagen ze in de grote wijde wereld om hen heen niet veel terechtkomen.

Maar ook voor ons heeft dit verhaal nog weinig aan actualiteit ingeboet. Ook de wereld waar wij in leven is er sindsdien niet minder grimmig of herbergzamer op geworden. Oorlog en strijd ontsieren elke dag weer opvallend de nieuwsberichten. Grote geopolitieke machtsblokken verschuiven en staan elkaar naar het leven. Klimaatverandering is een gigantisch groot globaal probleem. Wat voor een toekomst gaat de wereld tegemoet? En wat is er tot nu toe terechtgekomen van dat beloofde Koninkrijk Gods? Twintig eeuwen geloofsverkondiging verliest mede daarom haar geloofwaardigheid, omdat we de wereld niet wezenlijk zien veranderen.

Echter nogmaals: Jezus stelt daar in de gelijkenis van vanmorgen tegenover:

Staar je niet blind op het kwaad dat, ja inderdaad, laat daarover geen misverstand ontstaan, overal zo opvallend en zo megagroot aanwezig is, maar zie daarbij het minder opvallend goede niet over het hoofd. Kijk, waar je niet zo snel zoekt, waar je overheen kijkt, naar waar de schijnwerpers niet op gericht staan, naar wat niet zo opvalt. Kijk niet alleen naar de voorpagina's van de kranten, naar de vette koppen in het nieuws, naar het breakings news op het internet, maar kijk ook eens naar het onopvallende, waar we zo gemakkelijk en soms zelfs badinerend overheen kijken. Schat ook de kleine tekenen van goedheid op hun volle waarde, de tekenen van vriendelijkheid en aandachtigheid, van naastenliefde en toewijding, van geduld en tederheid, van zachtmoedigheid en mededogen, van vrede en gerechtigheid, van geloof, hoop en liefde.

Kijk naar de achterkant van het grote nieuws, naar dat wat niet op TV komt maar wel van waarde is: een goed gesprek, een bemoedigend woord, een luisterend oor, een goede buur, een zorgzame vriend of vriendin, of, zoals ik laatst zag, een opa die met veel zorg dagelijks zijn of haar kleinkind veilig op school afzet, en pas vertrekt als kleinkindlief effectief de schoolpoort is binnen getrippeld, of een schrijfactie van Amnestie International, of een dringend appel van Greenpeace om ons aangetaste leefmilieu te redden, of vluchtelingen die toch worden opgevangen en humanaan behandeld of mensen die hun stem wél verheffen tegen onrecht, zoals recentelijk nog, met internationale reikwijdte, de proteststem in een open brief van 115 bekende academici, politici en beroemdheden die het opnamen voor de hongerstakers in Brussel. Of kijk naar de zorgverleners hoe zij zich, met inzet van hun eigen kwetsbaarheid, toch volledig inzetten voor de coronapatienten. Het zijn kleine en temidden van de grote smeltkroes die aarde heet, soms bijna onzichtbare tekenen, maar toch, aldus Jezus, in elk gebaar en teken van goedheid en medemenselijkheid, hoe onopvallend en

gering ook, is dat grote Koninkrijk van God reeds hier en nu, midden-in in onze gebroken wereld, heel reeël present en nabij.

Ernst Veen

Ingezonden

Excuses

Meer en meer zei je het wonderlijke verschijnsel dat excuses worden aangeboden voor iets dat je niet gedaan hebt. Dat betreft nu onder andere het slavernij-verleden, de nazi-misdaden, de Armeense volkenmoord of het uitroeien van Tutsis. Maar omdat er meer historische gruwelen zijn, zal het voorlopig nog wel even doorgaan met die excuses. Of toch minstens het eisen van excuses.

Ik heb een Nederlands paspoort. Daardoor val ik, als ik het goed begrepen heb, onder de verantwoordelijken van dat slavernij-verleden. Had ik een Duits paspoort, dan moest ik mij de nazi-misdaden aanrekenen. En bij een Turks paspoort zou ik mij moeten schamen tegenover de Armeniërs. Zou ik, na meer dan 25 jaar in België wonen mijn Nederlands paspoort verruild hebben voor een Belgisch paspoort, dan ging ik qua slavernij ineens vrijuit maar dan zou ik wel weer meteen gebukt moeten gaan onder Congo en alles wat daar is voorgevallen.

Bij dezen verklaar ik echter op erewoord part nog deel gehad te hebben aan de nazi-misdaden, moord op Armeniërs of het doodslaan van Tutsis. Nee, ik weet wel zeker dat u mij dat niet kunt verwijten. Ik ben geen brave Hendrik, maar *dit* heb ik niet gedaan. En wat die slaven betreft: ik was er toen nog niet eens.

In Gereformeerde kring deed destijds de theorie opgeld van de erfzonde. Die theorie kwam, geloof ik, hierop neer dat je zondig was vanwege het feit dat Adam en Eva van die appelboom gegeten hadden. Dus nog los van alles wat je zelf mispeuterde, was je sowieso al zondig (en tot de dood veroordeeld) door die erfzonde. Ik heb dat ook als kind al zo volstrekt onredelijk en idioot gevonden, dat ik dit onderdeel van de christelijke leer ook toen al verwierp. Niets is onrechtvaardiger dan beticht te worden van iets dat je niet gedaan hebt.

Op catechisatie werd ons uitgelegd dat je die erfzonde moest zien in het kader van een andere wereldbeschouwing, namelijk zo dat familie en geslacht essentiëler zijn dan het individu. De zonde der vaders wordt toegerekend aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

Ik herinner me dat een der catechisanten naar voren bracht dat er tussen Adam en Eva en ons wel wat meer geslachten zitten dan drie of vier. Ik bedoel maar: we waren wel Gereformeerd maar niet dom. Ik weet niet meer wat daarop geantwoord werd. Voor mij is belangrijker dat ik niet akkoord ga met dit wereldbeeld van primitieve volkeren. Ik gun iedereen zijn eigen wereldbeschouwing, maar probeer niet om mij op basis van een nogal specifieke visie op het mensdom een schuldgevoel aan te praten.

Joop van der Horst

Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) - Gemeente Leuven

Kerkdiensten	elke zondag om 10u
Kindernevendienst en –opvang	elke zondag tijdens de kerkdienst (niet in juli en augustus)
VPKB-Leuven	https://www.vpkleuven.be
VPKB (landelijk):	https:// protestant.link
Locatie Kerk	Mariakapel Matadilaan (6), 3001 Heverlee
Predikant	Ernst Veen L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven 016/22 98 83 ernst.veen@telenet.be
Samenstelling kerkenraad	Marjan Blok Philipp Bratfisch Henk Corpopraal Marleen Jannis Gerke Visser Ernst Veen
Samenstelling bestuursraad	Joop van der Horst Chris Lefebvre Michiel Ruiter Cedrick Tilma Ernst Veen Maarten Wilbrenninck
Redactie Kerkbrief	Ida van Dessel Joop van der Horst Ernst Veen ernst.veen@telenet.be
Mailto:	
Vrijwillige bijdragen	Belfius IBAN BE93 0680 7857 4067 BIC GKCCBEBB

Voorkant: *Kerkje (fragment) door Vincent van Gogh (1853-1890), Getiteld: De sterrennacht, 1889, olieverf op doek.*

Routebeschrijving naar Mariakapel

Matadilaan 6, 3001 Heverlee



Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoost-kant daarvan: de **Parkpoort**. Bij de verkeerslichten van de Parkpoort verlaat u de stad via de **Geldenaaksebaan**. Dan neemt u de eerste straat rechts (bij een bushalte): **Paul Van Ostaijenlaan**. Daarna neemt u de eerste straat links (Zegelaan), dan weer de eerste links (Matadilaan). De kerk staat op het einde rechts: Matadilaan 6. Daar is ook parkeerplaats.

Te voet vanaf het station Leuven, via de Ring tot aan Park-poort, dan linksaf via de Geldenaakse baan naar Paul Van Ostaijenlaan (zie boven): 2 km of 30 minuten.

Met het openbaar vervoer vanaf het station Leuven op zondag:

Bus 4, richting Haasrode-Brabantthal of **Bus 5**, richting Vaalbeek tot de halte Paul Van Ostaijenlaan. In beide gevallen, nog 370m wandelen (zie boven).

Bus 616, richting Zaventem tot de halte Parkpoort. Dan nog 555m wandelen: bij de Parkpoort oversteken, via de Gelde-naaksebaan naar de halte Paul Van Ostaijenlaan (zie boven).

De Kerkbrief verschijnt vier maal per jaar.	
Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor:	
01/07 (zomernummer)	01/10 (herfstnummer)
01/12 (winternummer)	01/04 (lentennummer)